

Samenzang - Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die 't heelal verheugt en bron van eeuw'ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Dooit in 't duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, kerkfamilie en bezoekers. Wat zijn wij blij dat jullie er zijn. Krachtige dingen gebeuren als wij God gehoorzamen en onder alle omstandigheden danken. Dus laten wij dat vanochtend doen. Wij houden van jullie.

Gebed

Dank U, Heer, dat er vrijheid is waar de Geest van de Heer is. Wij danken U dat de Leeuw van Juda hier met ons is. Dat U bent gekomen om vrijheid te brengen. Om ketenen te verbreken. Om licht in onze duisternis te brengen. Wij zullen hier niet vertrekken in een geest van verwarring of angst of twijfel. Wij danken U dat waar uw Geest is, leven, licht en een frisse blik heersen. Wij kiezen ervoor om het geschenk van uw genade en gunst te ontvangen. Dank U dat Christus zijn leven gaf aan het kruis opdat wij vrijmoedig voor uw troon mogen verschijnen als kinderen van het verbond. Wij danken U en wij houden van U. Dit bidden wij in Jezus' naam. En Gods volk zei amen. Groet een oude vriend of maak een nieuwe en zeg tegen degene naast je: God houdt van je en ik ook.

Koorzang - Hear our Praises

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat

Als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied overal.

In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal.

Laat Uw licht zien in het duister als wij buigen voor het kruis

Laat Uw heerlijkheid verschijnen, in de wereld, in ons huis

In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied overal

In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal

In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied overal.

In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal

Hoor ons loflied overal, hoor ons loflied overal

Hoor ons loflied overal, overal

Schriftlezing - Esther 7:1-3, 9:20-22 door Hannah Schuller

Laten wij vandaag ons geloof voeden met Esther 7:1-3 en 9:20-22. Toen de koning met Haman gekomen was om met koningin Esther te drinken zei de koning ook op de tweede dag bij het drinken van de wijn tegen Esther: Wat is uw vraag, koningin Esther? Het zal u gegeven worden. En wat is uw verzoek? Het zal ingewilligd worden, al was het ook de helft van het koninkrijk. Toen antwoordde koningin Esther en zei: Als ik genade in uw ogen heb gevonden, koning, en als het de koning goeddunkt dat men mij dan op mijn vraag mijn leven zal geven en op mijn verzoek het leven van mijn volk. Mordechai beschreef deze gebeurtenissen en hij zond brieven aan al de Joden dichtbij en ver weg die in alle gewesten van koning Ahasveros waren om vast te leggen dat zij ieder jaar de veertiende en vijftiende dag van de maand Adar moesten vieren als de dagen waarop de Joden rust gekregen hadden van hun vijanden in de maand die voor hen veranderd was van verdriet in blijdschap en van rouw in een feestdag en om deze dagen te maken tot dagen van maaltijden en blijdschap om elkaar geschenken te sturen en gaven te geven aan de armen. Het Woord van de Heer. God zij gedankt.

Gebed voor de Familie Blake door Bobby Schuller

Vandaag is helaas de laatste dag dat onze andere voorganger in functie is. Wij willen graag de familie Blake naar voren halen. Een warm applaus graag. Dit is het einde van een tijdperk. Mensen hebben geen idee. Toen Chad mij vertelde dat hij ging verhuizen naar Bend, Oregon, was dat mijn eerste gedachte: Dit is het einde van een levensfase, ook voor mij. Laat staan voor jullie. Hannah en ik zijn al 15 jaar goed bevriend met jullie. Wij hebben samen deze kerk geleid dus dit valt mij best wel zwaar. Het zal zeker ook moeilijk voor jullie zijn, al is het najagen van je droom iets prachtigs. Maar ik denk dat het goed voor ons allemaal is om even te praten en je te vragen naar wat herinneringen en naar wat je hier hebt ervaren.

Chad: De laatste maand is een stortvloed aan herinneringen geweest. Van grappige dingen tot heel serieuze. Zovelen hier hebben met ons meegereisd maar één ding wat mij echt is bijgebleven, is mijn eerste preekbeurt hier geweest. Je belde mij om één uur 's nachts of zo en je zei: Ik wil dat je vandaag preekt. Het was een prachtkans dat ik kon invallen en iets voor je kon doen omdat je er moest zijn voor je gezin. En deze kerk kwam luisteren naar deze jonge knul, die ze niet eens kenden. Ik interviewde die dag iemand die mij aldoor Bobby noemde. En ik dacht, ik ga je niet corrigeren, want daar ben ik nu veel te nerveus voor. Noem mij maar Bobby. Prima.

BS: Veel mensen weten niet dat wij zijn gaan samenwerken toen Hannah en ik een kerk hadden gesticht, waarin ik als vrijwillige voorganger alles deed: De kerkdienst leiden en de slechte website en de boekhouding en alles. Ik weet nog dat jullie naar de dienst kwamen, jullie waren nog niet eens getrouwd. Jullie kwamen langs en jij zei dat je gitaar speelde. Ik zei: Kom eens spelen. En jij: Je hebt

mij nog niet eens gehoord.

CB: Precies. Je had mij nog niet gehoord. Stel dat ik nou niet goed was en dat je dan zou zeggen dat ik er niks van kon. En ik zei: Maar dan is het zondag en dan ben ik er al. Nou en, zei jij. Oké. Ja, geweldig. En het vervolg weet je.

BS: Hillary, jij hebt ook veel gedaan voor deze bediening. Achter de schermen of hier. Veel grafische vormgeving, veel planning. Veel advies en bijstand voor deze man, veel dia's. Kortom, een hele lijst. Je hebt veel decors ontworpen en zo. Wat gaat er door jouw hart en hoofd als moeder in deze woelige tijd?

Hillary: Zoals Chad al zei, het is makkelijk te onthouden hoe lang wij hier al zijn want twee weken voordat wij trouwden, liepen wij The Gathering binnen en wij hadden toen niet kunnen weten hoe geweldig deze reis zou worden en waartoe dit zou uitgroeien, en alle vrienden die wij hier gingen maken. De mensen die wij zouden ontmoeten, met wie wij gingen dienen en hoe ons gezin hier zou groeien en de heuvels en dalen daartussen. Wij zijn hier zo gezegend. Meer dan wij ons ooit hadden kunnen voorstellen. Toen wij trouwden, wilden wij een sterke, hechte gemeenschap om ons heen krijgen en dit is het geworden. Het heeft ons leven een fundament gegeven dat naar wij hopen zal blijven groeien en gedijen. Wij houden van jullie en zijn jullie dankbaar. Wij zijn dankbaar voor het leiderschap van Bobby en Hannah en voor hun vriendschap en hoe ze de handen en voeten van Jezus in ons leven zijn geweest en Gods genade en liefde. Wij gaan weg met een vol hart en hoop voor de toekomst en wij zijn heel dankbaar. Dus, heel veel dank.

Chad: Voor ons is dat het allerbelangrijkste. Wij kijken vol verlangen naar de toekomst, maar afscheid nemen is het moeilijkst. Wij zijn jullie allemaal zo dankbaar. Ik wil de kerk danken dat jullie met ons waren tijdens onze hoogtepunten en dieptepunten als getrouwd stel. Ik heb al vaak gezegd dat dit een zendende kerk is. Wij zenden mensen uit voor het koninkrijk. Maar al doende, denk je er nooit aan dat je ooit zelf uitgezonden wordt. Dat is iets wat mij heeft geraakt. Ik wil vooral ook de medewerkers bedanken. Iedereen die hier onvermoeibaar werkt en zijn of haar tijd en talent inzet. Van velen weet je misschien niet eens dat ze hier werken maar ze schenken hun hart aan deze kerk, deze fenomenale kerk. Reken erop dat jullie enorme fans op afstand hebben die jullie zullen blijven volgen. (Chad tegen zoontje -Hallo, maatje.)

BS: Laten wij bidden voor de familie Blake. Strek je hand uit. Heer, wij danken U in Jezus' naam voor deze familie. Wij danken U, Vader, dat ze in Christus zijn gewijd, gezalfd, geroepen. Ze zijn vol van uw Geest. U hebt hen overladen met gunst en overvloed. Wij bidden dat ze zullen slagen waar ze ook heengaan. Wij danken U voor hen en wij zeggen: Dank U, dank U, Heer. Dit bidden wij in Jezus' naam en Gods volk zei amen. Applaus voor Chad en Hillary. Wij houden van jullie.

Koorzang - Give Me Jesus

's Morgens als ik opsta, 's morgens als ik opsta

's Morgens als ik opsta geef me dan Jezus

Geef mij Jezus, geef mij Jezus

Jullie mogen de hele wereld hebben

Geef mij maar Jezus

In het donkerst van de nacht riep ik uit:

In het donkerst van de nacht riep ik uit:

In het donkerst van de nacht riep ik uit:

Geef mij Jezus, geef mij Jezus, geef mij Jezus

Jullie mogen de hele wereld hebben

Geef mij maar Jezus

O, als ik straks ga sterven, o, als ik straks ga sterven

O, als ik straks ga sterven, geef me Jezus

Geef mij Jezus, niemand anders dan Jezus

Jullie mogen de hele wereld hebben

Geef mij maar Jezus, geef mij Jezus

Duet - Great is Thy Faithfulness door Diane en Madeline Reynolds

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader

Er is geen schaduw van omkeer bij U

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Groot is uw trouw, o Heer

Groot is uw trouw, o Heer

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden

En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

Groot is uw trouw, groot is uw trouw

Iedere morgen aan mij weer betoond

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer

Groot is uw trouw, o Heer

Aan mij betoond

Proclamatie met Jozua 1:7-9 door Bobby Schuller

Gewoonlijk zeggen wij wekelijks in de dienst ons credo. Vandaag doen wij het anders, meer in lijn met de preek. Ik vind dit iets prachtigs om te belijden: Jozua 1:7-9. Die tekst gaan wij eerst lezen. Ga allemaal staan, alsjeblieft. Neem een overwinningshouding aan. Zoiets, of zoiets, of wat dan ook. Je lichaam is belangrijk. Denk aan Mozes tijdens de veldslag. Als hij zijn handen omhooghoudt, winnen ze. Zakken ze, dan verliest hij. Richt je op de hemel.

Dan zeggen wij dit samen als kerk. Wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond maar u moet het dag en nacht overdenken zodat u zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat. Zeg halleluja. Amen. Ga maar weer zitten. De overwinning volgt.

Nooit meer van God los

door Bobby Schuller

Laat mij je vertellen dat als je groots en succesvol wilt zijn als je wilt slagen, je moet wandelen door geloof en niet wat je ziet. Wandel door geloof en niet wat je ziet. Geloof verdwijnt als je kunt zien. Want dan heb je geen geloof nodig. Je hoeft niet te vertrouwen op iets dat opgeschreven staat. Je hoeft de wijsheid niet te vertrouwen. Maar het is dat geloof dat ons erdoorheen sleept naar de zege. Als je de overwinning wilt behalen, moet je geloven. Geloof dat je kunt bereiken wat je ook maar wilt. Geloof als je in de spiegel kijkt dat je kunt veranderen dat je een vrolijker mens kunt zijn, meer zelfverzekerd. Minder verlegen. Iemand die doet wat hij of zij wil. Dit is wat geloof is: Geloof is gewoon een ander, gemakkelijker woord voor vertrouwen. Vertrouwen. Daar is geloof voor nodig. Je weet dat het leven geen sprint is, het is een marathon. En om een marathon te winnen, moet je

doorgaan. En neem van mij aan dat je hebt wat je nodig hebt om door te gaan. Je hebt wat je nodig hebt om te winnen. Het begint met het vertrouwen dat het kan en dat het zal. En zelfs de verklaring, door je mond te gebruiken door hardop het Woord van God te belijden. Geloof behaagt God. Wat een geweldige dag is het als de Heer naar ons kijkt en glimlacht en zegt: Ik zal die vrouw of man zegenen. Waarom? Vanwege hun geloof. Het tegenovergestelde van geloof: Als geloof brandstof geeft aan onze overwinning dan is het tegenovergestelde angst. Angst neemt alle brandstof weg. Angst ketent je. Je wordt er helemaal door verteerd. En daarom is geloof zo belangrijk. En daarom is angst slecht. Angst is slecht. Ik zei dat angst slecht is en hier geen plaats heeft, amen? Wij willen nergens bang voor zijn. Geen angst hier. Geloof is de verwachting dat er iets goeds gaat gebeuren. Angst is de verwachting dat er iets slechts gaat gebeuren. Angst is erop vertrouwen dat God, die alleen maar goed is en altijd alleen maar goed doet, iets goeds voor mij gaat doen. Angst is het geloof dat God soms goed is, maar niet altijd, dat hangt ervan af en dat Hij waarschijnlijk niets goeds voor mij zal doen. Geloof is het vertrouwen dat wat God zegt, waar is. Angst zegt: Is er echt een God? Angst zegt, staat het echt geschreven? Angst zegt, misschien voor deze rechtvaardige man maar niet voor iemand zoals ik. Dit is wat je rechtvaardig maakt: Geloof. Abraham geloofde God en het werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. En het wordt jou als rechtvaardigheid toegerekend als je het kruis gelooft en gelooft in de kracht van de Heilige Geest. Daarom is angst afgoderij. Denk er eens over na. Als wij nadenken over angst en geloof, is er voor de mensen onder jullie die al een tijdje naar de kerk gaan een vraag die sommigen vast al vaker hebben gesteld. Hoe zit het met...? Eén soort angst die goed is. Welke is dat? Het is het begin van wijsheid. Het is de vreze des Heren. Voorganger Bobby, leg eens uit, als angst zo slecht is hoe zit het dan met de vreze des Heren? Dat zit zo: Mijn vader, een heel goed mens en een voorganger. Op school was ik geen grote vent. Ik was nogal tener. Er waren kinderen op school die mij als jochie soms pestten. Ik had een juf die ontzettend gemeen was tegen alle kinderen. Ze was de gemeenste juf die je je denken kan en ik was doodsbang voor haar. En ik weet nog dat ik op een dag met mijn vader naar school ging. Hij liep met mij mee en die pestkoppen vielen mij niet lastig en ik was helemaal niet bang voor ze. Waarom? Dit is mijn vader. Een goeie pa. En een van de meest bijzondere momenten was toen wij naar de ouderdag gingen, mijn pa en ik. En die juf, die zo eng leek, en zo. Hier is mijn vader, grote man en zij doet super aardig tegen mij en super beleefd tegen mijn vader. En ik dacht, aha. Dat is het. Dit is wat wij leren: als papa in de buurt is, hoef je niet bang te zijn. Als de Bijbel het heeft over de vreze des Heren dan betekent dat niet een ongezond gevoel van 'ik knijp 'hem'. Niemand zou bang moeten zijn voor zijn ouders, bijvoorbeeld. Maar het betekent dat je de kracht van God begrijpt en dat je niet bang hoeft te zijn als Hij bij je is. Wie gelooft dat? Dat God machtiger is dan je ziekte, machtiger dan je obstakel, machtiger dan je uitdaging, machtiger dan wat je vasthoudt. Als je dat gelooft, dan houdt God zoveel van je. Hij kent het aantal haren op je hoofd. Hij houdt van je en Hij heeft je nooit verlaten. Dus wij hoeven niet bang te zijn. Wees niet bang. Heb geen angst in je leven, laat het je niet raken. Maak je geen zorgen, laat je niet ontmoedigen. Wees niet wanhopig. Wees vol vertrouwen. Neem een risico, waag een kans, stap uit in geloof, wandel in kracht. Wees bevrijd. Wees vol leven en licht. Het is mogelijk voor jou. En dat brengt ons bij het boek Esther. Ik heb vandaag niet al te veel tijd om diep op het verhaal van Esther in te gaan maar ik wil je wel duidelijk maken dat het verhaal van Esther een boek is over een tienermeisje dat ongelooflijke angsten overwint. Esther is de koningin van Perzië. Zij is een tienermeisje. Zij wordt koningin via een schoonheidswedstrijd. Zij zegt dat ze maagd is. Zij is de achternicht van koning David, dus zij is van koninklijke huize. Maar de koning weet niet dat ze Joods is. Hij heeft zijn andere koningin weggestuurd omdat hij een psychotische heerser is en hij heeft dit 17- of 18-jarige meisje uitgekozen om zijn vrouw te worden. Maar ze snapt niet precies waarom. Maar in korte tijd is ze veranderd van een weeskind dat in armoede leeft en zich afvraagt waar haar volgende maaltijd vandaan zal komen in een koningin van het belangrijkste rijk ter wereld, op dat moment. Zij kent haar man niet echt. Zij ziet hem alleen als ze wordt ontboden. En als ze niet wordt opgeroepen, kan ze gedood worden. Als ze gewoon komt opdagen, kan op zijn minst alles van haar worden afgenomen en kan ze worden verstoten. En als hij in een slechte bui is, kan ze gedood worden. Hij is geen goed mens. Volgens het

verhaal zijn er twee edelen. Een Jood, die eigenlijk Esthers geadopteerde vader is, haar neef en een ander, een slechte man, Haman. Die een soort minister-president is, de tweede man van het land. De mensen hebben zo'n hekel aan die Haman dat de koning de edelen moet bevelen voor hem te buigen wat je normaal gesproken vrijwillig zou doen, net als handen schudden. Stel je voor dat je verplicht iemand de hand zou moeten schudden dan ga je ervan uit dat diegene niet erg geliefd is. Hoewel die edelen het bevel opvolgen om te buigen voor Haman de schurk weigert Mordechai, de Joodse adoptievader, dat om de een of andere reden. Haman is woedend en besluit niet alleen Mordechai te doden maar ook zijn hele volk, de Joden. En om het nog verderfelijker te maken en nog meer angst te zaaien, het is een boek over het overwinnen van angst, doet hij het niet gewoon, maar pakt een paar dobbelstenen en werpt ermee. Het is de eerste maand van het jaar en hij gooit 12. De twaalfde maand. En dan zegt hij, ha ha ha, Mordechai, jij en je volk hebben twaalf maanden en dan zullen jij en alle anderen sterven omdat je niet voor mij gebogen hebt. De koning weet dat niet, want hij is volgens het verhaal een soort dronken sukkel. En Haman plaatst, om het naderend onheil te benadrukken een paal van 25 meter hoog en zegt: Mordechai, op die dag zul je op deze paal gespietst worden. Dan zegt Mordechai tegen Esther, de koningin: Je moet de koning vragen, dit tegen te houden. Hij gaat jouw volk doden. Hij gaat elke Jood op aarde vermoorden. Ze twijfelt. Ze is een jong tienermeisje. Ze zegt, Mordechai, dat kan ik niet doen. Als ik zomaar in het hof verschijn en de koning zomaar aanspreek zal hij mij doden als hij de scepter niet opheft om mij te vergeven. En Mordechai zegt: Maar wat als je juist om zoiets koningin bent geworden? Esther denkt lang na en zegt: Dit is wat ik wil dat je doet. Ik wil dat je drie dagen bidt en vast en dan ga ik het de koning vragen. En ze zegt, ongelooflijk dapper: Als ik sterf, sterf ik. De rest van het verhaal ken je waarschijnlijk wel. Esther doet een beroep op de koning. Hij heft de scepter en zegt, ik ben zo blij je te zien. Oef, denkt ze. En hij zegt: Wat wil je? En zij zegt, ik wil een banket en ik wil dat Haman, dat is de schurk, daar als eregast bij is. Dus dat banket komt er. De koning wordt een beetje dronken en hij kijkt naar Esther en hij zegt: Schone Esther, vraag wat je wilt en ik geef het je, al is het de helft van mijn koninkrijk. Esther kijkt naar de koning, en zegt: Dit is alles wat ik vraag: Spaar mijn leven. Hij zegt, wat? En spaar het leven van mijn volk. Hij zegt: Waar heb je het over? Ze zegt, een van uw edelen is erop uit om mij en mijn hele volk te vermoorden. En de koning zegt: Wie zou zoiets doen? Ze wijst naar de eregast, die haar met grote ogen aankijkt en ze zegt: Hij. En er staat dat de koning woedend was. En die paal die voor Mordechai was neergezet, werd gebruikt voor Haman en daarmee was de situatie gered.

Wie vindt dat een eng verhaal? Besef dat er over het leven van Esther en Mordechai een wolk van angst hangt. En besef dat het Esther was die op de Heer trouwde en in actie kwam en haar leven riskeerde, die het verschil maakte. Denk trouwens eens aan die verleiding. Niemand weet dat ze Joods is. Ze had het kunnen laten gebeuren en koningin kunnen blijven en al haar mooie kleren en eten kunnen houden en verder kunnen leven met een schuldgevoel, maar dan was ze veilig geweest. Maar ze zette alles op het spel door in actie te komen. Handelen vanuit je geloof is de beste manier om je angst te bestrijden. Handelen vanuit je geloof is de beste manier om je angst te bestrijden. Hoe vaak denken wij niet: God is niet hier. Hij was niet daar. Ik weet het ook niet meer. Hoe vaak hebben wij niet gedacht: God was er aldoor, ook al voelde ik het niet. En we kwamen in actie en God redde ons. Handel in geloof, mijn vriend. Laat angst je leven niet beheersen. Angst is slecht. Angst is het kwaad en het kwaad gedijt bij angst. Angst is als mest voor het kwaad. Het is er dol op. Het houdt van angst. En angst komt niet van God. Hoe weten wij dat? De Bijbel zegt het. Wat heeft God mij niet gegeven? Een geest van angst. Een andere vertaling: God heeft je geen geest van lafheid gegeven. Maar kracht komt wél van God. Liefde komt van God. En een gezonde geest ook. Ontspannen, gelukkig. Dit is de denkwijze die God van je wil. Angst komt niet van God. Je hoort een pakjesbezorger stoppen. Het portier slaat dicht. Hij belt aan met een doos en zegt: Hallo, hier is de doos met de 100 giftige spinnen die u besteld hebt. Kunt u hier tekenen, alstublieft? Wat zeg je dan?

Zeg het maar: Dat heb ik niet besteld. Hij neemt hem weer mee. De dag erna komt er iemand langs die zegt: Hier zijn uw twaalf flesjes pokkenvirus. Hier tekenen, alstublieft. Wat zeg je? Dat heb ik niet besteld. Te veel christenen worden bang, maar toch tekenen ze voor ontvangst. Ze nemen het pakket aan. Ze maken het open en laten de spinnen eruit. Ze vertellen iedereen, ik kreeg een doos en die heb ik opengemaakt en... Hij zei toch dat er spinnen in zaten? Dat heb ik niet besteld. Je hebt misschien angstgevoelens in je leven. Je kunt je zorgen maken, onrustig zijn. Je hoeft het ontvangstbewijs niet te tekenen. Je kunt het negeren. Weggooien. Verwijder het uit je leven. Nodig het niet uit in je huis. Het is een geest. Snap je wel? Duw het van je af. Het is zwak. Het is niets. Je kunt het wegwapperen.

Psalm 23. Open je Bijbel maar bij Psalm 23. De meesten van jullie kennen die uit het hoofd. Ga met je vinger naar beneden, naar vers 4. Psalm 23:4. Misschien heb je het eerder gehoord. Al ging ik...Al ging ik...Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood...Dat is een donker dal, hè? ...ik zou geen kwaad vrezen. Maar je hoeft niet bang te zijn, lees je in de volgende regel. Omdat papa bij mij is. Omdat Gij bij mij zijt. God is hier. Ik zou geen kwaad vrezen. Dat moeten wij leren zeggen. Je zult angst en zorgen ervaren. Wij zijn allemaal mensen. Maar die sla je neer met de Bijbel. Het staat geschreven: Ik zou niet vrezen. Ook niet in het donkerste dal. Ik weiger te vrezen. Angst vertroebelt mijn geest. Angst biedt mij niet de zege en geen hulp. Het helpt niet als ik angst verspreid en deel met mensen. Angst haal ik neer en dat doe ik zo: Ik denk aan kansen, aan overwinnen, aan het geloof, aan vertrouwen op God. Ik sla dit neer en laat het niet toe in mijn leven. Het leven is te kort om het te besteden aan zorgen om wat dan ook. God heeft het onder controle. Ik zou geen kwaad vrezen. Je moet dit zeggen als je knieën knikken, zei Keith Moore. Als je knieën trillen, moet je het leren zeggen. Leer het door tranen heen zeggen. Leer het zeggen door slechte uitslagen heen. Leer het zeggen door symptomen heen, als angst je overvalt. Angst is slecht. God heeft mij geen geest van angst gegeven. Ik werp die angst af. Iemand hier zei: Ik kan er niets aan doen wat ik voel. Maar het goede nieuws is: Dat kun je wel. Gewoon niet tekenen. Gebruik je woorden. Wat heeft Jezus gezegd? Het staat geschreven. Werp het van je af. Dat vergt oefening. Zoals je je spieren traint. Ik weiger mij zorgen te maken. Ik weiger in angst te leven. Ik verwerp het. Hoe weet ik dat? Het staat in de Bijbel. Wij zeiden het al in het begin. Jozua 1:9. In Jozua staat: Wees sterk en zeer moedig. Heb Ik het niet u geboden? Wees niet bang. Wat is het gebod? Ik zeg het nog één keer, voor het geval je naar het orkest kijkt. Heb Ik het u niet geboden? Wees niet bang. Hoor je het? Dat is een gebod. Je kunt ervoor kiezen om het wel of niet te doen. Heb Ik het u niet geboden? Wees niet ontmoedigd. Let wel, de Bijbel zegt dat ontmoedigd zijn een keuze is. Je kunt kiezen: Of je raakt ontmoedigd of je gehoorzaamt God. Je kunt kiezen: Of je bent bang of je vertrouwt op God. Vrienden, het beste ligt nog voor je. Vergroot je geloof, vertrouw op wat de Heer zegt en sla elke angst neer die je leven en denken probeert binnen te dringen en te infecteren. Gebruik je woorden. Het staat geschreven. Zeg: Ik vrees geen kwaad. En, mijn vriend, kom in actie. Wees niet bang om in geloof te handelen. Neem vandaag het risico. Bel vandaag nog. Schrijf de droom vandaag op. Kom in actie. Dan zul je overwinnen in je leven. Mozes moest naar de farao toe. Hij moest op de rots slaan omdat God zei dat hij dat moest doen. Petrus moest over water lopen, maar hij moest de boot uit. De weduwe van Zarfath moest haar laatste meel afstaan van God. De melaatse Samaritaan moest naar de tempel, ook al was dat gevaarlijk omdat het moest van God. Dat is het leven. Amen? Meestal is de enige uitweg er doorheen. Daarom zeg ik je: Vergroot je geloof. Sla angst neer.

Gebed

Sta op met mij. Laten wij een houding van geloof aannemen. Steek je handen samen met mij omhoog. Laten wij ze opheffen voor de Heer. Heer, wij danken U in de sterke naam van Jezus

Christus dat aan U de overwinning is in ons leven. Wij danken U dat ook nu ketenen worden verbroken. Wij danken U dat de angst nu weg is. Wij danken U dat wij nu kunnen rusten en ontspannen. De zege is aan U. Wij danken U nu voor de genezing. Wij danken U nu voor de frisse blik. Wij danken U nu dat U ons optilt. Ik bid voor gezinnen die hersteld moeten worden. Voor kinderen waar wij ons zorgen over maken. Wij gaan ons geen zorgen meer maken. Wij vertrouwen dat de geest van God rond zal gaan en een goed werk zal doen. Dank U, Heer. En wij houden van U. En Gods volk zei amen.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.