

Samenzang - Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die 't heelal verheugt en bron van eeuw'ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Dooit in 't duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hallo, vrienden. Wat zijn wij blij dat jullie er zijn. Wij houden van de zondag, van het samenzijn met jullie. Dank dat jullie er zijn. Je bent geliefd. Amen.

Gebed

Laat ons bidden. Vader, wij houden van U en wij danken U voor uw Heilige Geest. Alles is mogelijk voor U. Wij vertrouwen op U. U hebt het laatste woord voor ons. Wij komen hier in geloof en wij danken U voor de vergeving van onze zonden. Help ons onze naasten te vergeven. Dit bidden wij in Jezus' naam en Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Koorzang - Give Thanks

Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige

Breng dank aan onze Vader, Die ons Jezus zond.

-Breng dank.

Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige

Breng dank aan onze Vader, Die ons Jezus zond.

-Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk.

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk

Zegt de arme: ik ben rijk om wat de Here heeft gedaan voor ons.

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk

Zegt de arme: ik ben rijk om wat de Here heeft gedaan voor ons.

Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige

Breng dank aan onze Vader, Die ons Jezus zond.

Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige

Breng dank aan onze Vader, Die ons Jezus zond.

-Want nu...

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk

Zegt de arme: ik ben rijk om wat de Here heeft gedaan voor ons.

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk

Zegt de arme: ik ben rijk om wat de Here heeft gedaan voor ons.

Breng dank, breng dank, breng dank

Schriftlezing - 1 Petrus 3:8-12 door Hannah Schuller

Laten wij ons geloof vandaag voeden met 1 Petrus 3:8-12. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven. Heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster maar zegen daarentegen omdat u weet dat u daartoe geroepen bent opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en Zijn oren zijn gericht op hun gebed maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Het Woord van de Heer. God zij gedankt.

Koorzang - Come, Ye Thankful People Come

Kom, dankbare mensen, kom, zing het oogstlied

Alles is veilig binnengehaald voordat de winterstormen beginnen

God, de Schepper, zorgt ervoor dat we alles hebben wat we nodig hebben

Kom naar Gods tempel, kom, zing het oogstlied

Alle zegeningen van het veld, alle voorraden die de tuinen opleveren

Alle vruchten in overvloed, gerijpt onder de zomerhemel

De hele lente met zijn overvloedige hand verspreidt zich over het glimlachende land

De hele grootmoedige herfst stroomt uit zijn rijke, overvolle voorraden

Dit alles danken wij aan U, onze God, bron van alle zegeningen
En richten we onze harten tot U,
Onze harten vol dankbaarheid brengen U onze lofprijzing
Kom dan, dankbare mensen, kom, kom dan, dankbare mensen, kom
Zing het lied van de oogst kom naar Gods eigen tempel
Kom, zing het lied van de oogst, kom naar Gods eigen tempel
Kom, zing het lied van de oogst, van de oogst
Amen, amen

Koorzang - Gratitude door Voices of Hope

Al mijn woorden schieten tekort, ik heb niks nieuws te zeggen
Hoe kan ik al mijn dankbaarheid uitdrukken?
Ik zou deze liederen kunnen zingen, zoals ik vaak doe
Maar elk liedje eindigt en U gaat nooit weg

Dus ik gooi mijn handen in de lucht en prijs U keer op keer
Want alles wat ik heb is een halleluja, halleluja
En ik weet dat het niet veel is, maar ik heb
Niets anders dat geschikt is voor een Koning
Behalve een hart dat halleluja zingt, halleluja

Ik heb één antwoord, ik maak maar één beweging
Ik spreid mijn armen wijd, ik zal U aanbidden
En ik gooi mijn handen in de lucht en prijs U keer op keer
Want alles wat ik heb is een halleluja, halleluja

En ik weet dat het niet veel is, maar ik heb
Niets anders dat geschikt is voor een Koning

Behalve een hart dat halleluja zingt, halleluja

Kom, mijn ziel, wees niet verlegen

Hef je lied tot Hem, en vecht als een leeuw.

Sta op en prijs de Heer

Dus ik gooi mijn handen in de lucht en prijs U keer op keer

Want alles wat ik heb is een halleluja, halleluja

En ik weet dat het niet veel is, maar ik heb

Niets anders dat geschikt is voor een Koning

Behalve een hart dat halleluja zingt, halleluja

Proclamatie door Bobby Schuller

Houd je handen zo, in een gebaar van ontvangen en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

Kun jij vergeven?

door Bobby Schuller

Ik wil dat je over iets nadenkt. Stel je het volgende voor. De apostel Paulus kwam in de hemel aan waar hij werd verwelkomd door een menigte mensen die hij had vermoord. In de menigte die Paulus verwelkomde bevonden zich mensen die door Paulus gevangen waren omdat ze christen waren. Er waren mensen die door Paulus waren gescheiden van hun kinderen of hun echtgenoot. En er waren mensen die dankzij Paulus waren vermoord. En als Paulus dit koninkrijk binnenkomt, juichen diezelfde mensen: Paulus, je hebt het gehaald. Paulus, welkom. Ja, Paulus, je bent binnen, Paulus. Kijk eens naar de geweldige vruchten van je leven, Paulus. Mag ik even zeggen dat dit het soort koninkrijk is waar wij deel van uitmaken. Een koninkrijk dat vergeeft. Een koninkrijk dat een moordenaar door vergeving en genade in een heilige verandert. Dit is goed nieuws. Dit is het soort koninkrijk waar wij vandaag de dag deel van uitmaken. Dank u, Heer. Dank u, Heer, dat mensen die mij haatten en vervloekten en sloegen en gevangen zetten wij gaan bidden dat die mensen gezegend worden, vergeven worden en zich bekeren zegt het koninkrijk. En een van die mensen in die menigte was trouwens een man genaamd Stefanus, de eerste martelaar van de kerk. Stefanus was letterlijk een heilige. Hij werd door de apostelen aangesteld omdat zij geen tijd hadden om voor de weduwen en de armen te zorgen, omdat zij moesten prediken. Dus zeiden de apostelen: Wij hebben iemand nodig die voor de weduwen en de armen zorgt. En Stefanus, waarschijnlijk een jonge zakenman, zei: Ik doe het wel. Ik zal voor hen zorgen. Ik kan niet preken, maar ik kan wel voor de armen zorgen. En Stefanus gaat dat doen en zonder enige ironie wordt Stefanus degene die het meest vervuld is van

de kracht van de Heilige Geest. Degene die de beste preken houdt, degene die de meeste levens raakt, degene die de grootste impact heeft. En het is Paulus die de mantels van de beulen vasthoudt en grijnst terwijl diezelfde Stefanus ter dood wordt gebracht vanwege zijn geloof in Christus. Dus als Paulus de hemel binnenkomt, roept Stefanus: Paulus, je hebt het gehaald. Neem dit vandaag in je op, mijn vriend. Dit is waar onze kracht vandaan komt, die komt voort uit een geest van vergeving. Van barmhartigheid, van gemakzucht, van genade, van loslaten. Dit is waar onze kracht ligt. Waar onze macht ligt. Dit is waar onze vrijheid ligt. Dit is waar goede slaap ligt. Misschien heb je een muur in je leven. Een muur waar je niet voorbij lijkt te komen, die altijd in de weg staat. Het kan zijn dat die muur je gebrek aan vergevingsgezindheid is. Het kan zijn dat die muur je onbarmhartigheid is die God ervan weerhoudt je leven te zegenen. Vandaag wil ik je vertellen over vergeving dit staat 100 procent in de Bijbel: Vergeving opent de zegen. Barmhartigheid deblokkeert de zegen. Het opent en deblokkeert. Ik wil het je laten zien. Sla je Bijbel open bij 1 Petrus 3:8. 'Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.' 'Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster.' Dat is moeilijk. 'Maar daarentegen...' Zeg allemaal: daarentegen. 'Maar vergeld kwaad met...' zegen. 'Omdat u weet dat u daartoe geroepen bent opdat u zegen zult beërven.' Wie weet dat dit een belofte is? Dit is Gods Woord. Dit is hetzelfde woord dat het universum heeft geschapen. Als het wordt uitgesproken en geloofd, kan het niet worden tegengehouden. Als je gelooft wat hier staat zul je ontvangen wat er staat dat je zult ontvangen. Als je kwaad met zegen vergeldt, als je laster met zegen vergeldt wat zul je dan ontvangen? Een zegen. Geloof je dat? Ik geloof het.

Hier is een goede vraag: Als ik kwaad met zegen vergeld en ik krijg een zegen, wat krijg ik dan als ik kwaad met kwaad vergeld? Geen zegen. Als je kwaad met kwaad vergeldt, wat krijg je dan? En als je laster met laster vergeldt, wat krijg je dan van God? En het antwoord is: op zijn minst geen zegen. Als je je hart verandert, als je vergeeft, als je je taalgebruik verandert, als je je houding verandert, als je je geest verandert, als je anders gaat denken over je vijanden over slechte, kwaadaardige mensen en zij zijn slecht en kwaadaardig. En als je je houding ten opzichte van hen verandert, dan verdwijnt die muur. De muur zal verdwijnen. Hij zal wegtrekken als rook. En daarom hoor je misschien niet de woede, maar de passie in wat ik zeg want ik weet dat God je wil zegenen. God wil dat je meer dan genoeg hebt. God wil de hemel openen in je leven. Maar als je geen vergevingsgezindheid in je hart hebt, zeg je: mijn wil, niet de uwe. En God zegt tegen je: Jouw wil geschiede. Dus wij vergelden kwaad met goed. Wij vergelden laster met zegeningen. Wij bidden voor mensen die ons haten. Weet je nog wat het Onze Vader ons zegt te doen? De beste vertaling is als volgt: Vergeef ons onze overtredingen. Dat is een prima vertaling. Sommige mensen zeggen 'onze misstappen' maar Jezus heeft het niet over het betreden van het terrein van boer Jan. 'Vergeef ons onze schulden...' Maar Jezus heeft het niet over je creditcard. 'Vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren.' Weet je wat dit betekent? Heer, wij roepen de hemel en de aarde tot getuigen dat U ons in dezelfde mate vergeeft als wij een ander vergeven. Wie dan ook, voor wat dan ook. Heer, wij vragen voor hemel en aarde dat U getuige bent omdat wij iedereen 100 procent hebben vergeven wat ze ons hebben aangedaan vragen wij U om ons op basis daarvan ook 100 procent te vergeven. Dat is nu een beetje enger, hè? Misschien wil je die zin de volgende keer maar overslaan. Als je mensen ongeveer 10 procent vergeeft, hoeveel kunnen wij dan van God vragen om ons te vergeven? Ongeveer. Als je mensen 100 procent vergeeft hoeveel kunnen wij dan vrijmoedig van God vragen om ons te vergeven? Het antwoord is 100 procent. Amen. Wat zijn christenen roekeloos geworden. Wat zijn ze roekeloos geworden met hun onbarmhartigheid en hun onverzoenlijke woorden. Oké, mag ik dat stukje papier even zien? Hannah gaf mij net een briefje. Dat is voor het eerst. Oké, dit staat erop. Je moet jezelf vergeven. O sorry, ik las het niet goed. Je MOET. Je MOET. -Dat is inbegrepen bij de vergeving. Applaus voor Hannah. Dit is waar. Het maakt deel uit van de vergeving. Dat is waar. Je moet jezelf echt vergeven. En dat is goed. Ik denk dat

Jezus dit bedoelt als Hij het heeft over de gelijkenis van de onbarmhartige dienaar. In de gelijkenis van de onbarmhartige dienaar vertelt Jezus ons dat er een koning was die een dienaar had die hem 10.000 talenten schuldig was. Tienduizend is het grootste getal in het koine-Grieks en een talent is de grootste munteenheid. Tienduizend talenten is ongeveer een miljard dollar. En de koning zegt tegen de man: Waar is het geld? En de man zegt: Ik heb het geld niet. Geef mij meer tijd. En de koning zegt: Ik scheld het je kwijt, maar daar moet je wel voor werken. Hoelang duurt het met een minimumloon om een miljard dollar af te betalen? Zeg maar: heel lang.

Ik weet zeker dat die man zich super beschaamd voelde, zich diep geneerde. Het hele hof keek toe en nu is hij bang. En dan doet de koning iets geweldigs. Hij ziet hoe de man eraan toe is en scheldt hem een miljard dollar kwijt en zegt: Je bent vrij. Diezelfde man gaat weg en hij heeft nog een vriend ook een dienaar, die hem iets van honderd zilveren munten schuldig is. Zo'n 20.000 dollar, veel geld. En als hij die man ziet, grijpt hij hem bij de keel en begint hem te wurgen. En de man valt op zijn knieën en zegt: Geef mij terug wat je mij schuldig bent. En de man zegt: Geef mij wat meer tijd. En hij zegt: Gooi hem in de gevangenis. Dit is wat Jezus zegt dat er in ons hart gebeurt. Zo ziet het er voor Hem uit. En dit wordt het donkerste deel van de preek, maar Jezus zegt: De koning zegt dan tegen die meester: Martel hem. Martel hem. Luister goed, wat hij zelf moest betalen, was contractarbeid. Contractarbeid. Maar vanwege zijn onbarmhartigheid werd het veel erger. Van contractarbeid, drie maaltijden per dag, maar je moet ervoor werken naar wat? Marteling. Dat is waarschijnlijk donkerder dan je wilde dat ik zou gaan. Wat hier gebeurt, is dat de man degene die hem iets verschuldigd is, benadert met angst en schaamte en gêne maar die verdwijnt als je jezelf vergeeft. Amen? De geest van vergeving is zo'n geschenk. De geest van vergeving is ontspannen. De geest van vergeving maakt zich geen zorgen. De geest van vergeving houdt geen lange lijstjes bij. Hij koestert geen wrok. Hij herinnert zich de helft van de tijd niet eens meer. De vergeving waar God over spreekt, is geen vergeving zonder grenzen. Wist je dat 1 procent van de mensen psychopaten zijn. Vergeving betekent niet dat je zegt dat het niet erg is. Ik ben niet echt gekwetst. Dat is het niet. Vergeving is niet zeggen: Ik doe gewoon alsof het nooit gebeurd is. Dat is het ook niet. Zo vergeven wij: Wij vergelden kwaad met zegen. Wij vergelden laster met zegen. Wij vergelden pijn met hulp. Dat is wat Jezus ons zegt te doen. Het is een formule. Je kunt iemand niet zomaar vergeven door te proberen hem te vergeven. Je vergeeft mensen niet door veel over vergeving na te denken. Zo vergeef je mensen: Je zegt het hardop. Je spreekt de zegen hardop uit en dan luister je met geloof naar wat je zegt, en dat verandert je. Wie weet dat dat waar is? Als je niet voor iemand kunt bidden dat hij gezegend wordt, heb je hem niet echt vergeven. Dat is de test. Als je niet voor iemand kunt bidden dat hij gezegend wordt wil je gerechtigheid, geen genade. Dit is wat jullie nu tegen mij zeggen, degenen die hiermee worstelen: Maar ze doen mensen pijn. Heeft iemand die gedachte wel eens gehad? De Heer kijkt toe. Ja, slechte mensen doen mensen pijn. Het vergt training. Het traint je hart om te vergeven. Geef niet toe aan de slechte geest van Jona. De Joden zeggen dat er twee profeten waren die niet groot waren, Noah en Jona. Want toen God hen vertelde dat Hij iemand zou vernietigen, zeiden ze: oké. Dit is waar het verhaal van Jona echt over gaat: over angst en onbarmhartigheid. In het verhaal van de walvis gaat het er vooral om dat Noah naar Ninevé gaat en alle andere profeten, wanneer zij tegen een stad profeteren hebben lange, uitgebreide profetieën. De profetie van Noah klinkt als volgt: '40 dagen...' Het is alsof hij het fluistert. Nog 40 dagen en Ninevé zal vallen. Alsof hij bijna niet wil dat iemand het hoort. En dan gebeurt er iets gekks. In Ninevé woont waarschijnlijk het meest kwaadaardige volk ooit. En ze zeggen: Luister eens naar wat die willekeurige vent zegt. En vreemd genoeg bekeren ze zich allemaal. De koning en alle dienaren, zelfs de dieren smeken God om vergeving. En God laat Zijn woede en toorn varen en vergeeft Ninevé. En hoe voelt Jona zich? Chagrijnig, boos, kwaad op God. Dat is de geest van Jona. En die heerst vandaag de dag in de kerk. Wij denken dat het goed is om wrok te koesteren. Wij vinden het ergens stoer om wrok te koesteren. Dat is het niet. Oké? Waarom belijden wij onze

zonden? Je hebt nog steeds je vinger in je Bijbel. Kijk naar het volgende vers. Wat zegt Hij: 'Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog.' Wie wil... Dit is een heel goede vraag: Wie houdt er van zijn leven? Steek je hand op. God kijkt mee.

Ik hou van mijn leven. Wat een geschenk. Wie hier wil goede dagen zien? Bewaak dan je woorden. Hij zegt verder dat Gods oren aandachtig zijn. Hij luistert naar wat je met je woorden bindt en losmaakt. De Bijbel zegt dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Is dat waar? Is dat waar, kerk? Jakobus stelt deze vraag: Kan er zoet water en zout water uit dezelfde bron komen? Kunnen bitterheid en Agape-liefde uit dezelfde bron komen? Kunnen slechte berichten en geloof uit dezelfde bron komen? Ja of nee? Kunnen roddel en loyaliteit uit hetzelfde hart komen? Kunnen angst en overwinning uit dezelfde mond komen? Ja of nee? Alleen zoet water komt uit deze bron. Zie je, je koestert geen wrok. De wrok houdt jou gevangen. Houd je tegen. Houd je terug. Je koestert geen wrok. De wrok houdt jou gevangen. Je identificeert jezelf als slachtoffer en niet als overwinnaar. Je kunt kiezen. We zijn allebei slachtoffer geweest en wij hebben allebei gewonnen. Nu kiezen wij hoe wij ons willen zien: Slachtoffer of overwinnaar. Wil je nog meer verklaren? Zeg: Ik zal alleen leven spreken en niet de dood. Zeg: ik zegen degenen die mij pijn hebben gedaan. Zeg: Ik vergeef en ik geef het aan God. En zeg met oprechte overtuiging: Ik heb de overwinning die de wereld overwint. Zeg: Ik strijd de goede strijd. Zeg: Ik ben de overwinnaar, niet het slachtoffer. Amen.

Gebed

Sta met mij op, kerk. Wij zijn geen slachtoffers. Wij zijn overwinnaars die de wereld hebben overwonnen. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Ook al vallen er tienduizend aan onze zijde en duizend aan onze linkerhand, wij zullen sterk staan in de overwinning. Wij zullen de finish halen. Wij zullen niet genoeg krijgen, maar meer dan genoeg, in de naam van Jezus. En Heer, we danken U en wij bidden in Jezus' naam, en Gods volk zei amen.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Instrumentaal - The Blessing