

Opening

Een Amerikaanse tv-kerkdienst als het gezicht en de stem van positief christendom.

Samenzang - Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die 't heelal verheugt en bron Van eeuw'ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in 't duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller

Goedemorgen. We hebben weer een prachtige dienst voorbereid. We zijn bijeen om God te eren en verhalen te horen die vertellen van Gods reddende hand verhalen die bemoediging, hoop en genezing brengen.

Openingsgebed

Door Robby Schuller

Vader, we komen tot U in naam van uw Zoon Jezus Dank U dat U ons hier heeft bijeengebracht. We vragen U, geef degenen die lijden nieuwe kracht geef degenen die worstelen nieuwe moed Daag ons uit en help ons. We hebben U lief en danken U. Dit bidden wij in Jezus' naam.

Samenzang - "Rejoice, the Lord is King"

Verheug u, de Heer regeert aanbid uw Koning, Heer verheug, breng dank en zing geef eeuwig Hem De eer verhef uw hart verhef uw stem, verheug, wees blij verheerlijk Hem verheug u in zijn hoop de God van het heelal onze Verlosser prijs zijn liefde bovenal verhef uw hart verhef uw stem, verheug, Wees blij verheerlijk Hem zijn Koninkrijk staat vast 't is alles zijn gebied de macht van Jezus doet

dood En hel teniet verhef uw hart verhef uw stem, verheug, wees blij verheerlijk Hem Amen.

Schriftlezing - Psalm 24

Door Lawrence Wilkes

U mag gaan zitten. Luistert u naar deze prachtige woorden uit Psalm 24. Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft de wereld en wie haar bewonen. Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest op de stromen heeft Hij haar verankerd. Wie mag de berg van de Heer bestijgen wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart zegen zal hij ontvangen van de Heer. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef ze, aloude ingangen: de Koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is Hij, die koning vol majesteit? De Heer van de hemelse machten, Hij is de koning vol majesteit.

Zo luidt het Woord van de Heer.

Koor - "With Wings as Eagles"

Ik zal juichen voor de Heer, ik zal juichen voor de Heer jubelen voor de God die mij redt Hij wordt niet Moe Hij raakt niet uitgeput Hij geeft de vermoeide kracht wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht hij Slaat zijn vleugels uit als een adelaar hij rent, maar raakt niet uitgeput hij loopt, maar wordt niet moe

Hij loopt, maar wordt niet moe hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar hij rent, maar raakt niet Uitgeput hij loopt, maar wordt niet moe wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht al zal de vijgenboom Niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen al zal er geen koren op de akkers staan en geen Rund meer binnen de omheining toch zal ik juichen voor de Heer toch zal ik juichen voor de Heer toch Zal ik juichen voor de Heer toch zal ik juichen voor de Heer jubelen voor de God die mij redt wij slaan Onze vleugels uit als adelaars wij rennen, maar raken niet uitgeput wij lopen, maar worden niet moe Want wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht wij zullen juichen voor de Heer wij zullen juichen voor De Heer wij slaan onze vleugels uit als adelaars wij rennen, maar raken niet uitgeput wij lopen, maar Worden niet moe want God is onze kracht

Interview - John Paul en Eloise Dejoria

RS = Robby Schuller / JPD = John Paul Dejoria en ED = Eloise Dejoria

Inleiding

Bedankt, koor, orkest en organist Tom. Bedankt, Rebecca. God zegene je. Het is een groot voorrecht en een eer de mede-oprichter van de Paul Mitchell haarsalons hier te hebben. Volgens mij heb ik jullie shampoo vanmorgen nog gebruikt. Hij is filantroop en zakenman. Hij is hier met zijn vrouw Eloise. Applaus voor John Paul en Eloise DeJoria. Goedemorgen, Eloise en John Paul.

Interview

RS Ik maakte me een beetje zorgen toen ik vanmorgen in de spiegel keek.

JPD Het ziet er prima uit.

RS Mijn vrouw zegt soms dat ik begin te kalen.

JPD En proberen er wat aan te doen.

RS Bedankt voor jullie komst. John Paul zei vanmorgen dat ik JP mocht zeggen. Dat wilde ik dus maar doen. Ik wil graag jullie verhalen horen. Hoe je zo een geslaagd ondernemer en filantroop bent geworden. Maar eerst moet iedereen horen dat het niet makkelijk was wat jullie met je leven hebben gedaan. We moeten jullie verhaal horen. Hoe was je jeugd? Waar ben je opgegroeid en hoe zag je leven eruit?

JPD Goeie vraag. Ik ben geboren en getogen in Los Angeles. mIJN vader was een immigrant uit Italië, Mmijn moeder uit Griekenland. Op mijn tweede was alleen mijn moeder er nog. Mijn broer en ik wisten niet dat we niks hadden, want we hadden geen tv. Maar er was altijd eten op tafel. Het was wel moeilijk. Ik begon op mijn zevende te werken: Dozen maken om bloemen in te doen, bloemen verkopen. Toen we elf waren hadden we krantenwijken om mama te helpen. Maar het was fijn om te werken. We werkten graag en gaven haar het geld, zodat we het iets breder hadden. Dat vonden we fijn. We wisten niet wat we niet hadden.

RS Doordat jullie geen tv hadden.

JPD Ja, dat was geweldig.

RS Je had dus een hele andere visie op werk. Veel kinderen van nu hebben er grote tegenzin tegen. Juist doordat jij weinig had achtte je jezelf in staat bij te dragen in het levensonderhoud.

JPD Zeker. De dingen die je ziet zijn vaak ook jouw realiteit. Soms is dat zo, soms niet. Maar het was een feit dat mijn vriendjes het geweldig vonden dat ik werkte. 'Hij heeft een baantje!' In de buurt waar ik woonde vonden ze dat geweldig.

RS Later kwam je bij de marine.

JPD Ja, na de middelbare school was er geen geld om te gaan studeren. Ik was ook geen studievoofd. Toen ik uit de marine kwam ben ik huis-aan-huis encyclopedieën gaan verkopen voor Collier's Encyclopedia.

RS Prachtig. Je zwaaide af bij de marine en ging verkopen en het ging je meteen heel goed af.

Het was een makkie voor je.

JPD Helemaal niet, het ging heel moeizaam. Wat ik deze en volgende generaties wil meegeven is:

Wat heb je nodig om succes te hebben? Met encyclopedieën moet je het hebben van je enthousiasme. Je maakt geen afspraak, klopt gewoon aan. Maar mensen smijten de deur dicht. En je moet even enthousiast zijn bij de 101e deur en de 185e deur als bij de allereerste deur. Eén van de geheimen van succes is: Wees voorbereid op afwijzing. 'Ik wil je niet spreken', 'je hoofd staat me niet aan', wat dan ook: Wees voorbereid op afwijzing. Dan kan je elke keer weer hetzelfde enthousiasme opbrengen.

RS Oké, je bent begonnen met encyclopedieën maar hoe ben je toen verder gegaan?

JPD Goeie vraag. Ik had daarna zeker nog 15 banen. Als ik conciërge was, was ik de best mogelijke conciërge. Dictafoons verkopen, medische artikelen: ik deed alles zo goed als ik kon. Na een tijdje beviel het me niet meer. Ik wist dat er iets anders was maar wist niet wát. Ik werkte voor drie cosmeticabedrijven. Ik werd telkens ontslagen. Waarom? Waarom ontsloeg Redkin me terwijl ik verkocht als een trein en twee afdelingen leidde? Ze ontsloegen me omdat ik het hele land bediende met vier mensen en twee secretaresses. Ik moest meer bedrijfsmatig werken. Maar ik richtte me op mensen. Fermodyl ontsloeg me omdat ik niet één van hen werd. Het Institute of Trichology ontsloeg me, hoewel ik hun omzet verdrievoudigde.

Wonderlijk. Ik verdrievoudigde hun omzet maar de baas zei: Aan commissie haal je meer binnen dan ik verdien. Ik ga je vervangen door een goedkoper iemand. Prima hoor. Toen werd ik een paar jaar consultant. Mijn vriend Paul Mitchell was kapper, ik was ondernemer. Met 700 dollar zetten we John Paul Mitchell Systems op. Pas na twee jaar konden we rekeningen op tijd betalen. Het faillissement lag constant op de loer. Maar ik zeg jou en de mensen hier: Pas na twee jaar realiseerde ik me: Als ik niet voor Redkin had gewerkt, ook al was ik ontslagen en als ik niet voor Fermodyl en Trichology had gewerkt had ik niet geweten hoe ik met 700 dollar

een zaak kon beginnen. Iets dreef me voort. Het zit zo: Mensen betwijfelen of ze door een hogere macht worden geleid. Stel je er helemaal voor open. Zelf had ik nooit ontslag genomen. Ik werd telkens ontslagen omdat ik het zo goed deed. Ik zou nooit zoveel succes

hebben gehad met John Paul Pet, Paul Mitchell, Patron Spirits en had niet voor miljoenen mensen iets kunnen doen zonder Gods leiding. Dit past mooi in je preek. Ik wou het even noemen.

RS Ja, schitterend. Wat me zo aanspreekt en wat voor veel mensen hier belangrijk is. Jij werd ontslagen doordat je je werk te goed deed en omdat je benadering volkomen origineel was. Dat is helemaal niet verkeerd. Ontslagen worden heeft jou geen windeieren gelegd.

JPD Klopt, en ik ben drie keer ontslagen. Anders had ik nooit kunnen bijdragen aan het verbeteren van deze wereld. In het leven komen we van alles tegen. We benaderen het met onze geest,

die razendsnel is. Je kunt je rekeningen niet betalen en slaapt niet meer. Wakker liggen helpt niet, toch gebeurt het. Als je overgaat van denken met je geest en met je hart gaat denken. Hoe doe je dat? Denk van binnenuit je hart. Als je met gesloten ogen aandachtig luistert naar je hartslag en probeert via je hart te denken, af te gaan op je gevoel dan gaat er vreselijk veel veranderen in je leven. Er is een hogere bron waaruit je kunt putten als je je openstelt. God wil door ons Zijn werk doen. Behandel anderen zoals jij zelf behandeld wilt worden. Soms loopt het zo, dat iemand in staat is miljoenen mensen te helpen. Dat zal ik nooit vergeten. Ik sta erbij stil hoe gezegend ik ben. Wat kan ik doen? Voor mijn familie heb ik alles goed geregeld.

Maar mijn andere kinderen, de rest van de mensheid? Wij zijn gezegend met wat we hebben

en willen het delen met de wereld.

RS Eloise, hoe is het om J.P.'s partner te zijn en zo'n avontuurlijk leven te leiden?

ED Dat is nogal een vraag. Waar zal ik beginnen? Hij is geweldig, hij inspireert me elke dag en daardoor blijven wij zo sterk, hier in Hollywood. Ik zie hem groeien en zorgen. We hebben beiden moeilijke tijden achter de rug. Maar wij houden altijd hoop in ons hart. Ook al toen we jong waren bleven we onder alle omstandigheden enthousiast en vol hoop. Hij is ook een voorbeeld voor me. In actie komen en niet wegzinken in negatieve gedachten. Niks daarvan.

RS Jullie zijn geslaagd in het leven, maar jullie gaan dóór. Meer avontuur, verder gaan...

ED Een geweldig gevoel, eindelijk in staat te zijn om te geven.

JPD We hebben een paar miljoen mensen bereikt, maar er zijn er ruim 6 miljard. We willen ons concentreren op een paar landen en iedereen daar een beter leven geven. Een positieve kijk, mensen voeden en vooral: helpen zichzelf te voeden. Zo wordt zowel hun buik als hun geest gevoed. Positief denken, er is een veel hogere macht die door jou heen straalt en je kracht geeft.

RS Jullie zijn echte filantropen en zijn erg begaan met dieren, de schepping, het milieu. Hoe geven jullie daar vorm aan?

JPD Dat gaat prima. Toen we destijds zonder geld begonnen, hebben we nooit producten verkocht die op dieren waren getest. We vonden het fout om shampoo in een konijnenoog te druppelen tot het beest blind wordt. Wij maken producten voor mensen en druppelen shampoo in ons eigen oog. Als we niet blind worden, is dat fijn en daar zorgen onze producenten voor.

Ook de Baby Don't Cry-shampoo, toen ik die in mijn oog druppelde...

RS Hebben jullie die ontwikkeld?

JPD Ja, en één van mijn ogen ging tranen. Dus ik zei: Doe eerst maar in je eigen ogen voordat je hem mij weer geeft. Wij vinden dat je moet testen op jezelf en geen dieren mag doden. Het zijn Gods schepselen. Overall beschermen wij dieren. In de St. Lawrence-baai hebben we 100.000 jonge zadelrobber kunnen redden. Mijn dochter en ik zijn vanaf de Sea Shepherd op de ijsberg gegaan en hebben dat uitgezonden. Alle schepen bleven uit de buurt. We zeiden: Als je hier één zeehondje wilt doodknuppelen zal je ons eerst moeten doodknuppelen. Via de radio bericht ik erover. In die week hebben we 100.000 jonge zadelrobber gered van vernietiging. Ze waren nog te jong om zelf het water in te gaan en Gods gelovigen moeten de dieren helpen.

RS Ja, ze zijn onschuldig.

JPD Als je iemand iets geeft en er niets voor terug vraagt, geen erkentelijkheid of wat dan ook dat geeft een onvoorstelbare kick. Als je kunt geven zonder er iets voor terug te vragen in het besef dat je dingen mag veranderen voel je je heel sterk en liefdevol. Het is een grote zegen.

Wij zeggen: Succes dat niet wordt gedeeld, is een mislukking.

RS Als je niet geeft, ben je een mislukking. Jullie dragen bij aan verandering, jullie leven is een avontuur. Jullie hebben ons stof tot nadenken gegeven. Jullie helpen veel mensen die lijden.

Jullie dragen echt bij.

JPD Toen ik met mijn zaak begon, heb ik twee weken in m'n auto geslapen. Als je gelooft in jezelf en gelooft in die hogere macht kan jij ook succes hebben.

RS Dat was een mooie afsluiting. JP en Eloise, het was geweldig. Een geweldig verhaal, dank jullie wel.

SOLO - LESZIA RENEE - "Here I Am"

Hier ben ik alleen en o zo bang vind ik de weg niet terug de hemel is betrokken daarom roep ik U aan

Om mij te komen redden haal me hier weg want hier heb ik geen vrede U heb ik nodig, God om mijn Pad te verlichten weg van hier tot ik uw gezicht zie hier ben ik, Heer en ik roep tot U kom en red me ik Ben verdwaald en heb U nodig hier ben ik, Heer ik blijf staande door mijn geloof bij elke stap die ik zet

U alleen bent God hier ben ik hier ben ik uw kind staat voor u en strekt haar armen naar U uit Heer, ik Word verscheurd en ik vraag U: hoor mijn geroep Vader, alstublieft ik ben zo alleen en mijn kracht Heeft mij verlaten Heer, ik hou het niet meer vol hier ben ik, Heer en ik roep tot U kom en red me, ik Ben verdwaald en heb U nodig hier ben ik, Heer ik blijf staande door mijn geloof bij elke stap die ik zet

Ik heb U nodig, God hier ben ik, Heer en ik roep tot U kom en red me ik ben verdwaald en heb U nodig

Hier ben ik, Heer ik blijf overeind door mijn geloof bij elke stap die ik zet ik heb U nodig, God hier ben Ik

OPROEP BOBBY SCHULLER OM DONATEUR TE WORDEN!

Dank u dat u naar Hour of Power kijkt, ons uitnodigt in uw huiskamer. Het betekent veel voor ons dat u

deze dienst samen met ons beleeft. Hour of Power is iets ongelooflijks. Een programma dat levens verandert. We krijgen dagelijks brieven, e-mails en telefoontjes van mensen die zeggen: Mijn leven is drastisch veranderd dankzij dit programma. Dat geeft mij en ons hele team het gevoel dat we deel uitmaken van iets groters. Daardoor veranderen we levens. Als u Hour of Power steunt, maakt u daar ook deel van uit. Als u heeft gedoneerd, of ons heeft geschreven of ons heeft geliked of voor ons hebt gebeden maakt u ook deel uit van wat we doen. Want de hulp van velen is nodig om Hour of Power te doen bloeien. Uw leven heeft invloed op de loop der geschiedenis. Wat u heeft gedaan in uw leven is daarom van belang. Ik wil leven voor iets dat betekenisvol is.

INSTRUMENTAL BLAZERS VAN ORKEST - "Every time I feel the spirit"

Bobby Schuller bedankt het orkest : Bedankt voor jullie muziek.

Preek - "Stretch Forth Your Hand" : Streck je hand uit!

Door Jack Hayford

Ik vraag u, u open te stellen voor iets dat een soort geestelijke strekoefening voor u is. En dat is ook de bedoeling. Want ik wil het met u hebben over wat Jezus tot iemand zei: Streck uw hand uit. Deze woorden komen uit Matteüs 12. Laat me de context even aanduiden. Daarna lees ik twee verzen. In het 12e hoofdstuk, vanaf vers 9 lezen we hoe Jezus in de synagoge komt. Daar aanwezig was een groep geestelijke leiders, zo werden ze althans genoemd die Jezus stelselmatig bekritiseerden omdat Hij in hun ogen Gods wet overtrad vooral als Hij iets goeds deed op de sabbatdag. Volgens hun opvatting van de sabbatdag die is ingesteld voor het welzijn van de mensheid hadden ze werkelijk bespottelijke regels opgesteld. Zo mocht je op de sabbat je nagels niet knippen. Want dan werkte je op de sabbat. En als je op de sabbat iemand genas en zei dat dat van God kwam dan loog je, want dan moest het iets anders zijn dan God. Zodoende zeiden ze dat Jezus' genezingen het werk van Satan waren. Dat vroegen ze zich openlijk af, en toen antwoordde Jezus: Wie van u zou niet als één van uw dieren op de sabbat in een kuil viel, het eruit halen? En dan trekt Jezus de conclusie: Een mens is meer waard dan een dier. Dus mag je goed doen op de sabbat. Toen wendde Hij zich tot een man met een verschrompelde hand. Dat ging aldus: 'Toen zei Hij tegen de man: "Streck je hand uit." Hij strekte hem uit en er kwam weer leven in zijn hand werd weer even gezond als de andere. De farizeeën dropen af en besloten Hem uit de weg te ruimen.' Ongelofelijk dat ze na dat wonder waarbij iemand op wonderbaarlijke wijze werd genezen woedend zeiden dat ze Jezus wilden doden. Het laat het bespottelijke zien van menselijke religieuze structuren waarin het hart van God ontbreekt. Religieuze leiders kunnen zo verblind zijn dat ze hun eigen regels opleggen ten koste van menselijk welzijn. In contrast daarmee komt alles wat van God komt teder en liefdevol tot uitdrukking in Jezus' handelingen. Ik doel niet alleen op de genade van de genezing, die op zichzelf prachtig is maar ook op woorden met een tijdloze inhoud. Ik wil graag dat u weet, waar u ook bent en wat de omstandigheden ook zijn of u hier in de kerk of waar ook ter wereld naar deze boodschap luistert dat de Here Jezus tot u wil zeggen: 'Streck uw hand uit.' Ik wil het hebben over de implicaties daarvan. Ik zal nooit vergeten hoe hij voor het eerst de klas in kwam. Ik zat in groep 5 en deze jongeman, toen nog een jongetje werd nooit een hele goeie vriend van me doordat we op zo een grote school zaten maar die dag kwam hij binnen en normaal kijkt iedereen even op om een nieuweling te bestuderen maar hier duurde dat langer, want de jongen was duidelijk gehandicapt. Zijn rechterarm was normaal. Maar zijn linkerarm was maar zo'n 25 cm lang. In al de jaren dat ik met hem op school zat, is die arm ook niet gegroeid. Er was duidelijk sprake van een ernstige aangeboren afwijking. Zijn arm groeide niet verder. Altijd wanneer ik deze bijbelpassage lees, moet ik aan hem denken. Die jongen werd heel gespierd en atletisch, hij was goed in sport. Hij speelde zelfs basketbal. Hij kwam niet in het schoolteam, maar kon uitstekend dribbelen met de bal. Hij kon de bal onder dat kleine armpje klemmen en dan een prachtige voorzet geven. De manier waarop hij met zijn handicap omging, was leerzaam voor ons. Maar die arm bleef zo. Sommige slaan zich uitstekend door het leven met iets dat verschrompeld is in hun binnenste. Maar als er iets verschrompeld is, kan het ook zijn dat het leven bepaald niet van een leien dakje loopt. Het is in een geval als dat, dat Jezus spreekt. Want Hij is niet alleen de Heer van genezing van een

verschrompelde hand maar ook de Heer die ons zegt onze hand uit te strekken voorbij de dingen die ons beperken. Als je iets kunt zeggen over de liefde van God dan is het wel dat wij dankzij zijn liefde in staat zijn verder te reiken dan ooit tevoren. Door zijn hart voor u, door wat Hij voor ons wenst. Nu we hier bijeen zijn, weet ik dat hier ook mensen zijn die bij zichzelf denken: Ze moesten eens weten waarmee ik te kampen heb. Niets vervult het hart van een verkondiger van Gods Woord méér dan het verlangen mensen te doen inzien dat ieder woord in dit boek u en mij hoop biedt en belofte en de kracht om die belofte, wat die ook is, waar te maken. En de woorden die Jezus die dag tot die man sprak zijn de woorden die Hij spreekt tot ons in deze zaal en tot iedereen die thuis kijkt. Hij zegt: Strek uw hand uit. Ik heb me vaak afgevraagd hoe zijn stem klonk toen Hij dat zei. We zijn geneigd te denken dat Hij het met donderende stem zei. 'Strek je hand uit!' Met iets melodramatisch. Maar als je iemand benadert die iets heeft dat verschrompeld is gaat het niet om een donderend geluid. Het gaat om de kracht. En die wordt gegoten in tedere, liefdevolle woorden. En op die toon gaat de tekst verder waarbij wordt geciteerd uit de profeet Jesaja, die spreekt over de Messias. Die komt volgens Jesaja als een dienaar. God wil ons dienen in onze nood. Hij zoekt ons op waar we ons bevinden, om ons te dienen. De God van het heelal. Ik zie Jezus zelfs op één knie bij de man zitten en zeggen: strek je hand uit. Ik zie Hem zijn hand uitstrekken naar de verschrompelde arm. Hij spreekt niet van een afstand, maar zegt: Ik ben er voor je. Strek je hand uit. Er staat ook dat de kracht van de Heilige Geest op Hem zou rusten en die Geest heeft Hij doorgegeven aan zijn volgelingen. Al wie zich voor Hem openstelt, trekt Hij tot Zich door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest heeft Hij ons zijn Woord gegeven spreekt Hij tot ons en Hij zegt: Strek je hand uit. Strek hem uit. Dan volgen twee beschrijvingen van Jezus. Eerst wanneer Matteüs de profeet Jesaja citeert die beschrijft hoe de Verlosser zal komen die steeds wanneer hij menselijke noden tegenkomt, zegt: Het geknakte riet breekt hij niet af noch dooft hij de kwijnende vlam. Deze twee beelden beschrijven onze menselijke conditie. Ten eerste: Dingen die ons verpletteren, die zwaar op ons drukken. Ik maakte laatste een wandeling en zag een bloemperk waar per ongeluk een aantal prachtige bloemen waren platgereden door een auto. Er was niks van over, er moesten nieuwe gepoot of gezaaid worden. Een paar dagen later zag het er weer prachtig uit. Een tuinman had de kapotte planten verwijderd en er nieuwe in gezet. Maar dat is niet wat God doet, volgens deze tekst. Hij komt naar ons toe voor dingen die onherstelbaar lijken. En door zijn kracht, omdat hij de Schepper is zal hij een bloem weer laten geuren en een plant weer vrucht laten dragen. Want als Schepper hoeft Hij niet te zeggen: Dit gooi Ik weg en dan kweek Ik iets nieuws op. Hij heeft het vermogen ons te ontmoeten op een cruciaal ogenblik. En ook nu wij hier vanmorgen bijeen zijn, zegt God: Dit is uw moment, strek uw hand uit. Ik ga zo meteen iedereen hier vragen een hand uit te strekken en waar het ook over gaat voor uzelf of voor iemand om wie u veel geeft en van wie u betwijfelt of hij of zij ooit nog zal herstellen. God zegt: Strek uw hand uit in geloof en reik naar de belofte, ook namens hen, niet alleen voor uzelf. Het laatste beeld is dat van 'n kwijnende vlam. Zoiets hebben wij allemaal: Een houtblok in de haard, bijna uitgedoofd, het gloeit nog net er komt rook vanaf. Of een kaars die bijna uitgaat Wij willen iets dat niet goed brandt liever uitmaken, want het irriteert ons. Maar God zegt: Hoe uitgebrand dingen ook mogen zijn voor u. Mij irriteren ze niet. Hoezeer u ook gebonden bent, hoe hulpeloos u zich ook voelt niet in staat zelf op God af te stappen, Hij zegt: Strek uw hand uit naar Mij. Ik vraag u uw hand uit te strekken en wel de hand waarmee u schrijft, of dat nu links of rechts is. Want die hand staat voor iets dat voor u zeer persoonlijk is. Ik ga u vragen die hand uit te strekken en te zeggen: Heer...ik zal mijn geloof, hoop of verwachting niet laten verschrompelen. Ik zal mijn hand niet in twijfel terugtrekken, ik kies om hem uit te strekken. Ik vraag u nu uw hand uit te strekken. Vader, ik vraag U om elke hand aan te nemen en om wat U met deze geloofsdaad bent begonnen, te voltooien zoals met die man in de synagoge en onze lof te aanvaarden dat U bij machte bent om te herstellen wat onherstelbaar is en om wat is uitgebrand, met de adem van uw Geest weer te laten gloeien door de Here Jezus. En mag ik een luid 'amen' horen? Amen en halleluja. Loof Hem samen met mij. God zegene u.

Samenzang - "I to the Hills will Lift My Eyes"

Ik hef mijn ogen op en zie de hoge bergen aan. mijn hulp is van de Heer door wie aard en hemel zijn
Ontstaan uw wank'le voeten zet Hij vast als u geen uitkomst ziet zijn oog wordt door geen slaap

verrast, uw Bewaarder sluimert niet de Heer brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht
uw Schaduw aan uw rechterhand, houdt Hij voor u de wacht de Heer zal u steeds gadeslaan Hij is
het die U leidt bewaart uw komen en uw gaan tot in der eeuwigheid

Zegen door Bobby Schuller

Als uw hart u ingeeft, Jezus te aanvaarden als uw Redder of als u wilt dat iemand voor u bidt staan
hier zo predikanten en ouderlingen klaar. Wees niet bang, geef hen de kans uw leven te zegenen.

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De
Here wende u zijn gelaat toe en geve u vrede. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.