

Samenzang - Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die 't heelal verheugt en bron van eeuw'ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Dooit in 't duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Michael Mauldin

Prachtig. Goedemorgen, Shepherd's Grove. Een van de thema's die steeds terugkomt, is Jesaja 43 en daar staat het volgende: "Denk niet aan de dingen van vroeger let niet op de dingen van het verleden. Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis om Mijn uitverkoren volk te drinken te geven. Dit volk heb Ik Mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof vertellen." Amen? Niemand is te ver weg voor de liefde van de Heer.

Gebed

Laten wij dit doen. Wil je je hand op de schouder van degene naast je leggen? Wij kennen allemaal dorstige plekken in ons hart, ieder van ons. Bid voor hen dat de Heer zijn Geest uitstort over de dorstige, droge delen van ons hart. Bid voor hen. Hardop. Ga je gang. Wij danken U voor de tekenen in het natuurlijke maar ook voor wat U doet in de geestelijke wereld. Wij danken U dat wij deze week de kracht van uw Geest zagen. De harten van mensen worden geraakt. Zet uw krachtige werk in Jezus' naam voort. Amen.

-Oké, jongens, kom maar naar voren.

Koorzang- Forever YHWH

U bent de Enige. U bent de Enige.

Adonai, Elohim, de grote IKBEN leeft in mij.

Almachtige God, Vredevorst, God met ons.

Uw naam is groot en onze lofprijs waard.

Uw naam is groot en onze lofprijs waard.

Adonai, Elohim, de grote IKBEN leeft in mij.

Almachtige God, Vredevorst. God met ons.

Uw naam is groot en onze lofprijs waard.

Uw naam is groot en onze lofprijs waard.

Uw naam is groot en onze lofprijs waard.

Waardig was U, waardig bent U,

Waardig zult U zijn, voor eeuwig Jahweh.

Waardig was U, waardig bent U,

Waardig zult U zijn, voor eeuwig Jahweh.

Waardig was U, waardig bent U,

Waardig zult U zijn, voor eeuwig Jahweh.

Waardig was U, waardig bent U,

Waardig zult U zijn, voor eeuwig Jahweh.

Waardig zult U zijn, voor eeuwig Jahweh.

Waardig zult U zijn, voor eeuwig Jahweh.

Waardig zult U zijn, voor eeuwig Jahweh.

U bent waardig. U bent waardig.

Mijn hart wil van harte zingen.

U bent waardig. U bent waardig. U bent waardig.

Mijn hart wil van harte zingen. U bent waardig.

Waardig was U, waardig bent U,

U zult voor eeuwig waardig zijn, Jahweh.

Waardig was U, waardig bent U,

Waardig zult U zijn, voor eeuwig Jahweh.

Waardig was U, waardig bent U,

Waardig zult U zijn, voor eeuwig Jahweh.

Waardig was U, waardig bent U,

Koorzang - The Majesty and Glory of Your Name

Hallelujah, hallelujah, de majesteit en glorie van Uw naam.

Halleluja, halleluja, de majesteit en glorie van Uw naam.

Hallelujah, halleluja.

Proclamatie en schriftlezing - Romans 8:24-28 door Bobby Schuller

Dit zeggen wij samen: "Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn." Geloven jullie dat?

Volharding in je geloof!

door Bobby Schuller

Dank. Jullie kunnen gaan zitten. Als je je Bijbel bij de hand hebt, sla dan Hebreeën 11 open. Ik herinner mij... Dit is mijn 21e jaar als voorganger, geloof het of niet. Ik ben vroeg begonnen. In die tijd, toen ik net begon in de bediening was ik enorm gedreven om kerken te stichten. Ik was goed bevriend met een ander lid van ons kerkgenootschap. en hij was super-energiek bezig met het stichten van kerken. Hij had veel invloed binnen onze gemeente en deed wat ze 'supercede' noemen. De overname van bepaalde gemeentes. Hij zei destijds iets wat ik toen geweldig vond klinken: 'Het is makkelijker om een kind te baren dan om de doden op te wekken.' Wat hij daarmee bedoelde, was dat, wanneer je kerken hebt met veel ouderen of kerken die bijna alleen maar uit ouderen bestaan en amper groeien je die moet sluiten en nieuwe, energieke kerken moet beginnen door het gebouw te verkopen of iets dergelijks. Aanvankelijk waren er oudere gemeenteleden die die verandering toejuichten. Ze wilden een ommekeer. Maar ik begon in te zien hoe die man, die ik een geweldige christen vond met een zendingshart voor de Bijbelse Grote Opdracht op sommige van die gebieden te ver ging. Het was een goede les, want ik zei ook, het is makkelijker om te bevallen dan om doden op te wekken. Wat dat betekende was, sticht nieuwe kerken. Wat ik uiteindelijk zag, was dat die kerken die gesticht werden vaak levendig en jong waren, maar niet erg lang standhielden. Ik herinner ze mij niet allemaal, maar ik weet dat veel van die kerken verdwenen zijn ook al leken ze 15 of 20 jaar geleden nog springlevend. Wat is daar dan gebeurd? Ik herinner mij, toen ik betrokken raakte na een faillissement van de Cathedral dat dat een van de moeilijkste periodes in ons leven was. Ik was 28. Wij ondergingen een vuurdoop. Een gemeente die ooit uit duizenden mensen bestond, telde nu 200 à 300 mensen.

Sommige mensen kwamen terug. Wij ervoeren geestelijke strijd met onze zoon die epileptische

aanvallen kreeg. Ik herinner mij dat ik voor de achtste keer op rij het CHOC-ziekenhuis verliet naar een vergadering ging en daar een storm van kritiek over mij heen kreeg voor dingen die ik niet had gedaan. Ik weet nog dat ik die lijdzaam doorstond. En die kritiek kwam vooral van oude mensen. Ik dacht aan die woorden: 'Het is makkelijker om te bevallen dan om doden op te wekken.' Maar ik wist dat de Heilige Geest mij daarheen geleid had. Of beter gezegd, naar deze kerk hier, die nu 71 jaar oud is. Amen. Ik herinner mij dat ik erover nadacht hoe moeilijk het was en dat het niet aan mij lag wat de Cathedral overkwam. Ik kwam alleen maar rommel opruimen. Ik wilde alleen maar helpen. Een jaar geleden zei ik tegen de Heer: U hebt ons die vuurproef in 2014/2015 helpen doorstaan. U hebt ons dit schitterende gebouw gegeven. En ik herinner mij dat ik dacht, het voelt alsof wij de doden hebben opgewekt. Ik dacht wat die man altijd zei: Het is makkelijker om te bevallen dan om doden op te wekken. En toen zei de Heilige Geest: Ja, maar de doden opwekken is het grotere werk. Amen. Wat dood is opwekken is het grotere werk. Een kerk die al 70 jaar bestaat, zal waarschijnlijk nog wel 70 jaar bestaan, hè? Ja toch? Ik hoop deze kerk naar haar eerste eeuwfeest te mogen leiden. Zou dat niet geweldig zijn? Prijs God. Daarvoor prijs ik de Heer. Sorry, ik dwaalde af. Het grotere werk is het opwekken van wat dood is. En ik denk dat als het gaat om een organisatie, om kerken of om veel andere zaken, het tot leven wekken tijd kost. Het kost tijd om dingen te veranderen. Als je met de Heer Jezus wilt wandelen besef je dan dat je in een rustig tempo moet lopen? Je kunt niet vooruitrennen en niet achterblijven. Gewoon doorlopen. Zeg maar: Gods uitstel is niet Gods afstel. Nog eens: Gods uitstel is niet Gods afstel. Onthoud dat. Dank U, Heer, voor dr. Schuller.

Hebben jullie je Bijbels opengeslagen bij Hebréeën 11? Doe dat maar. Het is een kort vers dat ik ga voorlezen. Voordat wij aan Hebréeën 11 beginnen, hoeveel van jullie kennen die hele tekst? Het is een hoofdstuk over geloof: Door geloof deze. Door geloof die. De eerste is Abel. Alleen maar geloof, geloof, geloof. Door geloof deze, door geloof die. Er worden zestien namen uit het Oude Testament genoemd. Door geloof deze, door geloof die. "En door geloof heeft zelfs..." Wie? "...Sara, ondanks haar hoge ouderdom, kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had." Zij achtte Hem getrouw. Beseffen jullie dat Sara haar eigen vers heeft? Ik begin daar. Er staat niet Abraham en Sara. Wat staat er? Sara. Je wordt in Hebréeën 11 niet bij naam genoemd als je een twijfelaar bent. Dat klopt, hè? Het is niet alleen Abraham. Als jullie met ons meelesen in de Bijbel, hebben jullie net dat verhaal gelezen. Velen van jullie kennen het. Abram en Sara krijgen de belofte dat ze op 75- en 60-jarige leeftijd kinderen zullen krijgen en dat hun nageslacht talrijker zal zijn dan de zandkorrels aan de kust en de sterren aan de hemel. En Abraham geloofde God dat, hoewel hij 75 was en zijn vrouw 60 en door de overgang heen was, dat zij een baby zou krijgen. Dat is geloof. Geloof niet alleen maar denken dat iets mogelijk is. Geloof is geloven dat wat God zei, zal gebeuren. Er is een verschil. God zei het, Abraham geloofde het. Wie geloofde het nog meer? Sara. Soms zijn er twee nodig, nietwaar? Ja, Sara geloofde het. En hoe lang moesten ze wachten voordat dat woord uitkwam, weet iemand dat? Vijfentwintig jaar. Ben je bereid om 25 jaar te wachten tot je droom uitkomt? Wil jij 25 jaar wachten tot Gods belofte uitkomt? Dat is een belangrijke vraag. Ga je in het 24e jaar zeggen dat God een leugenaar is? Dit is belangrijk. Wij moeten weten dat wat God heeft gezegd dat zal gebeuren, ook zal gebeuren. Amen. Maar in die tijd maakt Sara, ook al is ze een geloofsheldin in Hebréeën 11, een fout. Ze maakte een fout met Hagar. Misschien herinner je je dat zij lacht als God vertelt dat het gaat gebeuren.

Maar Hebréeën 11 vermeldt daar niets van. Er staat alleen dat ze geloof had en dat ze geloofde. Zo staat het in onze Bijbel, in Hebréeën 11:11. Dit is een goede vertaling. "Door het geloof heeft Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had." Zij achtte God wat? Zij achtte de Heer wat? Dat is een goede vraag. Oordelen mensen over God? Doen ze dat? Ja, dat doen ze. Iedereen

hier beoordeelt God. Je oordeelt of Hij trouw is of ontrouw. Je oordeelt of Hij echt is of niet bestaat. Je oordeelt of Hij goed is of niet zo goed. Wij oordelen allemaal over God. Adam oordeelde over God. Lees Genesis 3, nadat hij gezondigd had. Een man voor wie alles volmaakt was. "En Hij zei..." dit is de Heer die spreekt. "wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten?" En dan zegt Adam: "De vrouw die U gaf om bij mij te zijn die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten." Dus wie geeft hij daar de schuld? Hij geeft Eva de schuld, maar Wie nog meer? God. Hij veroordeelt God. 'De vrouw...' alleen al die toon. 'De vrouw die U...' Alles was piekfijn in or en toen gaf U mij die dame. 'De vrouw die U mij gaf.' Dat klinkt alsof er meer dan één echtgenoot is. Ik hoor mensen dit de hele tijd zeggen. Er is geen ontzag voor de Heer. Steeds meer mensen zeggen dat Hij gewelddadig is. Niet goed. Oneerlijk. Veel christenen lopen rond met dit oordeel over God, met een soort stille wrok. 'Ik heb het gedaan, maar er is niks gebeurd. Ik geloofde God en er gebeurde niets.' Dan heb je geen geloof meer. Dus wij moeten over God oordelen als wat? Getrouw. Getrouw om te doen wat Hij zei dat Hij zou doen. Vijfentwintig jaar is niets. Amen. God beoordeelen vanuit een stille wrok, dat is geen geloof. Daar kan God niet mee werken. Zij achtte God getrouw. Dit is waardevol: God niet alleen als trouw beoordeelde maar Hem 25 jaar lang onafgebroken als trouw beschouwen dat is een heldin van het geloof. Amen. Het is een kwestie van tijd.

Hij die een goed werk in jullie is begonnen, zal het voltooien. Omring je met gelovige mensen. Amen. Omring je met gelovige mensen. Je bent nu in hun midden. Houden zo. Dit is een geloofskerk, nietwaar? Terug naar dat verhaal. Genesis 18:11. Ik kom er nog één keer op terug. "Abraham en Sara waren oud en op dagen gekomen. Het ging Sara niet meer naar de wijze van de vrouwen. Daarom lachte Sara in zichzelf: Zal ik dat nog meemaken, nu ik oud geworden ben en ook mijn heer oud is? En de HEERE zei tegen Abraham: Waarom heeft Sara gelachen en gezegd: Zou ik werkelijk baren, nu ik oud geworden ben? Zou er iets voor de HEERE te moeilijk zijn? Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zal Ik terugkomen en Sara zal een zoon hebben. Maar Sara ontkende het en zei: Ik heb niet gelachen; want zij was bevreesd. Maar Hij zei: Nee, u hebt wél gelachen." Dat is een mooie, hè? Ze kregen een zoon, Izak. Wat betekent Izak? Weet iemand dat? Hij lacht. Hij lacht. Wat een geweldige naam. Dat zou mijn naam kunnen zijn. Laat Genesis 18:14 nog eens zien. "Zou er iets voor de HEERE te wonderlijk zijn? Gemeente, is er iets te wonderlijk voor de Heer? Wij moeten omringd zijn door mensen die dat echt geloven. De meeste christenen geloven dat eigenlijk niet. Is het te moeilijk voor God om lichamelijke wonderen te verrichten? Ja of nee? Is het te moeilijk voor God om een natie te veranderen? Ja of nee? Nee, dat is het niet. God kan dat allemaal. Hij heeft geloof nodig. Als jij het geloof hebt, heeft God de kracht. Amen. Niets. Het is makkelijk voor God. En met de aanwezigheid van de Heer hier zou het allemaal gewoon gebeuren. De aanwezigheid zou het werk doen. Amen. Ik heb het Woord van God nodig. Amen? Er is zoveel ongeloof en veel daarvan komt van christenen. Dat heb ik niet nodig. Dat moet ik niet. Amen. Ik moet omringd zijn door mensen die geloven. Geloven. Amen. Daarom doet de Heer dit. Omdat wij de Heer geloven. Wij geloven niet wat wij zien. Wij wandelen door geloof. Niet door aanschouwen. Mensen zeggen: Ik zie, ik zie. Dat is wandelen door aanschouwen. Dat is niet het Woord van God geloven. Amen. Mensen zeggen: Het lijkt erop. Wij wandelen niet door 'het lijkt erop'. Wij wandelen door geloof. En geloof is wat God heeft gezegd. Amen? Amen.

Ik ben dankbaar dat ik een Sara in mijn leven heb. Amen. Ik heb een Hannah. Ik heb een Timotheüs, een Paulus, een Stefanus, een Hagar, een Ruth, een Esther, een Abel. Je hebt zulke mensen nodig in je leven. Het is alsof het hebben van slechts een paar mensen alles verandert. Amen. Dit is zo'n belangrijke vraag. Wie helpt mij mijn ogen op de bronzen slang gericht te houden als ik gebeten word? Denk eens na over wat God het volk opdroeg. Je wordt gebeten door een giftige adder, je

begint het vuur te voelen en de dingen die door je lichaam gaan. Je hart gaat tekeer en je moet je ogen op de slang gericht houden. Goeie vraag: Wie gaat zeggen Bobby, kijk niet naar mij, kijk omhoog. Naar de gekruisigde Christus. Houd je ogen gericht op de gekruisigde Christus. Wie gaat dat zeggen? Dat is zo'n belangrijke vraag. Amen? De arrogantie van Amerikaanse christenen. 'Ik heb geen kerk nodig.' Nee, dat is niet goed. Amen. Wij hebben berouw, Heer. Laten wij dat gewoon zeggen: 'Heer, wij hebben berouw.' 'Wij houden van uw bruid, in Jezus' naam.' Wij houden van de bruid. Van alle kerken in Orange County. Wij willen meer kerken hier. Amen? Wij willen meer voorgangers. Daarom bidden wij elke dag voor elke kerk die wij kunnen bedenken die de Bijbel gelooft en Jezus liefheeft. Ook als ze het niet op alle punten met ons eens zijn, bidden wij voor hen. Amen? Wie houdt mijn handen omhoog als ik strijd voer? Dat is een goeie vraag. Wie is jouw Aäron? Wie gaat jouw handen omhooghouden in de strijd? Ik heb niemand nodig die zegt: Zo te zien is de strijd al gestreden. Of: Waarom die handen? Wat als je verliest? Ik heb zulke mensen gewoon niet nodig. Amen? Ik heb nog 25 jaar voor de boeg, toch? Sommigen van ons hebben nog 30 jaar voor de boeg en wij zullen zo lang moeten geloven als wij een Californische eik willen. Amen? Prijs God. Het kost tijd voordat een zaadje groeit. In de gelijkenis van het zaad en de zaaier, die jullie kennen zei Jezus dat het zaad het Woord van God is. Een zaaier gaat het veld in en strooit maar wat rond. Een deel valt op de weg en de vogels pikken het op. Sommige zaadjes vallen op de rotsen en dat is vervolging. Sommige zaadjes vallen op rotsen en worden door onkruid verstikt. Dat zijn zorgen en rijkdom van deze wereld. En sommige zaadjes vallen op goede grond en kale aarde. Wie kent die gelijkenis, steek je hand op. Als je je hand niet hebt opgestoken, doe dan alsof. Dit schoot mij vorige week te binnen. Slechts een kwart van de mensen die het Woord horen, ziet resultaten. En dit is nog gekker. Slechts een derde van de mensen die geloven, krijgt resultaten. Ik denk dat dit de grootste openbaring van de hele preek is. Nog één keer: Twee derde van de mensen geloofde wat God zei en zag geen resultaten omdat ze, toen er vervolging kwam, afhaakten. En dan een andere groep: Toen ze rijk werden of zich zorgen maakten, haakten ze af. Dus wie heeft het gehaald? Slechts een kwart van hen. En slechts een derde van degenen die geloofden, omdat ze volhielden. Amen? Omdat ze volhielden en geen domme dingen deden. Amen. Ze achtten God getrouw. En ongetwijfeld zijn de mensen in dat ene kwart die het halen, omringd door gelovigen. Ze zijn omringd door mensen die hen bemoedigen in het Woord. Amen? Oké, sta met mij op. Aanbiddingsteam, kom maar naar voren. Houd je handen zo. Wij laten de Geest het werk doen, amen? De Heilige Geest is hier nu. En de Heer, de Vader, heeft Hem boven alle dingen geplaatst. Boven elke naam die wordt aangeroepen. Alle machten en heersers en autoriteiten, alle ziekte. Halleluja.

Gebed

Steek je handen omhoog met mij. Zeg mij na: 'Ik geloof in het Woord van God voor mij. Hij is niet de grote Ik was. Hij is de grote IK BEN. Heer, uw Woord verandert niet. Ik geloof U, Heer, in Jezus' naam. Amen.

Koorzang - Forever YHWH

Adonai, Elohim, de grote IKBEN leeft in mij.

Almachtige God, Vredevorst, God met ons.

Uw naam is groot en onze lofprijs waard.

Uw naam is groot en onze lofprijs waard.

Uw naam is groot en onze lofprijs waard.

Uw naam is groot en onze lofprijs waard.

Waardig was U, waardig bent U,

Waardig zult U zijn, voor eeuwig Jahweh.

Waardig was U, waardig bent U,

Waardig zult U zijn, voor eeuwig Jahweh.

Waardig was U, waardig bent U,

Waardig zult U zijn, voor eeuwig Jahweh.

Waardig was U, waardig bent U,

Waardig zult U zijn, voor eeuwig Jahweh.

Waardig zult U zijn, voor eeuwig Jahweh.

Waardig zult U zijn, voor eeuwig Jahweh.

'K geef mijzelf aan U, '

'K geef mijzelf aan U.

Heer, aan U geef ik mijn leven.

'K geef mijzelf aan U.

Zegen

Wij geven ons aan U, God. Wij danken U. Die ene overgave die tot de overwinning leidt. Wij allen geven ons aan U. En, Heer, wij danken U dat uw Heilige Geest hier vandaag was.

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Gods zegen.