

Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:

Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van kracht zijn.

Introductie met Bobby en Hannah Schuller

JvdB Bedankt voor jullie komst.

BS Wij zijn vereerd. Heel leuk.

JvdB Wij gaan het over jullie kerk hebben. Wat is de kern van jullie kerk?

BS De kern is gastvrijheid. Wij willen mensen die bang zijn om naar de kerk te gaan uitnodigen om deel te nemen. En die uitnodiging geldt voor de hele wereld. De kern is gastvrijheid.

JvdB Ja. En Hannah, voor jou?

HS Ja, precies. Bij de eerste keer, waar ze ook staan in hun leven, voelen ze zich gelijk welkom.

Ze voelen dat ze daar mogen zijn en dat ze zullen worden geaccepteerd, in welke fase ze ook zijn.

JvdB Top. Daar praten we straks over. Top. Daar praten we straks over. Maar eerst gaan wij naar het koor.

Samenzang - Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die 't heelal verheugt en bron van eeuw'ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Dooit in 't duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Amen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten wij juichen en ons verheugen. Welkom, kerkfamilie en bezoekers. Denk eraan dat God geen vergissing maakte toen Hij je precies zo maakte als je nu bent. Je wordt geroepen zoals je bent en je bent geliefd zoals je bent. En wij houden ook van je. Ja en wij zijn blij dat jullie er zijn. Laten wij beginnen met een gebed.

Gebed

Vader, wij zijn U heel dankbaar dat U ons liefhebt. Velen van ons die hier zijn of dit zien op tv, hebben kritiek op onszelf. Wij denken dat wij nooit van die verslaving af zullen komen dat wij altijd depressief of bang zullen zijn. Dat wij nooit een goede relatie zullen hebben. Ik bid dat U door die negatieve gedachten breekt zoals de zon door de wolken breekt en dat U ons laat zien dat wij geliefd zijn en erbij horen, dat wij gered worden door Uw genade. Dank U, God, dat wij vandaag mogen genieten van Uw gezelschap van Uw gunst, Uw leven en Uw liefde voor ons. Wij bidden in Jezus' naam. Amen.

Amen. Schud de hand van degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Koor - "My Jesus, I Love Thee"

Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn Vriend

Want U nam de straf op U die ik had verdiend

De grote Verlosser, mijn Redder bent U

'k Heb van U gehouden, maar nooit zo veel als nu

Mijn Jezus, ik hou van U want U hield van mij

Toen U aan het kruis hing, een wond in Uw zij

Voor mij de genade, een doornenkroon voor U

'k Heb van U gehouden maar nooit zo veel als nu

Als ik in Uw glorie, Uw eeuwigheid kom

Dan buig ik mij voor U in Uw heiligdom

Gekroond met Uw heerlijkheid zal 'k zingen voor U:

'k Heb van U gehouden maar nooit zo veel als nu

Maar nooit zo veel als nu

Schriftlezing - Romeinen 8:38-39

door Hannah Schuller

Julie mogen gaan zitten. De woorden van Paulus in Romeinen 8:38. 'Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch demonen, heden noch toekomst, noch machten noch krachten, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.' Vrienden, Gods liefde kan nooit van je worden afgenomen.

Amen.

Koor - "I Am Not Alone"

Als ik door diepe wateren wandel, weet ik dat U bij me bent

Als ik door het vuur ga zal er niets met mij gebeuren

In het dal van de schaduw zal ik niet bang zijn

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen

U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen

U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten

Middenin de diepste ellende, zie ik Uw licht verschijnen

Het duister van de nacht zal mij niet overvallen

Ik word naar U toe gedrongen

Heer, U vecht voor mij elke strijd en ik zal niet bang zijn

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen

U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen

U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten

U verwondert mij, verlost mij

U noemt mij als de Uwe

U verwondert mij, verlost mij

U noemt mij als de Uwe

U verwondert mij, verlost mij

U noemt mij als de Uwe

U verwondert mij, verlost mij

U noemt mij als de Uwe

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen

U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen

U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten

Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen

U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten

Interview - Dr. Willie Jolley

BS = Bobby Schuller / WJ = Willy Jolley

BS Onze gast vandaag is dr. Willie Jolley. Hij is een fantastische spreker en auteur en al lang een vriend van deze kerk. Hij heeft talloze bedrijven geholpen met zijn toespraken en mensen van over de hele wereld met zijn boeken. Hij is de belichaming van een vreugdevolle en hoopgevende geest en we zijn ontzettend blij dat hij er is. Een applaus voor dr. Willie Jolley.

WJ Dank je, Bobby.

BS Leuk je te zien.

WJ Fijn om weer thuis te zijn, hier in Zuid-Californië. Ik heb maar één minuut, maar 60 seconden en daar ben ik aan gebonden. Ik heb hem niet gekozen, maar wel ondervonden: hem niet gebruiken is zonde, dus ik doe dit onomwonden. Een piepklein stukje tijd, maar daarin zit een eeuwigheid. Goedemorgen, Hour of Power.

BS Heel goed. Een minuut van kracht. Je naam is perfect. Je heet Willie Jolley. Je bent een van de vrolijkste mensen die ik ken. Hoe kan het dat je altijd zo monter, hoopvol en positief bent?

WJ Ik ben dankbaar. Zo sta ik iedere dag op. Elke dag dat ik wakker word en er nog leven in mij zit, is een goede dag. Ik ben heel dankbaar. De vorige keer was ik hier voor mijn boek, dat jullie een

bestseller hebben gemaakt. Nu ben ik hier vanwege twee nieuwe boeken waaronder mijn boek over het huwelijk. Mijn vrouw en ik zijn al 34 jaar getrouwd en wij hebben al ruim 30 jaar

geen ruzie gehad. In een tv-programma in Portland vroeg iemand: Hebben jullie nooit ruzie gehad? Dat zei ik niet. Wij hebben 30 jaar geen ruzie gehad. Die eerste paar jaar leken wel de Derde Wereldoorlog. Maar wij leerden een paar principes van wijze mentoren. Het boek heet

Make Love, Make Money, Make It Last! Maar het nieuwe boek gaat over een houding van uitmuntendheid en comeback. In 2006 werkte ik met een bedrijf dat een tegenslag te verwerken had gekregen: Ford. Zij hadden een comeback nodig. Ik heb met ze gewerkt in 2006, 2007 en 2008. In 2009 was het de enige grote autofabrikant die geen overheidssteun nodig had. Ford ging van een miljoen verlies naar een winst van een miljard. De Detroit Free Press schreef over die comeback en noemde mij als een van de drijfveren achter die comeback. Toen belden General Motors, Walmart, Prudential, Verizon en Johnson & Johnson. Zij zeiden: 'Wij willen dat ook.' Dus ik ben dankbaar. Mijn boek '*An Attitude Of Excellence...*' over de principes die ik heb geleerd bij Ford die wij nu delen met bedrijven, organisaties en mensen waarmee je een positieve comebackinstelling kunt creëren. Instelling is mentaliteit, uitmuntendheid is vaardigheid. Die combinatie werkt geweldig.

BS Prachtig, dr. Jolley. Een van de dingen die wij ons vaak afvragen, is: hoe creëer ik een instelling

van dankbaarheid of uitmuntendheid als het al heel lang heel slecht gaat?

WJ Veel mensen worstelen met hun gezondheid, relatieproblemen. Daarom is het zo leuk om mensen goed nieuws te geven. Wij worden wakker met slecht nieuws en nepnieuws en dat maakt je depressief. Maar de Bijbel zegt, Spreuken 15:30, dat goed nieuws goed is voor je botten. Het maakt je zo gezond als een vis of zoals Maya Angelou zou zeggen: Goede botten verstevigen je ruggengraat. Ik wil jullie vragen om naar jolleygoodnews.org te gaan. En raak betrokken bij ons werk. Wij plaatsen er ook een paar van mijn toespraken op. En ik ben hier vandaag om te zeggen, zonder een greintje twijfel: Het beste komt nog.

BS Amen. Bedankt, dr. Jolley.

WJ Bobby. Amen. Het beste komt nog.

BS Ook voor jou.

Preston Parker introduceert het lied

Goedemorgen, familie. Als je je relatie met God voelt verslappen zing dit lied dan hardop. Amen.

Solo - Preston Parker - "Pleasing"

Laat mijn leven een geschenk zijn

Volkomen toegewijd aan het verkondigen van Uw grootheid

En de kracht van Uw naam, Uw trouw is nooit veranderd

En nu leef ik om te zeggen:

In al wat ik doe wil ik U eren

Laat de woorden uit mijn mond aanvaardbaar zijn voor U

Laat het lied dat ik zing U behagen, Heer

Met heel mijn hart heb ik U lief, wil ik U behagen, Heer

U behagen, Heer, U behagen, Heer

Uw trouw is nooit veranderd

En nu leef ik om te zeggen:

In al wat ik doe wil ik U eren, U eren

Laat de woorden uit mijn mond aanvaardbaar zijn voor U

Laat het lied dat ik zing U behagen, Heer

Met heel mijn hart heb ik U lief, wil ik U behagen, Heer

U behagen Heer, U behagen, Heer,

U behagen Heer, ik wil U behagen,

Ik wil van waarde zijn, Heer in deze wereld

Vergeef me mijn zonden, God, ik wil zuiver zijn voor U

Ik wil Uw werk doen, God, ik wil U behagen, Heer

Interview met Bobby en Hannah Schuller.

-

JvdB Ik ben heel blij dat jullie weer hier zijn. Mensen kijken elke zondag naar de uitzending.

Duizenden Nederlanders. Maar niet iedereen kent de achtergrond. Laten wij hiermee beginnen.

Vanwaar de naam Shepherd's Grove?

BS Wij hadden veel moeite met een nieuwe naam. Toen wij weggingen bij de Crystal Cathedral,

mochten ze zich niet meer zo noemen. Maar het andere probleem was het samengaan met de kerk die Hannah en ik hebben opgericht. En als je twee kerken samenvoegt, moet je een nieuwe naam kiezen. Wij hebben heel lang nagedacht maar uiteindelijk baseerden wij de naam op een beeld van mijn opa. Het was een van zijn eerste bezittingen, een bronzen beeld van Jezus. Wij besloten onze kerk te vernoemen naar het beeld van de Goede Herder. En wij zaten toen in Garden Grove, vandaar Shepherd's Grove.

JvdB Jullie hebben een lokale kerk met een mondiale missie.

BS Dat zit in ons DNA. Onze kerk denkt internationaal. LA is een internationale stad. De meeste mensen die in Zuid-Californië wonen, komen er niet vandaan. Er zijn veel verschillende talen en culturen dus zelfs lokaal is het al mondiaal. Wij willen heel graag kijken hoe televisie mensen kan aantrekken die misschien nog niet gelovig zijn. Wij denken echt dat God wil dat we dit doen.

JvdB Kun je vertellen waar Hour of Power wordt uitgezonden?

BS Het zijn een hoop landen. De belangrijkste landen zijn Duitsland en Hongkong. Dan hebben wij Zwitserland, Australië, Canada, de VS natuurlijk. Wij worden ook uitgezonden in Nieuw-Zeeland. Via die vestigingen is het ook in andere landen. Dus het is echt overal.

JvdB Suriname.

BS En Nederland natuurlijk.

JvdB Wat vinden jullie van onze uitzendingen? Ik hoef geen compliment, maar ik wil graag jullie mening horen.

BS Ik kan er niet over praten zonder een compliment te geven. De Nederlandse afdeling is ontzettend snel gegroeid en succesvol. Als je bekijkt hoeveel mensen er worden bereikt. De andere landen kijken naar Nederland als het gaat om de vraag: hoe kunnen we lokaal meer impact hebben? De Nederlandse afdeling bestaat al 20 jaar dus sommige nieuwe landen willen doen wat jullie doen. Wij merken dat Hour of Power hier gewoon enorm gewaardeerd worden en daar zijn we God heel dankbaar voor.

JvdB Waarom zou een Amerikaanse kerkdienst zo goed aarden in de Nederlandse cultuur?

BS Ik denk dat Nederlanders en Amerikanen veel gemeen hebben. New York was een Nederlandse kolonie. Veel Nederlandse en protestantse invloeden. Het informele van Nederlanders en Amerikanen is heel goed en dat helpt ook.

JvdB En je opa en oma waren Nederlands.

BS Natuurlijk. Het koor en veel van de mooie aspecten zijn beïnvloed door de Nederlandse cultuur.

Ja, hun grondslag was de Nederlands Hervormde kerk. Hun liederen waren in het Nederlands.

Het zit echt in mijn DNA en in dat van onze familie.

JvdB Weet je het favoriete Nederlandse lied van je opa nog?

BS Ja, Psalm 42. Ja. Wij zongen het en hij is hier heel vaak geweest. Als wij het met elkaar voor hem zongen stroomden er altijd tranen over zijn wangen. Hij vond het heel ontroerend.

BS Ik ook. Ik weet nog dat wij tien preken hielden in Hilversum. Tien verschillende preken in één weekend. Voor wij afronden, vroeg je aan de Nederlandse mensen die er waren om mij te zegenen met dat lied. En het bracht mij ook tot tranen, want het was heel...Ik voelde mij heel erg vereerd en geliefd en het voelde ook als een zegen. Veel mensen waren ouder dus het voelde bijna als een zegen van een oudere generatie. Het was echt geweldig.

JvdB -En we willen je blijven zegenen. 'Het is onze missie om een enorm gastvrije kerk te creëren

waar niet-kerkelijke mensen graag naartoe komen.'

BS De cultuur van Shepherd's Grove heeft iets. Wij krijgen veel mensen die zijn afgeschrikt door de kerkregels. De striktheid, het wetticisme. Het evangelie en Gods Woord staan centraal dus het is toegankelijk voor veel mensen die meer van God willen ervaren. Het betekent veel voor veel mensen. Ja, we hebben altijd gehoopt dat mensen zich geliefd voelen waar ze ook zijn in hun leven.

JvdB Dat zie je ook op tv: mensen omhelzen elkaar en schudden elkaar de hand. Daaraan kun je het zien. Je zegt ook: Wij willen een kerk zijn met blijde leerlingen van Jezus. Maakt dat jullie kerk zo vitaal? Blijde leerlingen?

BS Zeker weten. Dat zeggen wij omdat vreugde de vrucht van de geest is. 'Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid.' Dat klinkt vreugdevol. Het volst mogelijke leven. De Bijbel zegt: Wie in Jezus Christus zijn, worden niet veroordeeld. Maar in hoeveel kerken hoor je veroordeling en dat mensen naar de hel gaan? Het is wettisch en iedereen is somber en verdrietig.

JvdB Een ander speerpunt is de schepping. Jullie zeggen: Zorgen voor wat God heeft geschapen met liefde en zorg. Het milieu is een heel delicate kwestie in Nederland en ook in Amerika. Hoe zorgen we voor Gods schepping? Want op dit moment vernietigen wij haar in een razendsnel tempo. Wat kan een kerk betekenen op milieugebied? Kun je invloed uitoefenen?

BS Absoluut. Wij moeten begrijpen dat dat de eerste roeping was van Adam en Eva. Toen Adam en Eva werden geschapen gebod God hen 'abad' en 'shamar'. Die woorden betekenen 'beschermen' en 'zorgen voor' de aarde. Het is interessant om te zien dat hun heerschappij over de aarde grotendeels draaide om de zorg voor de dieren en planten. Ik denk dat die roeping er nog steeds is. Dat is een innerlijke behoefte van ons.

JvdB Tuinen.

BS Ja, om te zorgen voor Gods geschenken. Ik denk dat in de VS steeds meer mensen zich bewust zijn van de behoefte aan milieubescherming. Dat is goed.

Jvdb Ja, we hebben een voorbeeldfunctie.

BS Inderdaad.

JvdB Waardigheid is een van de principes van de kerk. Laat mij uitleggen wat het voor mij betekende toen ik bij een dienst was. Er was een oudere man. Hij zag er vreselijk uit en hij stonk maar mensen zaten om hem heen en maakten grapjes met hem. Ik dacht: ja, zo hoort een kerk te zijn.

BS Ja, ieder mens is een kind van God. Ieder kind is ontzettend waardevol. Er hangt geen prijskaartje aan. Het is belangrijk dat wij anderen zien zoals God hen ziet en de enorme waarde die iedereen heeft. Dat verdient waardigheid. De kerk moet altijd een plek zijn waar behoeftige mensen welkom zijn. Ik wil een kerk waar het prima is als een dakloze erbij komt zitten en dat hij zich welkom voelt. Voor zo'n cultuur moet je zorgen en ik denk dat dat bij ons zo is. Met onze eerste kerk zaten we boven een kroeg. Ik was aan het preken en er was een deur achter mij.

Ik zit midden in een dienst en een dronkenman komt door de deur. Zijn bovenlijf is ontbloot en hij zweet. Hij loopt achter mij te strompelen. Je hoort mensen grinniken. Ik kijk achter me en ik zie die dronkenman. Een van de oudste zet hem vooraan neer. Hij stinkt naar drank en zweet.

En hij valt gewoon in slaap op zijn schouder. Het was Mark Vandruff. Mark hield hem vast en hij heeft de hele dienst geslapen. Ik was ontzettend trots dat niemand boos werd, dat hij niet

er uit werd gezet en dat hij welkom was. Toen hij nuchter was, hielp Mark hem aan een baan en nu is hij gelovig.

JvdB Dat is geweldig. Zo hoort de kerk te zijn. Wie heeft jullie leven het meest beïnvloed?

HS Ik denk dat m'n ouders en Bobby het meest invloedrijk zijn geweest. Mijn ouders hebben mij natuurlijk opgevoed in een omgeving waar ik God kon ervaren en kennen. Mijn vader is heel zakelijk en heeft mij geleerd om strategisch te zijn maar ook om de Heer te dienen. En mijn moeder is een echte gebedsstrijder. Zij praat over je relatie met God en dicht bij Gods hart leven.

En mijn leven met Bobby...Wij zijn zielsverwanten en wij houden elkaar scherp. Hij steunt mij ook in mijn leven. Zielsverwanten. Dat is heel mooi. Dat zijn we inderdaad.

JvdB En Bobby, voor jou?

BS Hannah is van grote invloed voor mij. Wat auteurs betreft hebben Dallas Willard en Henri Nouwen de grootste invloed gehad. Vooral Henri Nouwen die mijn credo 'ik ben niet wat ik doe,

ik ben niet wat ik heb' heeft gevormd. En ook mijn grootvader. Voor hij overleed brachten wij jaren elke donderdagmiddag door in zijn kantoor. Wij praatten over geloofszaken en ik ging altijd weg vol vreugde. Die mensen hebben veel invloed op me gehad.

JvdB Wat is jullie favoriete Bijbelvers?

HS Dat verandert. Er is er één waar ik de laatste tijd veel mee bezig ben. Dat is Jakobus 1. Zeker gezien onze problemen met onze zoon en zijn aandoening. Er zijn momenten dat het moeilijker is en momenten dat het makkelijker is. En in Jakobus 1, vers 4 staat: Als die standvastigheid

ook daadwerkelijk blijkt zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Wel interessant, iets eerder staat: Blijdschap is, als u beproevingen ondergaat. Ik dacht dan altijd: God wil dat wij blij zijn met allerlei beproevingen. Hoe moet ik blij zijn met de problemen van mijn zoon? Dat is niet reëel. Maar toen ik het las, besepte ik dat God bedoelde dat Hij wil dat het ons aan niets ontbreekt. We ontwikkelen standvastigheid als we die beproevingen doorstaan.

Laat het zijn werk afmaken. Laat het doorwerken. Ga niets overhaasten. Laat het uitwerken, zodat je volmaakt en volkomen wordt, zonder enige tekortkoming. Het uiteindelijke doel ervan

is dat het je aan niets ontbreekt. Dat is echt iets waar ik veel over nadenk en op studeer. Ik denk dat de Heer mij daarop aansprak. Laat de standvastigheid zijn werk doen, want Hij heeft het beste met ons voor.

JvdB Mooie woorden. En voor jou, Bobby?

BS Ik hou van Psalm 23. Die bid ik elke ochtend. Ik spoor mensen aan die Psalm te onthouden. En als ze bang of gestrest zijn, die te citeren en diep adem te halen. Mij helpt het om mij te focussen op het Koninkrijk van God en Gods macht. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

Zo perfect. Dat is mijn favoriet. Ik ben ook dol op de Bergrede, Mattheüs 5, 6 en 7.

JvdB Wauw. En bedankt voor die mooie serie over Psalm 23. Een eyeopener voor velen van ons.

Wij gaan dit interview afsluiten. Jullie mogen beiden in de camera kijken en je richten tot het Nederlands publiek.

BS Wij willen zeggen dat wij van jullie houden en van de bijeenkomsten hier. Wij vinden het mooi om jullie passie voor God te zien. Bedankt dat jullie mensen zijn die van God houden en Hem volgen. Wij beschouwen jullie echt als deel van onze Hour of Power-familie.

HS Wij houden van jullie. Wat je hebt of wat ze over je zeggen, doet er niet toe. Jullie zijn Gods geliefde kinderen. Jullie doen het beter dan je denkt. Luister niet naar negatieve geluiden. Vertrouw op de Heer. Raak je van het pad, zoek het dan weer op. Doe je best en vergeet de rest.

Wij moedigen jullie aan en de Heer ook.

JvdB Je boek *'Tedere dag Geliefd'* was een paar maanden geleden al een bestseller. Dat is het nog steeds.

BS Wauw. Wat geweldig. Blij om te horen.

JvdB Hannah, dit is voor jou. Allerlei Nederlandse cadeautjes.

HS Je verwent ons altijd als wij komen.

JvdB Bobby en Hannah, bedankt. Moge God jullie zegenen. Bedankt voor de zegen die wij elke zondag ontvangen vanuit Shepherd's Grove. En voor de fantastische mensen die jullie zijn.

Het is niet moeilijk om van jullie te houden. En bedankt voor de vriendschap.

BS Bedankt, Jan. Wij houden ook van jou.

Koor - "My Soul's Been Anchored in the Lord"

In de Heer, in de Heer

Mijn ziel is verankerd in de Heer

Mijn ziel is verankerd in de Heer

Mijn ziel is verankerd in de Heer

In de Heer, in de Heer

Mijn ziel is verankerd in de Heer

In de Heer, in de Heer

Mijn ziel is verankerd in de Heer

Mijn ziel is verankerd in de Heer

Mijn ziel is verankerd in de Heer

Totdat ik op een dag voor God mag staan

Mijn ziel is verankerd in de Heer

Ik zing en roep Hem voortdurend aan

Mijn ziel is verankerd in de Heer

Mijn ziel is verankerd in de Heer.

Biddend roep ik uit en hou niet op

Mijn ziel is verankerd in de Heer

Totdat ik de heuvel top bereik

Mijn ziel is verankerd in de Heer

Mijn ziel is verankerd in de Heer

Hou je van Hem? -o ja

Hou je van Hem? -halleluja

Hou je van Hem? -o ja

God is machtig -ben je verankerd?

Ben je verankerd? -o ja

O ja, mijn ziel is verankerd in de Heer

Ja, wil je Hem dienen?

Wil je Hem dienen? -o ja

Wil je Hem dienen? -halleluja

Wil je Hem dienen? -o ja

God is machtig -ben je verankerd?

O ja, mijn ziel is verankerd in de Heer

Wil je Hem prijzen? -o ja

Wil je Hem prijzen? -halleluja

God is machtig -ben je verankerd?

Ja, ik ben verankerd

Heer, ik ben verankerd

O ja, Heer, ik houd van U -o ja

Ja, ik wil U dienen Heer,

ik wil U prijzen o ja, halleluja

Mijn ziel is verankerd in de Heer

God almachtig, mijn ziel,

Is verankerd, verankerd, in de Heer

Welkom en uitnodiging

Fijn dat u kijkt. Waar u ook bent, weet dat wij van u houden. Als u ooit in Irvine bent, kom dan de kerkdienst bijwonen. Wij zouden u graag zien langskomen. Wij ontmoeten graag uw kinderen, uw gezin, uw vrienden of u alleen. Hoe u ook komt, wij zouden u graag begroeten en verwelkomen.

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd uw handen zo, in een ontvangend gebaar, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb.

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

Preek - "Niets kan je scheiden van de liefde van God"

door Bobby Schuller

Bedankt. U mag gaan zitten. Vandaag gaan wij verder in op mijn nieuwe boek '*Change your thoughts, Change your World.*' Wij hebben het over de kracht van denken en hoe dat onze hele realiteit vormgeeft.

Alles wat wij denken en waar wij bij stilstaan, werpt uiteindelijk vruchten af. Hoe langer wij ergens over nadenken, hoe groter de vrucht. En die vrucht kan positief of negatief zijn. En daarom willen wij tijd uittrekken om na te denken over wat wij denken. Om aandacht te schenken aan onze gedachten, maar ook emoties. En hoe wij daarop reageren. Waar denken wij aan als we alleen zijn? Vandaag is dat iets

wat mij na aan het hart ligt. Vandaag gaan wij het hebben over onze innerlijke monoloog. De dingen die wij tegen onszelf zeggen, vooral over schaamte. En dat veel zaken die we niet fijn vinden aan

onzelf worden gedreven door schaamte. En hoe wij onze denkwijze kunnen veranderen. Wel interessant, want vandaag praten wij dus over het denken in ons hart. Ook interessant is dat in de Hebreeuwse Bijbel geen Hebreeuws woord voor 'geest' staat. Interessant, toch? Al het denkwerk wordt verricht in het hart.

Daarom luidt het in Spreuken: Zoals een man denkt in zijn hart, zo is hij. Daar gaan wij het over hebben: De wil en de emotionele dingen waar wij aan denken. En met name de relatie daarvan met verslaving.

Handopsteken hoeft niet, maar wie hier is ergens verslaafd aan? Statistisch gezien, als iedereen eerlijk was en zijn hand zou moeten opsteken, zou bijna iedere hand hier omhooggaan. Bijna iedereen heeft wel iets dwangmatigs. Iets waarover je geen controle hebt en wat je liever niet meer zou doen. Ik wil vandaag praten over het ietwat tegenstrijdige antwoord op dat vraagstuk. Dat is niet onszelf voor de kop slaan of nog harder gaan proberen. Het antwoord is dat je geliefd wordt zoals je bent, met je verslaving.

Dat je weet dat je het hebt en desondanks toch geliefd wordt. Daar wil ik over praten, net als over soortgelijke zaken als angst en depressie. Het antwoord luidt dat je het waard bent om geliefd te worden en ergens bij te horen. Je bent uitgekozen, een levend wezen van God, je bent geschapen. In Zijn ogen ben je een van de meest mooie, geweldige, prachtige schepsels. God is zo trots op je. Hij staat aan jouw kant. Alles wat God in je leven doet, is goed en enkel goed. Volgens de Bijbel is God alleen maar goed. Volgens de Bijbel is God liefde. Er staat niet dat Hij liefhebbend is, er staat dat Hij liefde is. Zijn hele houding ten opzichte van jou is meelevend, aanmoedigend. Hij staat aan jouw kant. Hij is voor je, niet tegen je. Het zijn predikers die tegen je zijn. God is voor jou, oké? God staat aan jouw kant. Het is Satan die wil dat je je ontmoedigd voelt. Satan wordt de aanklager genoemd. De Heilige Geest is de trooster. Ik wil dat je goed onthoudt dat God je liefheeft. Zelfs toen we vijanden van God waren, had Hij ons lief. Zelfs toen wij Zijn naam vervloekten, Hem afwezen, zeiden dat Hij niet bestond, zelfs als wij kwaad deden, had Hij ons lief. En Hij staat aan onze kant. En dan bedoel ik zelfs als Hij ons corrigeert en de juiste richting wijst. Hoewel God het kwaad haat, houdt Hij van jou. Daar gaan wij over praten. Een van mijn favoriete passages komt uit Romeinen hoofdstuk 8. Hannah las het al voor. Het is het slot

van wellicht het bekendste hoofdstuk uit de beroemdste brief van de apostel Paulus. Hij eindigt met een geweldige...Eigenlijk is het een doxologie. Hij zegt: Want ik ben overtuigd... Zijn jullie overtuigd?

Overtuiging hebben wij nodig. Ik ben ervan overtuigd dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, in Jezus Christus, onze Heer. Laten wij die tekst nu eens geloven, oké? Laten wij geloven dat er jou niets kan overkomen, niets wat jou kan worden aangedaan, niets wat je zelf kunt doen, niets in het hele universum wat jou kan scheiden van de liefde van God. Hij houdt van je. Hij staat aan jouw kant. En Satan haat je omdat hij weet dat hij God alleen kan kwetsen via jou. Ten eerste probeert hij ons te isoleren. Hij wil ons overtuigen dat God tegen ons is,

niet bestaat of dat God ons haat. Of dat onze naasten niet van ons houden of dat we altijd het slachtoffer zullen zijn. Dat wij altijd uitgebuit worden of verbitterd zijn. Satans hoofddoel is jou isoleren. Daar is hij altijd op uit. Daarom is het ons doel als discipelen van Jezus om ons niet te laten isoleren. Om te reiken naar God en onze naasten de hand te reiken. Net als een boom: reiken naar de Heer en onze naasten de hand reiken. Als wij dat doen, strekken wij ons en groeien wij als mens. Dat vergt tijd, maar hoe meer wij het doen, reiken naar God, naasten de hand reiken des te beter worden we als mens. Ik ben ook dol op Johannes hoofdstuk 15, nog zoiets. Johannes 15 heeft een

terugkerend thema. Het zegt steeds weer: Blijf in mij en je zult vrucht dragen. Johannes 15 is lang, het maakt deel uit van de afscheidsrede.

Een van de belangrijkste redes van Jezus en Hij zegt in feite steeds: Ik ben de wijnstok, jullie de ranken.

Blijf in mij en je zult vrucht dragen. Blijf in mij en je zult vrucht dragen. Dat herhaalt hij: Blijf in mijn liefde

en u zult vruchten dragen. Hoeveel christenen denken: 'Als ik genoeg vruchten draag, ervaar ik Gods liefde'? Als ik in mijn eentje, een gebroken rank, los van de wijnstok op wilskracht wat druiven eruit pers,

houdt God wel van mij. Maar God zegt: Nee, blijf in mijn liefde en je zult vrucht dragen. Dit is zo essentieel. Vaak denken wij: Als ik maar vrucht draag, houdt God van mij. Het is andersom. Wij moeten leren dat in tijden van stress, van eenzaamheid, angst, depressie of verleiding, wij niet geïsoleerd moeten zijn, maar naar God en onze naasten moeten gaan. Ren naar God toe als je gestrest bent of eenzaam en kijk hoe Hij je met open armen verwelkomt. Het is wel frappant dat we soms schaamte voelen dat wij niet genoeg tijd doorbrengen met God. Dat hoeft ook niet. Voel je dat weleens? Dat je denkt: Ik heb al lang geen bezinning en tijd met God in acht genomen. God is vast boos op mij en ik schaam mij daarvoor. Ik weet nog dat Hannahs vader het hierover had. Hannahs vader is ook opa. Wat heeft hij ook alweer? 13 kinderen...Dertien kinderen en drie op komst. Ik heb drie schoonzussen die allemaal zwanger zijn. Er zit iets in het water in Oklahoma, ik zeg het je. Volgens mij niet alleen in...Ja, hoe dan ook... De vader van Hannah, Doc, zoals men hem noemt, houdt gewoon van zijn kleinkinderen.

Zijn kinderen wonen erg verspreid. Als wij samen zijn, zegt hij: Soms heb ik mijn kleinkinderen al een tijdje niet gezien en zij hebben mij niet gebeld en ze hebben mij al even niet geschreven...Dan komen wij bij elkaar en zie ik ze aan komen rennen en dan zeggen ze: Opa. Opa. Zo fijn je te zien. Ik sta daar niet met mijn armen over elkaar en zeg: Waarom heb je mij niet gebeld? Waarom heb je mij al weken niet bezocht? En wij denken heel vaak dat als wij naar God rennen en het een tijdje geleden is dat Hij met Zijn armen over elkaar stuurs naar ons zal kijken en zeggen hoe teleurgesteld Hij is dat wij zo lang hebben gewacht met komen. Ik denk gewoon niet dat dat gebeurt. Een jaar is voor God een seconde, toch? Dat is niet erg lang. Het is lang voor ons. We moeten Gods aanwezigheid en liefde in ons leven zien als een geschenk. Er komt geen schaamte bij kijken. Het is altijd beschikbaar voor ons. Het is geen schande dat een dorstig iemand wat water wil drinken. Het is geen schande als je naar de fontein van het leven rent. Als je dorst hebt, ren dan naar Hem, drink van Zijn goedheid en let op wat voor goeds eruit voortkomt. En de reden dat ik blijf hameren op het feit dat God van ons houdt zoals wij zijn, waar wij zijn met al onze problemen en twijfels, is dat ik geloof dat je kunt worden zoals Jezus het ons geleerd heeft door te beginnen met genade. Ofwel, door te zeggen: Ik ben het waard om geliefd te worden en ergens bij te horen. En God houdt nu van mij. Hij ziet alles. Hij houdt gewoon van mij. Hij houdt van je, Hij houdt van je. En ook, het voelt niet altijd zo maar er zijn mensen in je leven die heel veel van je houden. Er zijn mensen in je leven die veel van je houden. En veel van die mensen zijn nu in deze ruimte. En dat brengt mij op het thema van verslaving. Steek je hand niet op, maar hoeveel van jullie zijn verslaafd? Nogmaals, bijna elke hand zou omhooggaan als men de waarheid zou zeggen. Het dwangmatige gedrag waarbij je iets doet wat je niet wilt doen maar waar je geen controle over hebt. Het is een onderdeel van een cyclus. Ik heb dit geleerd tijdens een counselingcursus. Ik denk dat dit handig is om te weten voor iedereen. Dus er is iets wat de verslavingscyclus wordt genoemd. En verslaving is geworteld in schaamte. Kunnen wij het plaatje er even bij pakken? De verslavingscyclus begint met schaamte en de schaamte creëert zogenaamde emotionele triggers. Die emotionele triggers creëren

een verlangen naar het ding dat wij willen. Dat verlangen zorgt ervoor dat we het ritueel ingaan. Het is als dicht bij de rand willen komen, maar er niet in springen. En dan ga je uiteindelijk gebruiken. En dat leidt tot schaamte, wat weer de basis is voor alles. Laten wij het voor de hand liggende voorbeeld van een alcoholist gebruiken. Wij gaan hem voor het gemak even Joe noemen. Sorry als je Joe heet. Joe de alcoholist. Joe is in veel opzichten een goed mens, maar hij drinkt veel te veel. En op een dag heeft hij te veel gedronken. Zijn kinderen doen iets vervelends en hij schreeuwt naar hen en zegt vreselijke dingen waar hij spijt van krijgt, hij scheldt. En dan stuift hij zijn kamer binnen en slaat de deur dicht. Na een paar uur is hij zo nuchter dat hij inziet dat wat hij deed niet alleen oneerlijk was, maar zelfs mishandeling. En dat dit niet de eerste keer is en vast ook niet de laatste. Hij is geen goede vader door al dat drinken. En eindelijk zegt hij: Weet je wat? Ik ga stoppen met drinken. Ik ben klaar met drinken,

ik ga nuchter worden en ik word beter. En dat gaat eigenlijk best goed. Hij raakt twee weken geen druppel aan. Hij is nuchter en is aardiger voor zijn kinderen en zijn vrouw. Ook al zijn ze nog wat argwanend. Maar hij krijgt een idee: Wij kunnen wel een vakantie gebruiken. Ik neem haar mee naar New York voor onze trouwdag en wij blazen onze relatie nieuw leven in. En dus begint hij te sparen voor deze vakantie naar New York. Wat gebeurt er...Kunnen wij het plaatje laten staan? Zodat ze dat kunnen volgen. Dus die schaamte leidt dan tot...Hij denkt: Oké, ik ben als alcoholist het niet waard om geliefd te worden. Daarom moet ik stoppen met drinken en de liefde terugverdienen. Dus op een dag besluit hij om over te werken want hij denkt: Dan verdien ik wat extra geld voor deze reis naar New York. Hij komt wat laat thuis en dan begint zijn vrouw tegen hem te schreeuwen: Waar ben je geweest? Ik heb je ge-sms't en gebeld. Je nam je telefoon niet op, je doet dit altijd. Hij beseft dat zijn telefoon op stil stond

zodat hij zich kon concentreren op zijn werk. Als hij zijn mobiel inschakelt, ziet hij wat hij heeft gemist en dat hij niet heeft gebeld. Ze hebben flink ruzie en schreeuwen met veel wederzijds onbegrip. En ze gaan uiteindelijk boos naar bed. De volgende dag wordt hij wakker. Hij had elke dag wel zin in een drankje, maar nu is het echt erg. Het zit in zijn lichaam, hij heeft echt het gevoel dat hij een drankje nodig heeft. Hij vraagt zich af of hij nog naar New York moet gaan. Is zijn vrouw klaar met hun huwelijk?

Dus dit fungeert als een emotionele trigger. Die ruzie die dit verlangen creëert. Dat verlangen, wat normaal is, is nu een enorm verlangen geworden. De hele dag worstelt hij ermee. Op weg naar huis doet hij wat men het ritueel noemt. Hij rijdt even langs de bar, langs de Lily Tavern. En hij gaat niks drinken, hij wil gewoon even zien hoe zijn stamcafé het doet. Hij gaat langs en ziet een van zijn vrienden, Bill. Bill staat te roken en roept: Joe, goed je te zien. Hoe is het? Kom even binnen. Hij zegt: Nee, ik ben gestopt met drinken. Ik probeer mijn leven op de rit te krijgen. En Bill zegt: Kom, je hoeft niet te drinken.

Kom even de jongens gedag zeggen. Hij geeft toe, gaat de bar in en zegt hallo tegen zijn vrienden.

Hij gaat aan de bar zitten en onmiddellijk zet de barman zijn favoriete bier neer. Hij zegt: Deze is van de zaak. Tijdje niet gezien, Joe. Dit is erg, het moment van de waarheid. Neemt hij een slok van dit bier?

Hij zegt: 'Ik ben gestopt.' En zijn vrienden zeggen natuurlijk: Eén biertje kan wel. Van eentje word je zelfs niet aangeschoten. Neem gewoon een biertje met je vrienden. Neem er een. En voor je het weet, gaat het van één naar twee, naar vier, naar acht. Uiteindelijk is het hek van de dam en komt hij stomdronken thuis. Hij loopt naar huis, zijn vrouw zegt niet eens wat, zij is gewoon ijskoud. Zij gaan allebei naar bed. Nu wordt hij wakker met enorm veel schaamte. En dat versterkt het alleen maar: Ik zal nooit nuchter zijn. Ik krijg mijn leven nooit op orde. En wat de wetenschap ons laat zien en wat de Bijbel ons laat zien is dat het grote probleem erin schuilt dat Joe gelooft dat hij als

alcoholist het niet waard is

om geliefd te worden. Hij is het enkel waard om geliefd te worden en ergens bij te horen als hij nuchter is, als hij zijn leven op orde heeft en alles weet. Pas dan is hij het waard om geliefd te worden en erbij te horen. Dus hij denkt dat hij zich naar nuchterheid moet knokken. Dat hij zich in zijn eentje naar waardigheid moet knokken. Dat is het ergste wat hij kan doen. En dit geldt voor elke verslaving.

Drugsverslaving, eetstoornissen, winkelen. Seksverslaving, wat enorm toeneemt. Het pornografiegebruik is erg hoog in de VS. Gokverslaving, jezelf snijden, sporten. Er heerst een opvatting

die dit alles versterkt. Dat ik alleen liefde en erbij horen waard ben als ik dit versla. En wat Joe had kunnen doen, in plaats van zeggen dat hij zich beter zou knokken en wat zijn vrouw waarschijnlijk nodig had, was dat hij toegaf dat ie een alcoholist was. Ik heb geen controle. Ik haat dit aan mijzelf. Ik heb je nodig om mij te helpen. Ik wil dat je mij steunt. Dat heb ik nodig om dit te verslaan, want ik kan het niet alleen. Kijk, hij zou zich hebben gerealiseerd dat dat voor zijn vrouw veel had betekend. Bovendien zou hij waarschijnlijk meer liefde hebben gevoeld van haar jegens hem als onvolmaakte man. Dit is wat wij allemaal nodig hebben. Daarom Anonieme Alcoholisten is niet perfect maar een van de belangrijkste dingen als je een AA-meeting bijwoont is dat zij van je houden als alcoholist. Dus als Joe naar een AA-meeting gaat en hij zegt: 'Hallo, ik ben Joe en ik ben alcoholist' zeggen zij niet: Zo gaan we je fiksen, dit gaan wij doen. Dat komt wel, maar later. Dat is niet het eerste wat zij zeggen. Als Joe binnenkomt en zegt 'ik ben alcoholist,' wat zeggen zij dan? 'Hallo, Joe.' Ja, toch? Het is een manier om Joe te accepteren op het punt waar hij nu is zoals hij is met al zijn gebreken. Wat als ie een kerk binnenkomt

en zegt: Ik ben Joe, ik ben alcoholist'? Wat zeggen wij dan? Wij zeggen: Laat ons je fiksen. Wij kunnen je helpen. En wat wij onbewust tegen die persoon zeggen, is: Je hoort pas in deze kerk thuis als je gefikst bent. Zie je het verschil tussen erbij horen als je gefikst bent en erbij horen zoals je bent? En daarom bestaat onze visie voor deze kerk eruit om van mensen te houden waar ze zijn, zoals ze zijn.

Ongeacht of ze klaar zijn om beter te worden, nuchter te worden schoon te worden of wat dan ook.

Dat zij altijd weten dat op hun dieptepunt als ze dronken, verslaafd, high, gebroken, gescheiden, depressief of angstig zijn, ze hier bij Shepherd's Grove altijd een thuis zullen vinden. Ze zullen altijd een groep mensen aantreffen die gewoon van hen houdt. Omdat God dat ook deed toen wij pijn leden en gebroken waren. En er zijn al veel gebroken mensen in de kerk. Dus wij hebben elkaar nodig. Amen?

En dat is de visie. Het idee dat God ons geneest met Zijn genade. Mensen zijn geen machines. Ze hoeven niet gerepareerd te worden, ze hebben genezing nodig. Levende dingen hebben genezing nodig. Genezing ervaar je door geliefd te worden, zelfs als je ziek bent. En dat is wat wij proberen te doen. Over ziek gesproken, dit is het medicijn: verbinding. Verbinding als medicijn. Verbinding met iemand betekent dat iemand je innerlijk ziet en van je houdt zoals je bent. Mensen, wij hebben dit nodig.

Wij kunnen het niet van iedereen krijgen, maar wel van vrienden, familie en vooral van de Heer. Je hoort bij de familie van God. Hij staat aan jouw kant. Hij is voor jou. Hij is bij jou. Alles wat Hij in je leven doet,

is goed en alleen goed en daar kunnen wij van op aan. Dat is Zijn gunst in je leven. Dat is wat

'genade' betekent: gunst. Je weet nooit of mensen gekwetst of verwond zijn door de mensen van wie ze het meest liefde verlangden. En laten wij onthouden dat dit soort dingen die we mensen aandoen oordelen,

roepen dat iemand waardeloos is, dat het mensen niet beter maakt. Dat we ons moeten verbinden met onze naasten om te genezen en meer als Jezus te worden. Dat is het evangelie. Dat is de denkwijze

die wij moeten hanteren. Stop met jezelf verwijten te maken. Wees niet zo streng voor jezelf. Geloof in wat de Bijbel zegt: Dat er geen veroordeling is, dat je geliefd bent door God. Amen.

Koor - "God of Our Fathers"

God onzer vad'ren wiens almachtige hand

In schoonheid zal leiden het stralende heelal

En uit schitterende werelden in pracht ten hemel stijgend

Klinken onze liederen vol dank naar U op

Zegen

De Heer zegene u en behoede u. Moge de Heer Zijn aangezicht op u doen schijnen en u genadig zijn.

Moge de Heer Zijn aangezicht op u lichten en u vrede geven.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen.