

Samenzang - Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die 't heelal verheugt en bron van eeuw'ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Dooit in 't duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, vrienden. Wij zijn blij dat jullie hier zijn. Er zijn veel verhalen in de Bijbel waarin de overwinning kwam toen de mensen God aanbaden. Als je een overwinning nodig hebt of iemand bijstaat die die nodig heeft

laten wij dan nu de Heer van meer dan genoeg verheerlijken. Je bent geliefd.

Gebed

Vader, wij danken U dat U ons hier in uw huis hebt samengebracht. Wij komen om de naam van Jezus Christus te verhogen in alles wat wij doen. Heer, wij danken U met onze aanbidding dat onze harten en oprechte woorden U welgevallig zullen zijn. Daarom vragen wij dat alles uw naam zal verhogen. Wij danken U dat aan U de overwinning is en de kracht en de heerlijkheid. Wij vertrouwen op U. Dit bidden wij in Jezus' naam en Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Koorzang - In the Sanctuary

Wij heffen onze handen op in het heiligdom

Wij heffen onze handen op om U de eer te geven

Wij heffen onze handen op om U de lof te brengen

En wij zullen U prijzen voor de rest van onze dagen

Wij zullen U prijzen voor de rest van onze dagen

-Amen, gemeente, het is goed om bij jullie te zijn.

Ga vooral staan om onze Heer te aanbidden.

Wij heffen onze handen op in het heiligdom

Wij heffen onze handen op om U de eer te geven

Wij heffen onze handen op om U de lof te brengen
En wij zullen U prijzen voor de rest van onze dagen
Ja, dat zullen we, we zullen U prijzen voor de...

-Wij gaan iets hoger zingen.

Wij klappen in onze handen in het heiligdom
Wij klappen in onze handen, wij geven U de glorie
Wij klappen in onze handen om U te loven
En wij zullen U loven voor de rest van onze dagen
Ja, dat zullen wij
Wij zullen U prijzen voor de rest van onze dagen

Wij zingen ons lied in het heiligdom
Wij zingen ons lied om U de eer te geven
We zingen ons lied om U de lof te brengen
En wij zullen U prijzen voor de rest van onze dagen
Ja, dat zullen wij
Wij zullen U prijzen voor de rest van onze dagen
Wij zullen U prijzen

Emmanuel, wij verhogen uw naam
Hemelse Vader en de Messias
En wij zullen U prijzen voor de rest van onze dagen
Ja Heer, voor de rest van onze dagen
Wij zingen ja, voor de rest van onze dagen
Voor de rest van onze dagen
Wij zingen, ja Heer, voor de rest van onze dagen

En wij zingen, ja, voor de rest van onze dagen

En wij zingen, ja Heer, voor de rest van onze dagen

Halleluja, halleluja

En wij zullen U loven voor de rest van onze dagen

Halleluja, halleluja en wij zullen U loven

Voor de rest van onze dagen

Halleluja, halleluja

En wij zullen U prijzen voor de rest van onze dagen

Halleluja, halleluja

En wij zullen U prijzen voor de rest van onze dagen

Schriftlezing - 1 Samuel 16:6-12 door Hannah Schuller

Sla ter voorbereiding op de boodschap jullie Bijbel open bij 1 Samuel 16:6-12. En het gebeurde, toen zij kwamen, dat hij Eliab zag en dacht: Deze is vast en zeker voor de HEERE Zijn gezalfde. Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is maar de HEERE ziet het hart aan. Toen riep Isaï Abinadab en hij deed hem voorbij Samuel gaan, maar hij zei: De HEERE heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Isaï Samma voorbijgaan, maar hij zei: De HEERE heeft ook deze niet uitgekozen. Zo liet Isaï zijn zeven zonen voorbij Samuel gaan, maar Samuel zei tegen Isaï: De HEERE heeft dezen niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Isaï: Zijn dit al de jongens? En hij zei: De jongste is nog achtergebleven; zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï: Laat hem halen want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten, totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De HEERE zei: Sta op, zalf hem, want deze is het. Dus God ziet onze harten en niet ons voorkomen. Mooi vind ik dat. Het Woord van de Heer. God zij gedankt.

Solo - In Christ Alone door Diane Reynolds

In Christus alleen zal ik roemen

Al zou ik trots kunnen zijn op mijn overwinningen

Want ik ben bovenmate gezegend en

Door zijn kracht alleen heb ik overwonnen

Ik zou successen kunnen tellen als diamanten in mijn handen

Maar die trofeeën verbleken bij de genade waardoor ik hier sta

In Christus alleen stel ik mijn vertrouwen

En vind ik mijn glorie in de kracht van het kruis

Laat bij elke overwinning over mij gezegd worden

Dat mijn bron van kracht,

Mijn bron van hoop, alleen Christus is

In Christus alleen zal ik roemen

Want alleen door zijn genade ben ik verlost

Want alleen zijn tedere genade

Kon voorbij mijn zwakheid reiken naar mijn nood

En nu zoek ik geen grotere eer dan Hem meer te leren kennen

En ik beschouw alles als verlies voor de glorie van mijn Heer

In Christus alleen stel ik mijn vertrouwen

En vind ik mijn glorie in de kracht van het kruis

Laat bij in elke overwinning over mij gezegd worden

Dat mijn bron van kracht,

Mijn bron van hoop Christus alleen is

Dat ik mijn vertrouwen stel

En mijn glorie vind in de kracht van het kruis

Laat bij elke overwinning van mij gezegd worden

Dat mijn bron van kracht,

Mijn bron van hoop Christus alleen is

Dat mijn bron van kracht,

Mijn bron van hoop Christus alleen is

Is Christus alleen

Instrumentaal - Goodness of God door Hour of Power orkest

Hoe maak jij indruk?

door Bobby Schuller

Uit de preek van vandaag ga je wat advies halen dat je waarschijnlijk niet van de wereld zult krijgen. Het is een advies dat zal leiden tot succes, vervulling, vreugde, prestatie maar niet op de manier van de wereld. Op Gods manier. Ik wil eens goed kijken naar het verhaal van de zalving van koning David. Er is iets heel belangrijks dat wij hiervan kunnen leren. In 1 Samuel zien wij een verhaal over hoe nederigheid en moed overwinnen. Vaak beseffen wij niet dat die twee woorden nederigheid en moed in dezelfde situatie zitten, maar dat is wel zo. Ze gaan samen in het leven van de gelovige. En dat is het hoofdthema in 1 Samuel. Eerst gaan wij het hebben over koning Saul, die aan koning David voorafging. Vorige week hadden wij het over het koninkrijk van God, weet je nog? En wij spraken over hoe Israël, toen het om een koning vroeg God ontroonde als koning van Israël en een wereldse koning wilde. En ze kregen koning Saul. En dit is wat ze kregen met koning Saul. Ze kregen iemand die er goed uitzag. Ze kregen iemand die lang was. Ze kregen iemand die alles had, maar het probleem met koning Saul was dat hij zo trots was. Superhoogmoedig. Terwijl koning Saul regeert, geeft God hem de kans geeft om zichzelf te bewijzen. Wij zien keer op keer dat God eigenlijk niet zo onder de indruk is van Saul. Terwijl God toekijkt, ziet Hij hoe Saul voortdurend de regels naar zijn hand zet. Hij blijft een hart zien dat er aan de buitenkant goed uitziet maar aan de binnenkant vol trots en angst zit. De laatste druppel komt in 1 Samuel 15, waar God tegen koning Saul zegt dat hij moet strijden tegen de Amalekieten en zegt: Als je ze verslagen hebt, plunder ze dan niet. Plunder hun spullen niet. God zegt niet waarom je ze niet mag plunderen, maar Hij zegt alleen: Versla ze, maar plunder ze niet. En koning Saul trekt in zijn arrogantie ten strijde tegen de Amalekieten. Hij verslaat ze en wat doet hij dan? Hij plundert ze. God zegt uitdrukkelijk dat hij niet mag plunderen maar hij en zijn mannen doen het toch, en dat is de druppel voor God en Saul. Samuel verschijnt voor koning Saul. Samuel de profeet verschijnt voor koning Saul en wat zegt hij? De Heer zag wat je deed. Hij zei specifiek dat je ze niet moest plunderen. Versla ze alleen. Waarom heb je ze geplunderd? En zo reageert koning Saul: Nou en? Wat is nou het probleem? Wij hebben niet zoveel geplunderd. Wij hebben alleen het beste meegenomen. Wij hebben alleen meegenomen wat wij aan God kunnen offeren. Op zeker moment zegt hij zelfs: Wij deden het voor God. Wij deden het zodat wij de beste offers voor God konden hebben. Wij deden het zodat wij Gods land en Gods volk konden verrijken. En dit is het dwaze spel dat Saul speelt met de profeet. Saul zegt: Hij zei dat wij het niet moesten doen, maar het geeft niks. En dan zegt Samuel tegen Saul: Nou is het afgelopen. God neemt dit koninkrijk van je af. En op dat moment breekt koning Saul emotioneel en geestelijk. Eerst was het: Ach, wat maakt het uit en dan wordt het: Toe, vergeef mij, heb genade, het was niet mijn bedoeling. En dan komt het hoge woord eruit: Hij zegt dat hij bang was voor zijn mannen. Waarom was hij bang voor zijn mannen? Zo werden soldaten in de Oudheid betaald: met oorlogsbuit. Je plundert het andere team en je verdeelt het onder iedereen en hij durfde niet tegen de soldaten te zeggen: Geen buit vandaag, want God heeft het mij gezegd. Je snapt waarom hij bang was. Maar dit is wat er gebeurde. Het is niet dat het niets voorstelde. Saul worstelde ongetwijfeld met het nemen van deze beslissing. En wie won er uiteindelijk, God of de mens? Geen enkele goede koning kan in angst leven voor zijn mannen en een koninkrijk regeren, tenminste niet in Gods wereld. Ik was bang. Het probleem zit in het hart van koning Saul. Koning Saul is banger voor de mening van mensen dan voor God. Ik wil even zeggen dat dit een groot gevaar is voor iedereen die succesvol is. Ik heb schrijvers gezien en voorgangers, politieke leiders, zakenmensen die alle koninkrijken van de wereld hebben en zichzelf verliezen. Wat zegt Jezus? Wat baat het een mens als

hij de hele wereld wint, maar zijn ziel verliest? Als Samuel tegen Saul zegt, je bent geen koning meer, is dit het gekke: Saul blijft nog tien jaar koning. Op het moment dat Samuel namens God tot Saul spreekt is Saul in de geest geen koning meer. Is dat niet vreemd? Wie wordt dan de nieuwe koning? God heeft een nieuwe koning in gedachten. Hij wil die aan Samuel openbaren en zegt tegen de profeet: Dit heb Ik besloten. Samuel, Ik wil dat je naar Bethlehem gaat. Dat ken je. Een andere beroemde man is daar geboren. Ik wil dat je naar Bethlehem gaat en Ik wil dat je naar het huis van Isai gaat en je zult zien dat een lid van zijn familie de volgende koning van Israël wordt. Samuel verschijnt in Bethlehem en let wel, dit is het Oude Testament. Als hij aankomt, is iedereen bang. En ze zeggen: Komt u in vrede? Ja, zegt hij. Ik kom in vrede. Best gaaf. Hij zegt: Ik kom een offer brengen. Ik ga het volk van de Heer wijden met een offer. Als er wordt geofferd vóór de tempelperiode want de tempel wordt pas een paar generaties later gebouwd onthoudt dan dat offers aan de Heer overal gebeurden. Het was in feite een heilige barbecue. Is hier iemand katholiek opgegroeid? Herinner je je een fish fry? Het is eigenlijk een fish fry, maar dan met vlees, want vis is geen vlees. Vis is eigenlijk de groente van de zee, hè? Dat zeggen ze toch? Dus met echt vlees. Het is een offer aan God, maar het vlees dat een offer aan God is wordt geslacht en geserveerd en dat eten de mensen. Dus met zo'n offer wijdt de profeet de familie van Isai. En als Samuel daarom vraagt, leidt Isai zijn zonen aan hem voor. De eerste en oudste zoon die langskomt, is groot en knap en straalt gezag uit. En wat zegt Samuel? Dit moet de gezalfde van de Heer zijn. Eliab, ja. En wat zegt God? Ik ben niet onder de indruk. En wat zegt Hij nog meer? Dit is wat mensen zien. Mensen zien de buitenkant. Dat is trouwens wel belangrijk. Dat is het Woord van God. God zegt niet dat dat iets slechts is. Wij zien zo dat mensen de buitenkant zien. Je zegt, mensen moeten niet naar buitenkant kijken. Maar dat doen ze toch. Het is goed om je tanden te poetsen, je haar te kammen, er een beetje leuk uit te zien, als je dat kunt. Maar goed, daar kom ik nog op terug. Mensen zien de buitenkant, maar de Heer ziet het hart. Mensen laten zich dus gemakkelijk inpalmen door een man die lang is of een vrouw die er goed uitziet. Maar God is niet onder de indruk van die dingen. Dus hier is een goede vraag: Wat maakt indruk op God? Dit is een van de belangrijkste vragen die wij in ons leven kunnen stellen. Als alle goede dingen van God komen. Wie wil er meer goede dingen in zijn leven? Als alle goede dingen van God komen dan is 'hoe maken wij indruk op God' een waardevolle vraag om een vervuld en succesvol mens te zijn. Dus het is niet Eliab, wie is het dan wel? Isai heeft meer zonen. Hij laat nog zes zonen opdraven, de een na de ander. Samuel zegt, deze ziet er best goed uit. En God zegt nee. Dit is een goeie...Nee, nee, nee, nee, nee. En dan zijn de zonen op. En Samuel zegt tegen Isai: Is er niemand anders? Hij heeft alle zonen gehad. Is er verder niemand meer? En ze kijken elkaar aan en een van hen krabt op zijn hoofd en zegt: Er is er nog wel eentje. Kleine David van 15. Een kind van 15. Waar is David? Hij is aan het werk. Iemand moet op de schapen en de geiten letten. Die kun je niet zomaar laten rondrennen. En Samuel zegt: Wij beginnen pas als hij hier is. Wat is het eerste dat wij daarvan leren? David werd niet uitgenodigd. Ik herinner mij dat ik 12, 13 was, je hebt een oudere broer of zus. Ze geven een feestje en ja hoor, het kleine broertje is niet uitgenodigd. Dat is mij een paar keer overkomen. Ik mocht afwassen. Ik mocht het gras maaien. Ik moest dit doen en dat doen. Dus David werd niet uitgenodigd. Omdat hij moest werken. Voor hem was dat een enorme domper. Wij beginnen pas als David hier is. En wat zegt God? David komt de kamer binnen en God zegt dat hij indruk op Hem maakt. Wauw, is dat niet geweldig? Hij is degene die indruk op Mij maakt. Dit is het eerste wat er over hem staat, let goed op. Er staat dat hij rossig was, mooie ogen had, knap was om te zien. Waarom staat dat er? Hierom: Hij zei het al. Mensen kijken naar de buitenkant. Ik zeg het niet graag, maar het lijkt mij duidelijk dat het niet zo is dat wij er geweldig uit moeten zien maar gelovigen moeten beseffen dat het belangrijk is dat als wij in een seculiere wereld invloed willen hebben en leiding willen geven je er goed uit moet zien. Zou dat niet zo moeten zijn? Nou, dat is het wel. Het is niet anders. Ik denk dat ik hierin verschil van veel voorgangers. Ik had vroeger een goede vriend, John, die superintelligent was de Heer vol overgave diende, hoogbegaafd was maar zich slecht kon presenteren. Ik herinner mij dat hij een droombaan kreeg, een dubbel salaris maar de baas wilde wel dat hij zijn woeste en onverzorgde baard...Hij zag er best woest uit, hij was 28. Daar was niks mis mee, maar de baas zei: Je moet je baard afscheren of

bijwerken. En John zei nee, dus hij liet de baan schieten omdat hij zijn baard niet wilde trimmen. En ik zei John, je moet trouwen. Als je getrouwd was geweest, had je vrouw gezegd dat je je baard moest afscheren. Daarom doen getrouwde mannen het vaak beter. Waar was ik? O ja. Uiteindelijk is dat maar een klein dingetje en het maakt geen indruk op God en het doet er ook niet toe. En dat is de ironie van het leven: Wij moeten kleine dingen doen om indruk te maken op onze baas en om het te maken in de maatschappij maar dat mag nooit het belangrijkste zijn. Het mag nooit helemaal onbelangrijk zijn, maar ook nooit het belangrijkste. Zo lees ik deze passage. Wat maakt indruk op God? Heel simpel: trouw. Waar staat dat woord voor? Dat je trouw bent aan iemand. Iemand die trouw is, is iemand die bereid is om gehoorzaam te zijn en kleine dingen te doen die geen credits en geen geld opleveren alleen omdat God dat van hem vraagt. In vol geloof, om dat op lange termijn te doen en erop te vertrouwen dat na verloop van tijd die doorbraak volgt. Omdat je erop vertrouwt dat als je in Gods wil bent het heel goed voor je zal uitpakken. Wat maakt indruk op God? Trouw. Dit is wat vader Isaï tegen de kleine David zegt: David, ga mijn schapen hoeden. David, hou je van mij? Ga mijn schapen hoeden. En wat doet David? Hij gaat de schapen hoeden. Hij beschermt de schapen en hij zorgt voor de schapen. Het zijn niet alleen Isaï's schapen. Ze zijn van het hele dorp. Dus hij beschermt de schapen. Hij bewaakt ze. Hij is een klein soldaatje. Een vos komt langs en hij verjaagt de vos. Dan is hij nog maar 10 of 8. Thuis vertelt hij: Papa, ik heb met een vos gevochten en die beet mij in mijn arm. Ik stel mij voor, al staat dat niet in de Bijbel, dat wij in een soort wereld leven waarin David eerst met een vos vecht en daarna met een prairiehond En dan vecht hij met een wolf en dan met leeuwen en beren en dat bereidt hem allemaal voor op het vechten met reuzen. Je begint met vossen en je eindigt bij reuzen. Daarom vraagt God van ons de trouw om kleine stomme dingen te doen: Dat is oefening en een test van het hart. God geeft om het hart. Als je trouw bent met vossen, zal God je vertrouwen met reuzen. Nog iets vreemds in het leven is dat wij die kleine stressfactoren gewoon nodig hebben. Het is een mysterie, hè? In het leven hebben wij de kleine uitdagingen nodig. Wij hebben die kleine stressfactoren nodig om te groeien als persoon. Dit is wat wij leren van dit verhaal. Blijkbaar ziet God alles. Blijkbaar ziet God het. Als niemand anders het ziet, ziet God het. En hier is een levensvraag die waarschijnlijk enorm bepalend is voor de vraag of je slaagt of faalt. Of je een goed leven leidt of een vreselijk leven: Geloof je dat? Geloof je dat als niemand iets ziet en je er helemaal mee wekomt? Als je van niemand eer krijgt niemand het zal weten maar je doet wat goed is en wat goed is geloof je dat dan nog? Zeg je dan: Ik geloof dat God dat ziet? Ik denk dat dat in het leven een van de grootste dingen is die het verschil maken. God ziet de bezoeken die je aan diegene bracht waar niemand om gaf. God ziet dat je overwerkt. God ziet dat je de cursussen of kerkdiensten bijwoont. God ziet de cadeaus die je schonk waar men aan voorbij gaat. En wat wij hiervan leren, is dat kleine dingen voor God heel belangrijk zijn. Dat zijn ze gewoon. Als wij leren dat kleine dingen belangrijk zijn voor God, groeit ons geloof en zien wij in dat wat wij grote dingen vinden, voor God niet belangrijk is. Wat voor God het belangrijkste is, is het hart. Het hart, dat zijn niet de emoties. Als wij hier in de VS een hartsymbool zien waar denken wij dan aan? Wij denken vaak aan romantische liefde of van iemand houden. Dat is niet het hart. In de Bijbels context zitten emoties in de buik. Daarom vast je. Vasten is het trainen van je emoties om het vlees het niet te laten winnen. Passie geldt in de Bijbel meestal niet als iets goeds. Ijver wel, maar hartstochten als woede en dergelijke niet. En dus doden wij die door te vasten. Het hart is de wil. Wie je werkelijk bent vanbinnen. Het is wat je wilt, het is wat je kiest om te doen. Een man is aan het lijnen. Hij krijgt een stuk chocoladetaart voor zich en tot overmaat van ramp met een bolletje vanilleijs erbij. Vanilleboon uit Madagaskar. Wat gaat er om in zijn hart? Als de man de taart wil en ernaar verlangt, maar hij weigert heeft zijn hart gelijk. Hij heeft het hart van iemand die aan de lijn doet. Hij heeft het hart van een gezond persoon, als dat is wat hij moet doen. Het zijn niet onze emoties. Je hoeft je niet schuldig te voelen om wat je voelt. Je moet je schuldig voelen om wat je doet. Het gaat om je actie. De wil. En het is wat je echt wilt en waarom je het slechte doet of het goede dat je doet. Dit is een manier om erover na te denken. Saul tegen David. Saul deed iets waar veel mensen hun schouders bij ophalen of zelfs goed vinden. Hij plunderde het verslagen leger. Dat is zichtbaar, maar dit is wat onzichtbaar is: Dat niemand ziet, inclusief zijn mannen, wat onzichtbaar is, wat in zijn hart

zit: Hij is bang voor zijn mannen. Oké, nu David. David doet iets zichtbaars. Hij is aan het werk. Hij gehoorzaamt zijn vader. Hij eert zijn vader. Hij zorgt voor de kudde. Saai en stom werk, waar niemand iets om geeft. Niemand gaat hem eren of hem ervoor onderscheiden. Dus zichtbaar doet hij niet echt iets indrukwekkends. Maar wat ziet God? Het onzichtbare hart. Wat onzichtbaar is, is dat David bereid is te sterven voor die schapen. Het staat er duidelijk. Al zouden duizend vossen hem doden, dan stierf hij als een held en God ziet dat, ook al is het een kind. God ziet dat hart dat, ook al doet hij onnozel werk bereid is te sterven om God en zijn vader te vervullen en gehoorzaam te zijn. En de Heer houdt daarvan. Wil je een zegen? Neem een nieuw hart. Wil je Gods zegen? Krijg een nieuwe wil, een nieuwe geest. Train je hart om het goede lief te hebben en het kwade te haten, vooral als niemand kijkt. Om alleen het goede lief te hebben, het goede te doen en trouw te zijn. Laten wij er wat dieper op ingaan de laatste vijf minuten. Hier zijn de twee grote levenslessen om mee te nemen. Als je aantekeningen maakt, zoals velen van jullie doen. Ik zie handen bewegen zijn dit de twee grote levenslessen voor prestaties, voor overwinnen, voor zegevieren: Nummer 1: Geloof is voor een groot deel geloven dat kleine dingen ertoe doen vooral als niemand kijkt. Beroemd verhaal in de tempel. Jezus is daar, veel mensen komen en ze doen geld in de offerkist om aan God te geven. Sommigen geven grote zakken, anderen middelgrote zakken geld. Sommige mensen stoppen er honderd dollar in, anderen 20 dollar. Iemand stopt er tienduizend dollar in en dan komt er een arme weduwe langs en ze stopt er twee centen in. En wat zegt Jezus? Kijk daar eens. Waarom? Niemand die het ziet. Kijk wat zij doet. De discipelen zeggen: Twee centen, wat maakt het uit. Nee, kijk. Wat? Zij geeft alles. Zie je, zo ziet God het. Dat kun je snappen. Je ervaart overwinning in je leven. Dat is wat God ziet. Hier is het tweede wat wij leren van de weduwe. Jezus pakte niet die twee centen en zei nee, dat hoef je niet te doen. Alsjeblieft. Hij laat ze in de offerkist. Waarom? Waarom? Geestelijk, antwoord als een christen. Waarom? Heeft iemand een antwoord? Als je geeft, stel je je open voor de voorzienigheid in je leven. En hoe meer het geven van je vergt, hoe meer je je leven opent. Een van de beste manieren waarop Hij haar financieel kon zegenen was het zaad in de grond te laten zitten. Amen? Laat het zaad in de grond. Maar dit gaat niet over geven, maar over je hart. Over doen wat juist is. Hier zijn wat kleine dingen. Je zegt dat kleine dingen er niet toe doen voor God. Hier zijn wat kleine dingen om over na te denken. Een kiem. Een kogel. Een druppel in je badkamer terwijl je op vakantie bent en de stop zit erin. Je huis staat blank. Een termiet is ook een klein ding. Wat is daar zo erg aan? Het is gewoon een termiet. Dit is ook een klein ding: een embryo. Hier is een klein ding: een zaadje. Sommige kleine dingen zijn positief, sommige negatief maar deze kleine dingen zijn groter dan de grote dingen. Ben je aan het planten? Plant je de zaadjes? Velden reageren niet op hoop en behoeften en eisen, ze reageren op zaadjes. Een man kijkt naar een veld en zegt: Ik heb nodig, ik heb nodig, ik heb nodig. Ik eis, ik eis, ik eis. Ik hoop, ik hoop, ik hoop. Wat doet het veld? Wat dacht je van wat zaad? Welke zaden plant je? Wat je ook plant, dat is je toekomst. Als je iets nodig hebt. Ik heb dit geleerd van Oral Roberts: een mooi en waar gezegde: Wil je maaien? Moet je zaaien. Hier is het tweede. Soms...Ik wil hier heel voorzichtig mee zijn maar soms moet je in het leven de oude kudde verlaten om de nieuwe te hoeden. Wij zullen zien dat David niet voor altijd bij die kudde bleef. Toen de klus geklaard was vroeg God hem om die kudde te verlaten en een nieuwe kudde te hoeden: Israël. Daar is veel geloof voor nodig. Dat is lastig voor een trouw persoon. Als je altijd trouw, trouw, trouw bent geweest, komt er een tijd waarin God je bevordert en je bereid moet zijn om de oude kudde te verlaten voor de nieuwe. Dat is moeilijk. Het is moeilijk om een seizoen te beëindigen vooral als je het ritme te pakken hebt, als het goed voelt, als je lekker bezig bent. Misschien gaat het financieel niet slecht, maar in je geest weet je dat het tijd is om het bedrijf te verkopen, de tent te sluiten, verder te gaan met kerk of bediening als God ons roept om de les te beëindigen, om de deal af te ronden. Deze dingen zijn heel moeilijk omdat je bijna tegen je training in moet gaan en in geloof moet handelen naar wat God je zegt te doen. En we doen het veelal niet omdat wij mensen willen behagen. Ik weet nog dat, toen wij onze oude kerk wilden verlaten om een kerk te stichten een van de grootste vragen was: wat zal die en die wel niet zeggen en hoe zal diegene zich voelen maar wij wisten gewoon dat God ons riep om het te doen. Ik wil maar zeggen: Mensen behagen is geen trouw aan God. Mensen plezieren is geen trouw en als je een voorganger

bent of een goede leider hou je van de mensen die je leidt, dus vaak is het moeilijk om te veranderen. Als het tijd is om te lanceren, lanceer dan. En wel hierom. Iedereen zegt: Wat is mijn roeping, God? Ik moet mijn roeping kennen. En dit kan ik keer op keer zeggen: Je hebt niet één roeping in Gods koninkrijk. Je hebt er meerdere. En die roepingen gaan samen. David kon geen koning van Israël worden zonder eerst een goede herder te zijn. En een vechter, om te leren met een beer te vechten. Ik kan niet met een beer vechten. Hij leerde dat al op zijn 15de. Best cool. Loop door de open deur en kijk wat God zal doen. Ik wil jullie de kans geven om Christus te ontvangen als jullie Heer en Verlosser. Velen van ons hier gaan elke week naar de kerk maar sommigen moeten in het reine komen met God en wij moeten ons leven aan Hem toevertrouwen en ik wil je aanmoedigen om vandaag die beslissing te nemen. Je kunt vandaag een gelovige worden, je kunt hier en nu gered worden door te beslissen om Christus in je hart uit te nodigen.

Gebed

Willen jullie opstaan? Laat ons bidden. Heer, wij geven onze levens aan U en wij danken U dat U net zoveel om onze levens geeft als wij. Wij richten ons tot U en bidden dat U de zaadjes die we planten wilt zegenen. Wij bidden dat ze zullen groeien. Wij bidden dat ze vrucht zullen dragen. Ik dank U dat de waarheid van uw Woord is gevestigd in de harten van uw discipelen hier. En Heer, ik dank U dat U ons geloof wilt vermeerderen en niet verminderen. Dat wij vrijmoedig kunnen wandelen in liefde, in mededogen, in geloof, in moed. Dat wij liefhebben wat goed is en haten wat slecht is. En bid dit in de krachtige naam van Jezus Christus en Gods volk zei amen. Dank U, Heer.

Koorzang - There is None Like You

-Zing het uit.

Niemand is als U

Niemand die mijn hart vervult zoals U

Ook al zoek ik heel mijn leven lang door

Er is niemand zoals U

Ook al zoek ik heel mijn leven lang door

Er is niemand zoals U

Er is niemand zoals U

Zegen

De Here zegene u en behoeft u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.