

Samenzang - Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die 't heelal verheugt en bron van eeuw'ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Dooit in 't duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom, vrienden. Wat een vreugde dat jullie erbij zijn. In de Bijbel staat dat ons geloof de zege is over de wereld.

Laten wij vandaag ons geloof in actie zien en de levende God aanbidden. Fijn dat jullie hier zijn. Je bent geliefd. Wij zijn blij dat jullie er zijn. Laat ons bidden.

Gebed

Vader, dank U dat U uw Heilige Geest aan ons hebt gegeven. Wij bidden dat U ons steeds dichter naar uw koninkrijk trekt en ons helpt om ons naaste lief te hebben zoals U ons liefhebt. Dank U, Heer. Dit bidden wij in Jezus' naam en Gods volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Koorzang - Oh God, Our Help in Ages Past

Goedemorgen, iedereen. Ik vraag jullie te gaan staan. Dan beginnen ije met onze aanbidding. Zing voor onze Koning.

O God, die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis

Bewijs ook ons Uw trouw en macht wees eeuwig ons tehuis

O God, die droeg ons voorgeslacht in tegenspoed en kruis

Wees ons een gids in storm en nacht en eeuwig ons tehuis

O God, U bent onze hulp, U bent onze helper

Voor alle generaties zult U dat eeuwig zijn

Ons schild en eeuwige hoop, o Heer

U bent de Eeuwige en onze lofzang waard

U bent de Eeuwige en onze lofzang waard

U bent de Eeuwige en onze lofzang waard

O God, die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis

Bewijs ook ons Uw trouw en macht en eeuwig ons tehuis

Amen, amen

Schriftlezing - Efeze 2:19-22 door Hannah Schuller

Wij voeden ons geloof vanochtend. Willen jullie je Bijbel openen bij Efeze 2:19-22? Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest. Het Woord van de Heer. God zij gedankt.

Koorzang - Oh, the Glory of Your Presence

O de glorie van uw aanwezigheid

Wij, uw tempel geven U d'eer

Trek op, Heer, naar uw rustplaats

Wees gezegend door onze lofprijzing

Wij roemen in uw aanwezigheid

Die deze plaats nu vult

O de glorie van uw aanwezigheid

Wij, uw tempel geven U d'eer

Trek op, Heer, naar uw rustplaats

Wees gezegend door onze lofprijzing

Wij roemen in uw aanwezigheid

Die deze plaats nu vult

D' ochtendglorien vult de lucht

Mijn hart ontwaakt en zucht

Geeft Jezus Christus eer

Heel d' aarde roept het uit

Met vreugdevol geluid

Geeft Jezus Christus eer

Laat mijn lied zolang ik leef

Zijn dat 'k God mijn liefde geef

Geeft Jezus Christus eer

Geeft eensgezind Hem eer

Aanbid nu God, de Heer

Geeft Jezus Christus eer

O de glorie van uw aanwezigheid

Wij, uw tempel geven U d'eer

Trek op, Heer, naar uw rustplaats

Wees gezegend door onze lofprijzing

Wij roemen in uw aanwezigheid

Die deze plaats nu vult

Trek op, Heer, naar uw rustplaats

Wees gezegend door onze lofprijzing

Wij roemen in uw aanwezigheid

Die deze plaats nu vult

Koorzang - It All Belongs to You

Van U, o Heer, is de grootheid en de macht

De glorie, de majesteit en de pracht

De maan en de sterren verkondigen

De majesteit van uw domein

En nu, o Heer, geven wij U dank

En prijzen uw grote naam

En alles behoort U toe, en alles behoort U toe

Onze harten zijn vol lof voor alles wat U doet

Het offer dat U vraagt komt enkel van uw hand, o Heer

Alle eer, alle dank, alle wijsheid, alle lof

Het behoort U allemaal toe

Heer, U bent zo trouw geweest

U hebt voorzien in al onze noden

En nu brengen wij U onze gaven

En leggen ze voor U neer

En alles behoort U toe, en alles behoort U toe

Onze harten zijn vol lof voor alles wat U doet

Het offer dat U vraagt komt enkel van uw hand, o Heer

Alle eer, alle dank, alle wijsheid, alle lof

Want van U is het Koninkrijk

En de kracht en de heerlijkheid

Tot in eeuwigheid

Het behoort U allemaal toe

Amen

Instrumentaal - The Bessing door Hour of Power orkest

Beloofd is beloofd?!

door Bobby Schuller

Vandaag krijgen wij een preek die misschien wat meer notities zal bevatten. Bij sommige preken zeg ik dat je vooral aantekeningen moet maken. Dit is er zo een. Het wordt een preek om veel notities bij te maken maar ik hoop dat hij je hart flink zal raken en als je begrijpt wat ik vandaag zeg, zal het je leven openen voor zoveel zegen dat er niet eens genoeg ruimte in je leven zal zijn om het te bevatten. Hoe klinkt dat? Is dat een goede belofte? Ik wil beginnen met het historisch duiden ik heb het eerder genoemd, maar het mag best herhaald worden wat een verbond was in de Bronstijd. Wij gebruiken de term verbond, ook in juridische termen als wij het hebben over bedrijven of tussen landen of contractuele beloften die worden gedaan maar de verbonden die werden gesloten in de Bronstijd en in de Oudheid gingen verder dan dat en ze hadden een heel diep geestelijk belang. Dit is hoe een verbond uit de Bronstijd eruit kan hebben zien in het Midden-Oosten en de Levant. Onthoud dat in die tijd, zeker in de Bronstijd, het leven gevaarlijk en hard was. Heel vaak had je een boerenstam en die boerenstam was goed in wat ze deden namelijk boeren, juist. Ze produceerden brood, ze verbouwden graan. Ze konden groenten verbouwen, ze konden voor vee zorgen. Dat konden ze allemaal, maar het maakte hen tot een doelwit. Want vergeet niet dat er ook plundersaars waren die rondtrokken en paktten wat ze wilden. Zo'n boerenstam kon een geweldige oogst hebben maar ook al bouwden ze een houten palissade en hadden ze wat wachters als er een Vikinghorde kwam of, in de Levant, een bende Filistijnen die probeerde hun spullen in te pikken vluchtten ze een grot in en verloren have en goed. Mensen werden gedood. Maar er zijn ook andere mensen. Diezelfde plundersaars, de krijgers, maar wat gebeurt er als ze te veel plunderen? Al die boeren zijn dood en er is geen graan meer over. Dan beginnen ze honger te krijgen, inderdaad. En zo gebeurde het vaak dat twee verschillende stammen, natiestaten, steden of families bij elkaar kwamen en een verbond sloten. Laten wij ons eens voorstellen dat zo'n krijgersstam en zo'n boerenstam die tegengestelde problemen hebben een verbond sluiten om samen een team te vormen om te fuseren, om één stam te worden. Dat zou er ongeveer zo uitzien: Je hebt de boerenfamilie aan deze kant en de krijgersfamilie aan deze kant. Ze zien er heel verschillend uit. Op school noemden wij dat de sportievelingen en de nerds. Ze staan tegenover elkaar en de stamoudsten of wat dan ook van elke stam komen voor elkaar staan. Er zijn al heel wat gesprekken gevoerd, maar dit is wat ze doen: Ze sluiten een verbond en dat begint vaak met het uitwisselen van een jas. Als je een kunstenaar bent, stel je je die jassen zo voor. Ik denk dat de boer de krijgerstuniek aantrekt, met bloedvlekken erop. Ik weet niet hoe de boerenkiel eruit zou zien, maar vast wat minder cool. Ze wisselden jassen uit en dan baanden ze een pad, brachten een offer. In die vooral heidense wereld brachten ze een offer aan hun heidense goden en kliefdten de karkassen van alle dieren die ze offerden. Let wel, het dierenoffer is ook twee andere dingen. Ten eerste rijkdom. Ze offeren hun rijkdom om te laten zien hoezeer ze het menen en ten tweede avondeten. Uiteindelijk eten ze het op. Maar goed, ze leggen een pad aan van karkassen met ertussenin, beetje heftig, maar dat is de Bronstijd, een pad van bloed. De twee stamoudsten, die nu hun jas hebben verruild zouden elkaar zo heen en weer passeren, hun eed herhalend terwijl ze door het bloed lopen. En zo zou dat ongeveer geklonken hebben. Het hoofd van de krijgersfamilie met de boerenkiel aan loopt door het bloed en zegt iets als: Ik zweer jullie en duizend generaties lang dat wij je zullen beschermen. Dat wij jullie zullen behoeden, dat wij alles zullen doen wat wij kunnen om jullie te beschermen. Dat beloven ze en ze zeggen het waarschijnlijk overtuigender dan ik. Wij beloven jullie dat jullie tot de dag dat jullie sterven, zullen leven. Dat lijkt mij duidelijk. Zoiets. Wij zullen jullie beschermen, wij zullen sterven

tot de laatste man totdat de eerste van jullie geweld wordt aangedaan. Zoiets en het is altijd extreem. De boer zou dan zeggen: Wij zullen hard werken om graan te verbouwen om het land te bewerken, om voor de gewassen te zorgen. Zelfs als wij jullie het vlees van onze botten moeten geven, jullie zullen nooit hongerlijden". Dat is wat ze over en weer zouden zeggen. Dit is het verbond. Een wederzijdse belofte. De krijgersfamilie gaat de boerenfamilie beschermen. De boerenfamilie gaat de krijgersfamilie voeden. En dan zouden ze met elkaar trouwen, onderling geschenken uitwisselen een groot feest houden en zou zouden de beide stammen met elkaar versmelten. In dit geval is één plus één niet twee. In dit geval is één plus één gelijk aan tien. Je had een mooie boerderij en nu heb je er een groot kasteel omheen. Je hebt soldaten die je beschermen. Misschien gaan ze zelfs wel op rooftocht en pikken zaden van andere stammen. Dit is dus een verbond. Nu gaan wij naar Abraham. Abraham krijgt van God te horen dat Hij van Abraham die een oude man van 90 is of 70 op dat moment de stamvader van een groot volk wil maken. Hij wil dat Abraham gezegend wordt, dat hij zal opbloeien. En Abraham gelooft God en het is die daad van geloof die Abraham rechtvaardig maakt. Maar de tijd verstrijkt en Abraham begint aan God te vragen: Wanneer Heer? Dit duurt nu al 20 of 30 jaar. Wanneer gaat U dit doen? En dan zegt God tegen Abram of Abraham: Wij gaan een verbond sluiten. En dat is wat Hij doet. Hij zegt tegen Abraham: Neem een jonge koe, een geit, een ram en duiven en leg een pad aan en de Bijbel zegt in Genesis 15 dat God naar beneden komt in een soort rokende vuurpot met een fakkel. Ik denk dat Abraham niet weet wat hij ziet. Ik denk niet dat het dat was. Ik denk dat hij God in levenden lijve in zijn eigen taal probeert te beschrijven. Het was waarschijnlijk iets wat hem verblindde en er was ook een zware duisternis en een wolk. Het enige wat wij weten is dat God Zelf daadwerkelijk dat pad met Abraham begaat. En Abraham ontvangt een verbond. Hoelang duurt dat verbond? Hier is het antwoord: zolang God leeft. Hoor je wat ik zei? Hoelang duurt dat verbond? Is het verbond nog steeds van kracht? Dit is wat het verbond zegt: Nummer 1: Ik zal jullie God zijn en jullie zullen mijn volk zijn. Wat betekent dat? Geen andere afgoden. Ik ben de enige God. En nummer 2: Jullie gaan mijn geboden gehoorzamen. Hij geeft de wet nog niet aan Abraham maar 'Gods volk' wordt gedefinieerd bij Mozes als 'gehoorzaam mijn bevelen'. Nummer 2: Je zult gezegend worden en je zult een zegen zijn voor de naties. In de kerk zeggen wij vaak dat je gezegend wordt om een zegen te zijn. Om een licht te zijn. Om te helpen. Om de katalysator te zijn van verandering in de wereld om je heen. En hoe ziet die zegen eruit voor de erfgenamen van Abraham? Als land en als voorziening. Het ziet eruit als kinderen, nageslacht. Het ziet eruit als doel om dit licht te zijn, om deze hulp te zijn. Gods belofte was dus om zijn gehoorzame volk te zegenen opdat zij een zegen zouden zijn voor de naties. Hoe ziet die zegen er trouwens uit? Opdat je niet denkt dat ik de zoveelste prediker ben is dit wat de Bijbel zegt: Het staat op vele, vele plaatsen, maar de coolste is Deuteronomium 28. Dus wij gaan lezen uit Deuteronomium 28. Vers 1. Als... Zeg allemaal maar 'als', want dit is een belangrijk woordje. Als u de stem van de Heere, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent door al zijn bevelen die Ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen dat de Heere, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken op aarde. Al deze zegeningen... Zeg allemaal maar 'alle'. Is het sommige of alle? Oké, alle dus. Al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken wanneer u de Heere, uw God, gehoorzaam bent. Dit is de Bijbel, het is waar of het is niet waar. Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend zult u zijn op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee. Moet ik doorgaan? Doe ik. Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog. Gezegend zult u zijn bij uw komen, gezegend zult u zijn bij uw weggaan. De Heere zal geven dat uw vijanden die u aanvallen door u verslagen worden. Over één weg zullen zij tegen u uittrekken, maar over zeven zullen zij wegvluchten. Zal ik doorgaan? Doe ik. De Heer zal de zegen over u gebieden, in uw schuren en in alles wat u ter hand neemt. Hij zal u zegenen in het land dat de Heere, uw God, u geeft. De Heere zal u voor Zichzelf bevestigen tot een heilig volk. Zoals Hij u gezworen heeft. Met welke eed? Welke eed? Ik wijs ernaar. Het verbond. Hoelang duurt dat verbond? Voor altijd. Als u de geboden van de Heere, uw God, in acht neemt en in Zijn wegen gaat. Zal ik doorgaan? En alle volken van de aarde zullen zien dat de Naam van de Heere over u uitgeroepen is en zij zullen voor u bevreesd zijn. En de

Heere zal u een overvloed ten goede geven in de vrucht van uw schoot en in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, in het land dat de Heere uw vaderen gezworen heeft u te zullen geven. De Heer zal voor u Zijn rijke schatkamer, de hemel, openen door uw land regen te geven op zijn tijd en door al het werk van uw handen te zegenen. U zult aan vele volken uitlenen, maar u zult zelf niet hoeven te lenen. Er is een grote 'als'. Oké, dat is een grote belofte. Is dat geen grote belofte? Wie wil die belofte vandaag in zijn leven? Ik wel. 'Als' wat? Als, als, als jullie mijn bevelen gehoorzamen. Dat staat in Deuteronomium. Wat zien wij in de rest van het Oude Testament? Een verhaal van mensen die dat geloven en mensen die dat niet geloven. De ene generatie gelooft dat 'als' ze dat doen, ze gezegend zijn. Ze worden gezegend met voorzieningen, met gezondheid. Ze worden gezegend met kinderen en met voorspoed. Ze worden gezegend met volle schuren omdat ze de geboden van de Heer gehoorzamen. De volgende generatie, die al deze dingen krijgt, gelooft er niet zo in. En de generatie daarna gelooft er nog minder in. En wat de ene generatie tolereert, omarmt de volgende generatie. En al snel heb je afgoden en kind offers en keren wij de armen de rug toe en geloven wij niet meer in God en wat krijg je dan? Rampspoed. Ze verliezen alles. Ze worden verstrooid. En dan lezen sommige overgeblevenen de Bijbel opnieuw en zeggen: Kijk eens wat er in Deuteronomium staat. Kijk wat er staat in Genesis. Als, als, als. Als wij dit doen, dan dit. Dus ze doen het en wat gebeurt er dan? Ze zijn gezegend. En je ziet dit keer op keer. En ze zijn gezegend en ze bloeien en wat gebeurt er dan? Generatie nummer twee zegt och. Generatie nummer drie zegt mwoâh. Het probleem is dat de ene generatie wel gelooft, maar de volgende niet. En wat wij ook vaak zien, zoals in Jezus' tijd is dat wanneer ze geloven, het soms niet de juiste manier is. Het is de wet, en heel vaak brengt de wet niet het leven maar de dood. In Hebreëen 8 staat het volgende. Dit zegt de schrijver van Hebreëen: Hij kijkt hier naar Jeremia 31. Dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen zegt de Heere. Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Dit is wat je hier vandaag uit moet meenemen. Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. En dan: Als Hij spreekt van een nieuw verbond heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard en wat oud is verklaard en wat verouderd, staat op het punt te verdwijnen. Dus wat betekent dit? Het betekent dat voor velen van ons het probleem is dat Gods belofte nog steeds waar is maar dat de wet in tafelen is gebeiteld en niet in harten. En dus wil God een manier vinden om, in plaats van die in tafelen te beitelten die in de harten van de mensen te beitelten. En het antwoord is: Christus gekruisigd. Het verzoenende werk van Jezus Christus en het werk van de Heilige Geest. Wij gaan nog wat dieper, maar als je een pen hebt, hoop ik dat je dit volgt want dit heeft te maken met die bepaling in Deuteronomium 28. Ik ga via de gekruisigde Christus mijn Geest verplaatsen van een gebouw, de tempel naar een mens en naar een volk. En dan zullen ze ernaar verlangen om gewoon de geboden uit te voeren. Ze zullen ze niet altijd hoeven te lezen om te weten wat goed is. Ze zullen instinctief in hun hart weten wat goed is. In Galaten 3:26-29 staat dan het volgende: Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen, die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek noch slaaf noch vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en erfgenamen. Zeg allemaal maar 'erfgenamen', overeenkomstig de belofte. Welke belofte? Het verbond. Jullie zijn erfgenamen. Stel je voor dat een advocaat je belt op een geheimzinnige toon. Mevrouw Jansen, meneer Smit, hallo, mijn naam is Johannes Jacobus Smit. Ik ben advocaat en ik mag u vertellen dat u erfgenaam bent van de nalatenschap van J. D. Rockefeller. Eerst denk je dat het een grap is, hè? En dan ga je vragen stellen. Je zegt dat J. D. Rockefeller al een eeuw dood is. Maar hij was de rijkste man op aarde. Zijn er nog steeds...Wacht, wat zegt hij? Ben ik familie...? Je stelt al die vragen, maar uiteindelijk is de belangrijkste vraag: Wat betekent dit? En als je zegt 'wat betekent dat', vraag je eigenlijk 'hoeveel krijg ik?'. Globaal, zeg maar. Hier is wat je krijgt, volgens het verbond. Luister, vrienden. Als ik zeg dat je een erfgenaam van Abraham bent zeg jij, die is al 4000 jaar dood. Maar God is niet dood. God leeft. Wij hebben nieuwe toegang tot het verbond door Jezus Christus. Hetzelfde verbond, nieuwe toegang. En wat betekent dat? Dit: Als je gelooft dat je een erfgenaam

van Abraham bent, krijg je voorziening, krijg je vreugde, krijg je gezondheid, krijg je overwinning, krijg je gunst, krijg je open deuren, krijg je zoveel meer, krijg je een bloeiend leven. Zeg allemaal maar 'als'. Als wat? In de oude wet gold: Als je mijn bevelen gehoorzaamt. Maar in het evangelie is het nu omgekeerd. Als je, volgens Galaten en andere teksten, geloof hebt. Als je geloof hebt in Christus Jezus en als je geloof hebt, is het omgekeerd: Je zult doen wat Hij zegt. Als je geloof hebt, zul je doen wat Hij zegt. Niet uit wetticisme, niet uit het staren op een gebeiteld tablet maar je zult een nieuw hart hebben. Je zult het willen doen. Je zult weten wat het is. Dit weten wij. Jezus leert ons. 1: Dat het komt door het geloof volgens onze belijdenissen. In de Bijbel staat dat wij zijn gered door genade door geloof. Dus het is Gods gratis geschenk. Het komt door geloof, maar er is ook bewijs dat het gebeurd is en dat bewijs is het nieuwe gebod, dat Jezus ons gaf. Wat zegt Hij als iemand Hem vraagt wat het grootste gebod is? Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw geest en met heel uw kracht. En ten tweede, heb je naaste lief als jezelf en dan zegt Hij: Dit vat alle geboden samen. Als je alles wilt doen wat in de wet staat en je concentreert je op deze twee dingen: God liefhebben en mensen liefhebben, dan lukt het je. En wat doe je als het niet geschreven staat op een tablet of een iPad? Het staat niet op een iPad, het staat op je hart geschreven. Jezus zegt ook: Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief zoals Ik jullie heb liefgehad. Hier is de belofte: Als je gelooft door geloof en de Heer liefhebt en je naaste liefhebt zul je alle beloften van het verbond erven. Alle beloften van het verbond. Wil je de Heer liefhebben? Heb nare mensen lief. Wil je de Heer liefhebben? Heb je vijanden lief. Wil je de Heer liefhebben? Heb je naaste lief. Wil je de Heer liefhebben? Heb andere gelovigen lief. Dit zal zoveel zegen in je leven openen: Heb mensen door en door lief, vooral andere gelovigen. In de Bijbel staat, denken veel christenen, dat je iedereen moet liefhebben maar de Bijbel lijkt te zeggen dat wij idioot veel van iedereen moeten houden maar dat wij er een schepje bovenop moeten doen met andere christenen. Hoe ziet dat eruit? Het ziet eruit alsof, wanneer je gezegend bent. Laat mij je een vraag stellen: Kind van het verbond, erfgenaam van Abraham, waarom ben je gezegend? Om een zegen te zijn. Kind van het verbond, waarom ben je gezegend? Amen. Dank U, Heer. Wees een zegen. Hou van mensen. Wees een zegen. Raak zoveel mogelijk levens aan. Raak ze zo diep aan als je kunt. Raak ze zo rijk aan als je kunt. Leef vanuit rust. Doe rustig aan, zodat je in je leven ruimte hebt om met iemand te bidden. Een hart te raken, iemand een compliment te geven. Naar iemand te luisteren, iemand in nood te geven, iemand te troosten. Als je met Jezus wilt wandelen, moet je dat stapvoets doen. Je kunt niet gehaast zijn en praktisch van mensen houden. Die twee gaan niet samen. Vergeef mensen. Maak van kleine dingen geen groot probleem. Als iemand voordringt, als iemand je snijdt in het verkeer, als je echtgenoot dat irritante ding blijft doen dan is dat alleen erg, als je er een groot probleem van maakt. Maak er niet zo'n punt van. Laat gaan. Vergeef mensen. Word langzaam boos. Soms worden wij boos, maar haast je niet om boos te worden. En gerechtvaardigde boosheid dan? Dit is een goeie: Alle boosheid is gerechtvaardigde boosheid. Ik heb nog nooit in mijn leven een boos persoon ontmoet. Ik heb veel mensen ontmoet, ik ken veel Ierse mensen. Ik heb veel boze mensen ontmoet. Elke boze persoon vindt dat zijn boosheid terecht is. Amen? De volgende keer dat je partner boos op je is en jij boos bent op je partner, zeg dan, weet je wat? Ik ben terecht boos, maar jouw woede is niet terecht. Moet je opletten wat ze zeggen. Alle mensen geloven dat hun woede terecht is. Alle mensen geloven dat ze gerechtvaardigd zijn. Daarom zijn ze boos. Laat gaan. Vergeef mensen. Je kunt jezelf niet verbeteren als je anderen afkraakt, dus wees vriendelijk en mild. En zoals alle geboden van de Heer, werkt het. Wat zegt de Bijbel? Liefde faalt nooit. Wie wil er vandaag gezegend worden? Wie wil wat Deuteronomium 28 zegt? De Heer kijkt mee. Steek je hand op. Heb mensen lief. Hou van God met heel je hart. Hou van de mensen die je het moeilijkst kunt liefhebben en zie hoe God overvloedige zegen in je leven uitstort. Dat is een belofte. Laten wij nu onze handen naar de Heer opheffen.

Gebod

Heer, wij komen voor u in Jezus' naam en wij kiezen er vandaag voor om in geloof te reageren en niet bang te zijn in elk conflict, in elke uitdaging, in elke twijfel. Wij ontvangen de belofte van het verbond. Dank voor uw Heilige Geest. Blijf uw geboden op ons hart schrijven. Dit bidden wij in de krachtige naam van Jezus en Gods volk zei amen.

Koorzang - Oh, The Glory of Your Presence

Wij roemen in uw aanwezigheid

Die deze plaats nu vult

Trek op, Heer, naar uw rustplaats

Wees gezegend door onze lofprijzing

Wij roemen in uw aanwezigheid

Die deze plaats nu vult

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.