

Opening

Een Amerikaanse tv-kerkdienst als het gezicht en de stem van positief christendom.

Samenzang - Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die 't heelal verheugt en bron Van eeuw'ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Dooit in 't duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller

Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons erover verheugen. Welkom in de Crystal Cathedral. Geef iemand een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Laten we bidden.

Gebed

Vader, we zijn hier op uw dag bijeengekomen om U te danken. Voor het leven en alles wat U heeft gegeven. Dank U dat U ons in dit mooie gebouw bijeen heeft gebracht. Wij vertrouwen U, Jezus, we hebben U lief, en bidden dit in uw naam.

Samenzang - "In Christ There is No East or West"

In Christus is noch west noch oost in Hem noch zuid noch noord één broederschap rust in zijn troost

Eén wereld in zijn woord tot ieder hart, dat Hem behoort met Hem gemeenschap vindt de dienst aan Hem is 't gouden koord dat allen samen bindt broeders, één band is 't die ons bindt vanwaar en wie ge Ook zijt wie onze Vader dient als kind is Christus toegewijd laat zuid en noord nu zijn verblijd Hem Prijzen west en oost aan Christus hoor' de wereld wijd in Hem is zij vertroost halleluja, amen, halleluja, Amen, halleluja, amen

Schriftlezing - Hebreëën 11

Door Lawrence Wilkes

Amen. U mag gaan zitten. Luister naar deze inspirerende woorden van geloof en hoop uit het boek Hebreeën. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door Gods woord geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat en wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond. Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem was verteld wat er zou gebeuren gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg en hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door geloof koos Mozes ervoor even slecht behandeld te worden als Gods volk verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning en trok door de Rode Zee als over droog land. Nu wij door zo een menigte geloofsgetuigen omringd zijn moeten ook wij de last van de zonde van ons afwerpen en vast-beraden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus de grondlegger en voltooiër van ons geloof. Moge God deze lezing van zijn heilig Woord zegenen.

Koor - "Refuge and Strength"

God is voor ons een veilige schuilplaats een betrouwbare hulp in de nood daarom vrezen wij niet

Daarom vrezen wij niet een rivier, wijd vertakt verblijdt de stad van God de heilige woning van de Allerhoogste met God in haar midden stort zij niet in komt God haar te hulp vroeg in de morgen

Volken roeren zich rijken storten ineen een donderstem klinkt, de aarde siddert de Heer van de Hemelse machten is met ons onze burcht is de God van Jakob God is voor ons een veilige schuilplaats een betrouwbare hulp in de nood daarom vrezen wij niet daarom vrezen wij niet God is voor Ons een veilige schuilplaats God is voor ons een veilige schuilplaats

Interview - Jacob Olson

BS = Bobby Schuller en JO = Jacob Olson

Inleiding

Met genoegen stel ik vanmorgen aan u voor één van de meest positieve jongemannen die ik ken.

Jake Olsen. Hij heeft op zijn 15e al meer gedaan dan velen in hun leven bereikt hebben. Als baby bleek Jake kwaadaardige tumoren te hebben in zijn hoornvlies. Toen hij 1 was, verloor hij zijn linker oog. Voorlopig wisten de artsen het zicht in zijn rechter oog te behouden. Maar toen hij 12 was, verloor hij ook dat oog aan de ziekte. Maar Jake Olsen heeft zijn duisternis in licht veranderd en met zijn geloof duizenden mensen geïnspireerd. Daarbij is hij een echte sportman. Kijkt u even naar het

grote scherm.

(videofragment)

Ik leerde Jake kennen toen hij net geopereerd was. Ik gaf hem zijn eerste golfles. Een indringende ervaring. Ik gaf al 13 jaar les en had nog nooit gewerkt met iemand die niet kon zien. Ik heb het geprobeerd, een bal slaan met mijn ogen dicht. Het is ongelofelijk moeilijk. We waren een uur bezig, het was heel inspirerend. Hij had een perfecte swing. Maar het was vooral zijn instelling. Hij zit nooit in de put. Ik dacht na afloop: Als ik het weer eens moeilijk heb dan bedenk ik me een tweede keer voor ik ga klagen. Dan denk ik aan Jake en zit niet bij de pakken neer. Hij zit op 2 meter van een birdie. Hij ligt twee slagen voor op Rossossan.**(einde videofragment)**

Interview

BS Jake, bedankt dat je naar Hour of Power hebt willen komen.

JO Het is een eer hier te mogen staan.

BS Allereerst: Je bent 15. Als ik hoor wat je hebt doorgemaakt moet je erg geleden hebben. Wat een tragedie dat je eerst dat ene oog verloor, wat al heel naar is dat het ook nog eens kanker was waarmee je te kampen had en dat je toen op je 12e, toen je nog kon zien. Was er een moment dat je wist dat je blind zou worden? Hoe was dat, om helemaal blind te worden, hoe voelde dat?

JO Dat was heel zwaar. Als je zelf kanker hebt gehad of familie of vrienden van je weet je hoe zwaar dat is. Voor mij als kind was het erg moeilijk. Ik lag vaak in het ziekenhuis voor behandelingen moest vaak naar de dokter.

En toen ze tegen me zeiden: Je verliest je oog want we hebben geen middelen meer om de

BRS Hoe ontleende je kracht aan je geloof?

JO Ik zou zoiets of andere tegenslagen nooit kunnen doorstaan zonder Jezus in mijn leven. Hij is de enige op wie je rotsvast kunt rekenen. Je kunt proberen je leven op iets anders te funderen zoals op drugs en alcohol maar uiteindelijk werkt het niet. Je kunt er niet op bouwen.

Zoals de Bijbel zegt: Het is zand, als het stormt spoelt het weg. Ik fundeerde me op Jezus, de Rots. Dat was een echt houvast. Als ik een behandeling onderging, had ik niet altijd het gevoel dat Hij er was maar ik wist toch dat Hij toch alles in orde zou brengen.

BS En dat deed Hij, kijk maar naar dat filmpje...Sorry, maar hoe speel je golf?

JO Heel voorzichtig. Dat ging ook best moeilijk. Iedereen die golft weet hoe moeilijk het is. Als je de bal niet ziet, is het nog wat moeilijker. Een kwestie van veel oefenen. Eindeloos je swing herhalen en als je de juiste swing hebt, raak je de bal en hoop je dat ie goed gaat.

BS Je hebt een stichting opgericht: Out of Sight Faith. Vertel eens.

JO Mijn stichting helpt blinde scholieren aan de benodigde technologie om het te halen op school zodat ze de gewone lessen kunnen volgen en volop kunnen meedraaien. Daarnaast

financieren we onderzoek naar niet alleen mijn vorm van kanker maar ook andere oogziekten.

BS Fantastisch. Het lijkt alsof God jouw worsteling heeft gebruikt om de wereld veel goeds te brengen. God gebruikt jou, 15 jaar oud.

JO Ja, het is eigenlijk onvoorstelbaar. Toen ik hoorde dat ik blind zou worden en ik dat allemaal doormaakte had ik nooit gedacht dat ik maanden, jaren later voor duizenden mensen zou spreken en anderen zou inspireren met mijn verhaal. Ik was er nooit op gekomen. Het laat zien dat God van alles gebruik kan maken. Hij kan iets naars als jong blind worden gebruiken om duizenden mensen te inspireren.

BS Wonderbaarlijk. In Johannes 9 geneest Jezus een blinde. Hij geneest hem twee maal: Want hij was fysiek blind maar ook geestelijk. Die geestelijke genezing dankte hij aan zijn levenslange blindheid. Heb jij het ook het gevoel dat er iets is dat jij wel ziet dat veel ziende mensen niet zien of niet kunnen zien? En wat is dat dan?

JO Ik denk dat wat de meeste mensen niet zien wat God allemaal in petto heeft. Wij mensen zien alleen wat vlak voor ons is, het heden. We denken te weten wat er gaat gebeuren, maar we weten het niet. Waar we onvoldoende bij stilstaan, is dat God alles ziet. Hij kan me nu zien

zoals ik op mijn 80e zal zijn. Hij heeft een plan met mijn leven. Hij wist dat ik hier zou zijn, Hij weet waar ik de komende dagen zal zijn. Hij heeft met ieder mens een plan en dat zien de meeste mensen niet. Maar als je beseft dat Hij een plan heeft dat ons hoop geeft en toekomst dan verdwijnen plotseling onze zorgen want we geloven dat Hij door ons goede dingen doet. Bovendien kan je dan het leven gaan leiden dat Hij voor jou bestemd heeft.

BS Heel erg bedankt voor je komst. Je hebt ons zeer geïnspireerd. God zegene je.

SOLO - Beth Groombridge - "No More Night"

Nooit meer nacht nooit meer pijn nooit meer tranen nooit meer zal ik huilen. zing de lof van de grote Ik Ben. we zullen leven in het licht van het opgestane Lam. zie hoe rondom de volken zingend knielen. Geen geluid dan de lofzang voor Christus, onze Koning. langzaam worden de Namen opgelezen uit Het Boek des Levens. maar ik ken de Koning en heb niets te vrezen. nooit meer nacht nooit meer pijn Nooit meer tranen nooit zal ik meer huilen. zing de lof van de grote Ik Ben. we zullen leven in het licht Van het opgestane Lam. ginds is mij een woning toebereid waar ik met mijn Redder voor eeuwig zal Leven. nooit meer nacht nooit meer pijn nooit meer tranen nooit zal ik meer huilen. zing nu de lof van De grote Ik Ben. we zullen leven in het licht van het opgestane Lam. we zullen Leven in het licht van Het opgestane Lam Halleluja voor het opgestane Lam

Bobby - Oproep om donateur te worden

Dank u dat u naar Hour of Power kijkt, ons uitnodigt in uw huiskamer. Het betekent veel voor ons dat u deze dienst samen met ons beleeft. Hour of Power is iets ongelooflijks. Een programma dat levens verandert. We krijgen dagelijks brieven, e-mails en telefoontjes van mensen die zeggen: Mijn

leven is drastisch veranderd dankzij dit programma. Dat geeft mij en ons hele team het gevoel dat we deel uitmaken van iets groters, doordat levens veranderen. Als u Hour of Power steunt, maakt u daar ook deel van uit. Als u heeft gedoneerd, of ons heeft geschreven of ons heeft *geliked* of voor ons hebt gebeden maakt u ook deel uit van wat we doen. Want de hulp van velen is nodig om Hour of Power te doen bloeien. **Quotes:** Uw leven heeft invloed op de loop der geschiedenis. Wat u heeft gedaan in uw leven is daarom van belang. Ik wil leven voor iets dat betekenisvol is.

Trompet Solo - Melissa - "Trompetsolo van Haydn

Preek - "Living in Light of Eternity"

Door Francis Chan

Al heel jong begreep ik hoe het is om iemand te verliezen. Mijn moeder stierf bij mijn geboorte. Mijn vader stuurde me naar Hong Kong, waar mijn oma drie jaar voor me zorgde. Mijn vader hertrouwde, ik ging terug naar de VS en we waren weer samen. Maar mijn stiefmoeder kwam om bij een auto-ongeluk toen ik acht was. Mijn vader trouwde opnieuw. We waren weer een gezin, maar toen ik twaalf was, stierf m'n vader aan kanker. Dus ik wist al heel jong wat het betekende om iets te verliezen. En ik raakte er al jong van doordrongen hoe kort het leven was. Er zijn maar weinig mensen die iedere dag beleven als een bijzondere dag. Ik vind het nooit vanzelfsprekend dat ik morgen weer wakker word. Al heel jong dacht ik na over Jacobus 4: 'U bent immers maar damp.' U bent hier maar heel even en dan komt de eeuwigheid. Daarom beleef ik ook de komende minuten niet als vanzelfsprekend. Ik zeg: Heer, zolang ik op aarde ben, wil ik werken tot eer van u. Zo begon ik al heel jong te denken. Maar God dienen was toch vooral iets dat ik deed uit plichtsbesef uit verantwoordelijkheidsgevoel, zelfs uit angst. Ik begreep teksten als Psalm 63 niet, die gaat over 'n hechte relatie met God. Want vroeger deed ik vooral wat het geloof me oplegde. David is in de woestijn, heeft al een hele tijd niks gedronken en zegt: Ik verlang naar een glas water, maar meer nog verlang ik naar U. Kunt u werkelijk zeggen dat u van Jezus houdt? Zielsveel van Hem, de persoon Jezus? Zoals David zegt: Uw liefde is meer dan het leven. Ik wil het hebben over Filippenzen 3:10. Paulus zegt daar: 'Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan Hem gelijk worden in zijn dood in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.' Paulus spreekt over zijn obsessie met Jezus. Dit is alles, dat ik Jezus ken. Hierbij vergeleken is de rest afval. Ik wil Hem kennen, zegt hij. Opnieuw dat idee van: Ik wil Hem kennen. Vaak gaan mensen niet naar de kerk omdat ze werkelijk Hem willen kennen maar omdat ze iets van Hem willen. Wat Hij biedt, spreekt ze aan. Maar wie houdt er werkelijk van Hem? Een paar jaar geleden las ik iets dat me trof als een mokerslag. In het boek God is the Gospel van John Piper. Daarin stelt hij: De vraag waar het voor iedere generatie om draait is deze: Als u in de hemel kon zijn, zonder

ziekte en met al uw aardse vrienden met al het eten en al het vermaak waar u van houdt en met alle schoonheid en fysieke genoegens die u ooit heeft genoten en zonder conflicten of natuurrampen. Alleen zou Jezus er niet zijn. Zou u naar die hemel verlangen? Uitstekende vraag. Stel dat u nu naar de hemel kon en zonder pijn zou zijn, zonder tranen met al uw vrienden en alle lichamelijke genoegens die u kent geen pijn, geen conflicten, alleen maar schoonheid, alleen Jezus zou er niet zijn. Zou u daarmee tevreden kunnen zijn? Zou u kunnen zeggen: 'Nee, want ik heb Jezus zo lief?' Zou u zeggen: 'Hij moet erbij zijn. Als Hij er niet is, is het geen hemel'? Dat betekent het om zielsveel van Jezus te houden en niet alleen op de dingen die Hij biedt. Anders is het net zoiets als iemand trouwen om zijn of haar geld. Dat wat betreft houden van Jezus. Ik hou van Hem. Ik heb prachtige plekken bezocht op aarde. Maar hoe mooi die plekken vaak ook waren ik kon er niet echt van genieten omdat mijn vrouw er niet bij was. Kent u dat? Alles is prachtig, alleen is degene van wie je houdt er niet. Hoe mooi het ook is, opeens denk je: Ik had dit samen met haar willen ervaren. Geldt dat ook voor uw relatie met Jezus? Houdt u zielsveel van Hem? Zou de hemel de hemel niet zijn zonder Hem, omdat de rest maar dingen zijn? Ik kom veel te vaak mensen tegen die niet echt Hem willen kennen. Ze gaan naar de kerk om wat Hij hen biedt. Ze zijn verknocht aan wat Hij te bieden heeft, niet aan Hemzelf. Maar iets daarvoor, in vers 8, zegt Paulus: Wat voor mij winst was ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik spreek vaak mensen die zeggen: Ik volg Jezus als...Als ik dat krijg... Als ik maar niet hoeft te stoppen met... Dan volg ik Jezus. Maar de Bijbel heeft het niet over Jezus volgen als. De Bijbel heeft het over Jezus volgen zelfs als. In de Bijbel zegt Jezus: Misschien raak je alles kwijt. Ben ik je dat waard? De apostelen waren mensen die alles voor Hem opgaven. Die zeiden: Ik volg U, zelfs al raak ik mijn gezin kwijt, mijn geld en mijn huis.

Jezus zei: De vossen hebben holen, de vogels hebben nesten in de bomen maar ik heb geen plek om m'n hoofd neer te leggen. Volg je me toch? De discipelen zeiden: Ik volg U, al houd ik niets over. Het koninkrijk der hemelen is als een schat die verborgen lag in een akker. In zijn vreugde verkocht de vinder alles wat hij had om die akker te kopen. Ziet u Jezus als die schat, waarvan u zegt...Ik volg Hem, ook al zou ik verder alles kwijtraken? Het is de schoonheid van Jezus. Het is Jezus naar wie je verlangt. En het is Jezus die u voldoening schenkt, zelfs als... Paulus zegt: 'Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren.' Hij zegt: Ik wil Jezus zelf leren kennen en ik wil zijn macht leren kennen. Ik weet nog dat als ik vroeger in de Bijbel las over Gods macht dat ik dan vreselijk bang werd. Nog altijd lees ik dat met een soort angstig ontzag. Ik las bijvoorbeeld Jesaja 6. Over God, zittend op een troon en hoe de zoom van zijn mantel de hele tempel vulde. En die engelen, die hun hele lichaam bedekten en riepen: heilig, heilig, heilig. Ik stelde me voor hoe ik zelf ooit voor God zou staan, voor zijn troon die de hele tempel zou vullen, met die roepende engelen. Ik zocht die teksten op over een hemels wezen wonend in een ontoegankelijk licht, een heilig wezen. Ik stelde me voor hoe ik Hem zou naderen, en dan begon ik echt te trillen bij de gedachte aan Gods macht. En ook al heb ik diep ontzag voor die God en ook een gevoel van vrees, zoals de Bijbel leert, ik heb Gods macht leren liefhebben. Het is mijn grootste zekerheid geworden. Want zoals de Bijbel zegt: Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Ik heb een gevoel van: Dat wezen op z'n troon is de liefde van mijn leven. Hij noemt mij zijn zoon, zijn vriend. Hij noemt ons die hem volgen zijn 'bruid.' Paulus zegt: Ik wil hem kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik had het heerlijk gevonden als de tekst daar was geëindigd. Ik dacht: Was Filippenzen 3:10 maar geëindigd met die woorden. Maar de zin daarna luidt: Ik wil delen in zijn lijden. Dat beviel me niet zo. Het begin wel: Ik wil Christus kennen. En de kracht van zijn opstanding ook. Maar delen in zijn lijden? Eigenlijk wilde ik niet als Jezus zijn. Ik wilde alleen wat Hij te bieden had. In 1 Johannes staat: Wie zegt in Hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. Dat wilde ik niet echt. Toen ik net geloofde, dacht ik: Ik wil zijn kracht, ik wil naar de hemel, ik wil een relatie met Hem maar ik wil niet zijn zoals Jezus, me niet opofferen en lijden zoals Hij. Ik wil wat populairder zijn dan Jezus. Een populaire versie die niet wordt gehaat en vervloekt. En ik wil al helemaal niet gekruisigd worden zoals Jezus. Maar Paulus zegt: ik wil alles van Jezus. Ik heb daar een tijd mee geworsteld. Wat me heeft veranderd was

m'n eerste reis naar Afrika. Naar Oeganda. Ik weet nog dat ik die kinderen zag Ik kende van de tv die uitgehongerde kinderen en verzoeken om steun. Maar toen ik daar was, begon ik van die kinderen te houden. En al die verzen schoten me binnen: Heb uw naaste lief zoals uzelf. 'Wat jullie gedaan hebben voor de minsten, dat hebben jullie voor Mij gedaan.' Dan dacht ik: Ik moet dit weeskind behandelen als Jezus. Een paar jaar geleden kwam ik ergens waar helemaal niets was. Nu staat er 'n school met kinderen die vitaminen krijgen, en kleren, schoenen. Stel u voor, honderden Oegandese weeskinderen in één lokaal. Ze zongen lofzangen voor God en ik ging stilletjes de klas in. Maar de onderwijzer liet ze ophouden met zingen en zei: Kijk eens even achterin de klas. Dat is dominee Francis Chan. En ze zei tegen die honderden kinderen: Ieder van jullie wordt gesteund door iemand van zijn kerk. Zij hebben deze school gebouwd,

zij zorgen voor jullie. Als er dan honderden weeskinderen opstaan en uit alle macht gillen en applaudisseren met een stralende lach. Misschien was dat wel het gelukkigste moment van mijn leven. Ik kon mijn tranen niet meer bedwingen. Ik had wel willen sterven van geluk. Voor mij was eindelijk de cirkel rond, eindelijk begreep ik wat Jezus bedoelde met: Geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Ik wil besluiten met de volgende tekst Mattheus 19:28. Petrus heeft tegen Jezus gezegd: We hebben alles achtergelaten en zijn U gevolgd. En dan zegt Jezus: Wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon zullen ook jullie die Mij gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. En ieder die huizen of broers of zusters, vader, moeder, kinderen of akkers heeft achtergelaten omwille van Mijn naam zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatste de eersten. Hij zegt tegen Petrus: Ik weet dat je veel hebt opgeofferd. Maar denk eraan: De laatste onder jullie zullen de eersten zijn. Denk niet: O, ik heb zoveel opgegeven. Jezus zegt: Je zult het honderdvoudige ontvangen in het hiernamaals. Als we gaan leven voor de eeuwigheid, krijgen we God te zien. Want ons leven hier op aarde is immers maar damp. En we moeten ons gereedmaken voor die dag.

Koorlied - "Living for Jesus"

Leven voor Jezus in waarheid en recht Hem te behagen te doen wat Hij zegt. meelevende trouw Blijmoedig en vrij dat is de weg van zegen voor mij. O Jezus, Heer en Heiland. ik geef mezelf aan U.

Want U in uw goedgunstigheid gaf eens Uzelf voor mij. ik dien geen andere Meester, mijn hart mag zijn Uw troon. ik leef mijn leven nu voortaan voor U, Gods eigen Zoon. leven voor Jezus waar ik ook ga. Mijn plichten vervullen voor zijn heil'ge Naam. bereid zijn te lijden als verdriet treft mijn huis. aanvaard De beproeving als een deel van mijn kruis. leven voor Jezus in dit kort aards bestaan. mijn grootste Schat is eens voor Hem te staan. op zoek naar 't verlorene Hij stierf ook voor hen. breng al de Vermoelden tot rust bij Hem. O Jezus, Heer en Heiland ik geef mezelf aan U. want U in uw Goedgunstigheid gaf eens Uzelf voor mij. Ik dien geen andere Meester, mijn hart mag zijn uw troon. ik Leef mijn leven nu voortaan voor U, Gods eigen Zoon.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn gelaat toe en geve u vrede. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.