

Samenzang - Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die 't heelal verheugt en bron van eeuw'ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Dooit in 't duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Michael Mauldin

Goedemorgen, kerk. Goedemorgen, goedemorgen. Ze zingen dat lied al 70 jaar lang elke zondag. Is dat niet ongelooflijk? Zeventig jaar. Dat is niet alleen bijzonder, maar ook Bijbels. Psalm 95 zegt het volgende: "Kom, laten wij vrolijk zingen voor de Heere. Laten wij juichen voor de rots van ons heil. Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied. Laten wij voor Hem juichen met psalmen." Dus wij komen voor Hem met vreugdevolle klanken en geluiden maar Hij zegt ook dat wij Hem tegemoet moeten treden met een loflied. Ik wil dat wij even stilstaan om na te denken over drie dingen waar je vanochtend dankbaar voor bent. Want deze hele dienst, de aanbidding, alles is bedoeld om je met God te verbinden. Dat is het doel. En lofliederen zijn de poort naar zijn aanwezigheid. Wij gaan zijn poorten binnen met een loflied. Dankbaarheid is de poort en lofprijzing brengt ons een stukje verder. Denk nu even na over drie dingen waar je dankbaar voor bent. Ik wil dat je die dankbaarheid nu in je eigen woorden tot God richt. Vertel Hem waar je dankbaar voor bent.

Koorzang - Make Room

Intro: God, wij leggen alles neer aan uw voeten. Elk probleem, elke twijfel, elke spanning, elke zorg. Wij leggen het allemaal aan uw voeten.

Hier leg ik alles neer, elke last, elke kroon, dit is mijn overgave.

Hier leg ik alles neer, elke leugen, elke twijfel, dit is mijn overgave.

Ik zal plaats maken voor U om te doen wat U maar wil.

Ik zal plaats maken voor U, Jezus om te doen wat U maar wil.

-kom in onze harten, kom in dit gebouw.

Ik zal plaats maken voor U, Jezus, om te doen wat U maar wil.

Om te doen wat U maar wil, Jezus, om te doen wat U maar wil.

-kom in ons hart.

Keer mijn tradities ondersteboven, breek de muren af van mijn religie.

Uw weg is de beste.

Keer mijn tradities ondersteboven, breek de muren af van mijn religie.

Uw weg is de beste.

Keer mijn tradities ondersteboven, breek de muren af van mijn religie.

Uw weg is de beste.

Keer mijn tradities ondersteboven, breek de muren af van mijn religie.

Uw weg is de beste.

Ik zal plaats maken voor U om te doen wat U maar wil, dit is mijn overgave.

Ik zal plaatsmaken voor U. U bent het enige waar ik nu achteranga.

Dit is mijn overgave, dit is mijn overgave.

Koorzang - Great is Thy Faithfulness/ Goodness of God door Voices of Hope

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw, o Heer. groot is uw trouw, o Heer.

Iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.

Al heel mijn leven bent U zo goed, zo goed.

Zolang u mij adem geeft, Heer

Zing ik steeds van de goedheid van God.

Uw goedheid is altijd bij mij.

Uw goedheid is altijd bij mij.

Heel mijn hart en ziel leg ik voor U.

Ik geef alles aan U.

Uw goedheid is altijd bij mij.

Uw goedheid is altijd bij mij.

Heel mijn hart en ziel leg ik voor U.

Ik geef alles aan U.

Uw goedheid is altijd bij mij.

Al heel mijn hele leven bent U trouw, Heer.

Heel mijn leven bent U zo goed geweest.

Zolang U mij adem geeft, Heer

Zing ik steeds van de goedheid van God.

Zing ik steeds van de goedheid van God.

Koorzang - Doxology

Willen jullie opstaan?

Dat 's Heren zegen op u daal'

Zijn gunst uit Sion u bestraal'.

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer

Looft, looft nu aller heren Heer.

Amen

Bobby Schuller bedankt Voice of Hope

Prijs de Heer. Dank jullie wel, Voices of Hope. Applaus. Wij houden van jullie. Dank je wel. Wat een geschenk.

Proclamatie en Schriftlezing Efeze 1: 17-22 door Bobby Schuller

Houd je handen zo.

“Ik houd niet op voor u te danken, opdat de God van onze Heere Jezus Christus de Vader van de heerlijkheid u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem namelijk verlichte ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van Zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen en wat de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.”

-Zeg allemaal amen. Jullie kunnen gaan zitten. Prijs God.

Wat is je positie als gelovige?

door Bobby Schuller

Vandaag gaan we het hebben over... Sla je Bijbel open bij Efeze 1. Wij hebben zojuist Efeze 1 opgezegd. Was dat krachtig? Pas op wanneer je bidt om een geest van openbaring. Want die krijg je. Wij gaan het hebben over het gezag van de gelovige. Je hebt gezag. Net zoals een politieagent gezag heeft, heb jij gezag, maar ook meer dan dat. En dat begrijpen wij in deze kerk, maar vandaag gaan wij het toepassen. Nadenken over ons gezag in Christus. Dit is interessant: In Jezus' bediening was een van de belangrijkste dingen die de mensen over Hem zeiden dat Hij niet was zoals de Schriftgeleerden en de Farizeeën omdat Hij wat had? Gezag. Hij had een bijzonder gezag. Het woord gezag wordt regelmatig genoemd in de evangeliën over Jezus. Gezag, gezag. Een van de interessante dingen over Jezus is, ik herhaal het nog maar eens dat alle wonderen die Jezus in de evangeliën verricht vaak ook door de profeten in het Oude Testament worden verricht op één na en dat is het uitdrijven en bestraffen van demonen. En dat komt op bijna elke pagina voor. Geen enkele profeet was daartoe in staat. En elke demon die Jezus zag, raakte in paniek. Ze wisten wie Hij was en ze riepen als het ware: 'Dit is niet eerlijk.' 'Dit is niet het moment dat voor ons is bestemd. Wat doet U hier?' Is dat niet interessant? Hij had het gezag om hen te bestraffen en uit te drijven. Heeft de kerk het gezag om demonen uit te drijven? Jazeker. Heeft de kerk, heb jij als kerklid het gezag om een onreine geest van zorgen te bestraffen? Ja, dat heb je. Een onreine geest van angst? Inderdaad. In Psalm 23, misschien het vaakst geciteerde Bijbelvers ter wereld, staat: "Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen." Waarom? "Want U bent met mij." Jezus Christus gaat met je mee. Je weet: Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen. Maar wist je dat het kwaad juist jou vreest? Dat klopt, hè? Vreest het kwaad Jezus? Is Jezus in jou? Soms of altijd? Amen. Als je met je auto onderweg bent en de verkeerslichten zijn uitgevallen zie je weleens een agent midden op de weg staan die het verkeer regelt. En die agent weegt misschien 50 kilo en is 1,60 meter lang. Hij is misschien klein van stuk, maar hoe groot jij ook bent en hoe groot je auto ook is, je doet wat hij zegt. Toch? Er komt een vrachtwagen aanrijden en die kleine agent doet dit. Wie wint er dan? De kleine agent. In de Bijbel staat: "Zie, Ik heb u de macht gegeven..." Dat wordt ook wel vertaald als "Ik heb u gezag gegeven", en dat is beter. Jullie weten dat die kleine agent geen macht heeft over de vrachtwagen. Als die vrachtwagen hem aanrijdt, wordt hij verpletterd. Heeft de vijand macht? Ja. Doodt hij mensen? Ja. Geeft hij mensen kanker? Ja. Leidt hij mensen naar de hel? Ja. Misleidt hij mensen? Ja. Dat doet hij. De vijand heeft grote macht. "Maar groter is Hij die in u leeft dan hij die in de wereld is." Wanneer de schriële agent zijn hand opsteekt, stopt de vrachtwagen. Het kan ook een naderende tank zijn, maar hij zal stoppen. Niet omdat de man macht heeft, maar omdat de man wat heeft? Gezag. Hij heeft een penning. Hij heeft een uniform. Hij is gekleed in iets.

Ben jij gekleed in Christus? Wat gebeurt er als jij je hand opsteekt? De vijand zal stoppen. Ik stop omdat ik gezag erken. Wist je dat satan gezag erkent? Satan erkent smeken niet. Satan wil dat je God smeekt. Hebben jullie je Bijbels geopend bij Efeze 1? Het geeft niet als je dat niet hebt gedaan. Ik ook niet. Efeze 1. Wij beginnen halverwege dat gebed, maar ik wil dat je iets ziet. In Efeze 1:20 staat: "...de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette." Als je een pen bij je hebt, onderstreep dan 'aan Zijn rechterhand zette'. Waar zit Hij op? Weet iemand dat? Waar zit Hij op? Iemand anders dan Michael. Waar zit Hij op? Kom op. Waar zit Hij op? Een troon. Hij zit op een troon. De troon is een symbool van gezag. Amen. Hij zit op een cathedra. "Aan Zijn rechterhand in de hemelse gewesten ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die wordt aangeroepen." Hoor je het? Alle overheid, alle macht, alle kracht, alle heerschappij. Elke naam, alles. Niet alleen in de huidige tijd, maar ook in de tijd die nog moet komen. En God heeft alle dingen Pak je pen en onderstreep 'alle dingen'. Is armoede een ding? Hoe zit het met ziekte? Valt dat ook onder 'alle dingen'? Hoe zit het met onbekeerde kinderen? Alle dingen? Hoe zit het met een land dat in nood verkeert? Alle dingen? "God heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die Zijn lichaam is." Wat is zijn lichaam? De gemeente is zijn lichaam. "En de vervulling van Hem Die alles in allen vervult." Alle overheid, alle macht, alle kracht, alle heerschappij, alle dingen zijn onder Jezus' voeten, want waarop zit Hij? Op een troon. Wist je dat wij ook gezeten zijn? Waar zitten wij, als kerk? In de hemelse gewesten. Met wie? Met Christus. Zijn alle dingen onder onze voeten? Efeze 2:6. Een paar verzen verderop. Het is nog steeds dezelfde gedachte. De nummering in de Bijbel stond niet in de oorspronkelijke Bijbel. Die is er later door mensen in gezet en niet door God. Het zijn gewoon lettertekens. De tekst gaat verder: "En God heeft ons..." Wie zijn die 'ons'? De kerk. "God heeft ons met Christus opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus." Gezeten met Christus in de hemelse gewesten. Dit klinkt als ketterij, maar het is eigenlijk orthodoxie. Dit staat in al onze geloofsbelijdenissen. Ik denk dat elke christelijke kerk dit gelooft, maar het klinkt vreemd. De kerk is Christus. De kerk is Christus. Toen Saulus de kerk vervolgde en Jezus nog nooit had ontmoet wist hij niet eens wie Jezus was, maar hij was op pad om christenen te vervolgen. Hij bindt hen vast, doodt sommigen van hen, gooit anderen in de gevangenis en dan verschijnt Jezus aan hem op de weg naar Damascus en zegt: 'Saulus, Saulus, waarom vervolg je Mij?' Ik kan mij voorstellen dat Saulus dacht: 'Ik weet niet wie U bent. Ik heb U nog nooit gezien. Ik ken U niet. Ik weet uw naam niet.' Maar Jezus zegt niet: 'Saulus, Saulus, waarom vervolg je de kerk?' Hij zegt: 'Waarom vervolg je Mij?' In Mattheüs 25 zegt Hij: "Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt..." Denk niet dat Mattheüs 25 over arme mensen buiten de kerk gaat. Dat is namelijk niet zo. Hij zegt niet 'deze geringste mensen' maar 'deze geringste broeders van Mij'. Hij heeft het over andere christenen. 'Als je het voor de geringste broeders van Mij hebt gedaan heb je het voor Mij gedaan.' Voor wie? Voor Jezus. De kerk is Christus. Jullie zijn het lichaam van Christus. Dat staat in 1 Korinthe.

Dit betekent dat christenen, door de kracht van de Heilige Geest verenigd zijn als één levend organisme met Christus als hoofd om Gods wil op aarde te vervullen zoals in de hemel. De kerk is Christus. Dit zijn de handen van Christus, hè? Ik weet dat de radertjes draaien. Kijk mij niet zo aan. Kom op, dit is belangrijk. Jezus is het hoofd, maar wij zijn de schouders, knieën en tenen. Ja, hè? Jezus is het hoofd, maar wij zijn de schouders, knieën en tenen. Het hoofd kan niet veel doen zonder het lichaam, hè? Het lichaam kan niets zonder het hoofd maar hoeveel kan het hoofd doen zonder het lichaam? Denk je dat Christus gefrustreerd is omdat wij niet handelen vanuit ons gezag? Absoluut. Het is als een verlamd lichaam. Het hoofd werkt, maar verder werkt er niets. Amen. De kerk is Christus. Verklaar met mij: dankzij de Heilige Geest zijn mijn voeten de voeten van Christus.

Mijn mond is de mond van Christus. Mijn ogen zijn de ogen van Christus. Mijn oren zijn de oren van Christus. Mijn handen zijn de handen van Christus. In Jezus' naam. Is het belangrijk voor christenen om als kerk samen te komen? Elke week? Elke week. Is God er elke dag voor je? Elk uur? Elke minuut? Kun je eens per week anderhalf uur samenkomen? En waarom is dat dan belangrijk? Omdat wij Christus zijn. Ik ben niet Christus. Dat zijn wij. Er gebeurt heel veel als wij samenkomen. Wij hebben geen idee wat voor dingen wij de afgelopen drie kwartier in de geestelijke sfeer hebben ontketend. Ongelooflijke dingen. Als je het zou kunnen zien, zou je elke dag willen samenkomen. Prijs de Heer. Jakobus zegt: "Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de oudsten bij zich roepen en voor hem bidden en hem zalven. Het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten." Kijk eens naar de aanname dat elke christen oudsten boven zich heeft. Oudsten. Als je hier al lang genoeg komt, ken je er waarschijnlijk enkele. Je kent mij, of je kent voorganger Michael of Bethany of een van de andere voorgangers hier, Sammy of de oudstenraad. Je kent waarschijnlijk leiders in de kerk en je weet dat als je ziek bent en een kerklid nodig hebt om voor je te bidden de oudsten een speciale olie hebben, die symbool staat voor de Heilige Geest. Jakobus laat ons dus zien dat als je een gelovige bent je deel uitmaakt van een gemeente. Je staat onder het gezag van de oudsten. Ik heb veel geweldige mannen gekend, vooral mannen van God die ten val kwamen omdat ze niet onder de bescherming van een kerk stonden. Weet dat als je lid bent van deze kerk, er elke dag voor je gebeden wordt. Je hebt een voorganger en een groep oudsten die voor je bidden. Velen van jullie bij naam. We bidden voor je en daar zit kracht in, dat er een voorganger voor je bidt. Amen. Is dat zo?

Principe nummer 1: De kerk zit met Christus en heeft alles onder haar voeten. Laten wij dat hardop zeggen: De kerk zit met Christus en heeft alles onder haar voeten. Amen. Het is tijd om ons daarnaar te gedragen. Het is tijd om daarnaar te bidden. Wij praten tegen ziekte. Wij smeken niet dat die verdwijnt, maar gebieden. Wij spreken tot zorgen, tot wanhoop, tot armoede. Ga weg, zeggen wij. Amen. Het ligt onder onze voeten. Stamp, stamp, stamp. Amen. Wees sterk in de Heer, in de kracht van Zijn macht. Maar om de kracht van Zijn macht te hebben, moet je in de Heer zijn. Niet in jezelf. Luister niet naar de misleiding van New Age. Je bent geen God en je hebt geen kracht in en uit jezelf. Wij hebben de Heer nodig. Amen? Wij zijn schapen in zijn weide. Prijs God. Geen Heer, geen macht. Gehoorzaamheid aan God geeft je gezag. Het gebed van een rechtvaardig mens heeft veel kracht. Prijs God. Amen. Je moet dicht bij de Heer leven om Zijn gezag te hebben. Toen Hannah en ik verkering hadden, had haar gezin een kleine shih tzu. Jullie dachten even dat ik vloekte in de kerk, hè? Mozart, een klein hondje, een schattig ventje. Hij heette Mozart. Hij had één scheve tand die uit zijn bek stak en hij was scheel. De lelijkste hond ter wereld. Maar heel schattig en klein. Ik herinner mij dat hij een beetje een lafaard was. Als er iemand langskwam, was hij echt bang. Als de postbode kwam, was hij bijvoorbeeld doodsbang. Maar als dr. Presley, Hannahs vader, hem oppakte en zo vasthield keek hij naar de postbode en begon hij te grommen en te blaffen. Is dat een symbool voor het koninkrijk of niet? Dat is wat wij zijn. Hoeveel van jullie weten dat God geen Duitse doggen oppakt? Dat doet Hij niet. Het is lastig om een Duitse dog op te pakken. Loop maar lekker op je eigen poten. God pakt graag kleine Mozarts op. Kleine chihuahua's. De minsten zullen de grootsten zijn. De zwakken worden sterk. Verootmoedig je voor de Heer. Laat Hem je dragen. Leef in zijn kracht. Amen. Halleluja. Wij hebben geen macht over demonen. Kom op. Dit zijn oude wezens die miljoenen jaren oud zijn. Ze kennen ons door en door. Ze weten hoe ze ons moeten bespelen. Wij zullen ze nooit doorgronden. Maar wat hebben wij? Gods naam, het gezag. Dat is wat wij hebben. Je loopt op een onreine geest af en zegt: 'Je weet toch voor Wie ik werk?' 'Je weet Wie mij gestuurd heeft.' Weersta de duivel en wat zal hij dan doen? Vluchten. 'Jullie moeten de duivel weerstaan', zegt Jezus. 'Niet Ik. Vraag God niet om Mij de duivel te laten weerstaan.' Er is niet één moment waarop Jezus zegt: 'Bid dat Ik de duivel voor jullie zal weerstaan.' Jullie moeten de duivel weerstaan. Jullie hebben gezag. De kerk is Christus.

Als je je Bijbel bij je hebt, sla die dan open bij Lukas 10. Prijs de Heer. Sommigen van jullie krijgen nieuwe kracht. Weten jullie dat de duivel boos wordt? Hij zegt: 'Laat hem zijn mond houden.' Nee, meneer. Hou zelf je mond. Is dat zo? Hou je mond en ga weg. En hij moet dat doen in de naam van de Heer Jezus Christus. Lukas 10:18. Zeg maar: 'Ha ha.' "Ik zag satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik geef u de macht om op slangen en scorpioenen te trappen." Amen. Straks meer daarover. Het gaat niet over letterlijke slangen en scorpioenen. Het is beeldspraak uit het Oude Testament. "En de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen." Zeg maar hardop: 'Niets zal u schade toebrengen in Jezus' naam. "Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn." Maar onderwerpen ze zich? Dat doen ze. "Verblijd u niet dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel." Als je naam niet in de hemel is geschreven geef ik je de kans om christen te worden. Stel je hart open. "Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zei: Ik dank U, Vader." En heb je opgemerkt hoe Hij dat zei? Vol vreugde. Lacht Hij? Misschien wel. Zo vol vreugde. Vol vreugde door de Heilige Geest zei Hij: "Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde dat U deze dingen voor wijzen en verstandige verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard." Wij hadden er hier net een paar, nietwaar? "Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen." Hoeveel van jullie weten dat de wijzen en verstandige van onze wereld heel weinig geestelijke gezag hebben? Ze zijn te ingewikkeld. Dit is zo eenvoudig. Het is een politieagent die zegt: 'Stop. Ga.' Ik weet zeker dat hoe meer gezag je hebt, hoe minder je hoeft te schreeuwen. 'Ga.' Je weet het gewoon, hè? 'Je weet voor Wie ik werk. Je weet Wie mij gestuurd heeft.' Het is niet ingewikkeld. Daarom gebruikt God graag tieners en studenten. Zij zijn niet ingewikkeld. Zij hebben niet een heleboel slechte dingen geleerd die ze weer moeten afleren. Amen. En hoe oud je ook bent, hier kun je weer ongecompliceerd worden. Je kunt gewoon de Bijbel lezen en naar de Bijbel leven. Wij hoeven niet alles wat God doet of niet doet te begrijpen en uit te zoeken. We hoeven alleen maar gezag te hebben en de Bijbel te gehoorzamen. Simpel. Net een omelet. Je hebt maar een paar ingrediënten nodig. Toch is het voor sommigen van ons nogal moeilijk om te doen. Ik kan geen omelet bakken, maar ik kan wel de vijand bevelen geven.

Die scorpioenen en slangen zijn symbolen. De scorpioen staat symbool voor kwelling en pijn. De slang staat symbool voor misleiding en gevaar. Dat is satan. Amen? Principe nummer 1 hebben wij al genoemd. Nummer 2 is dit: Elke vorm van demonisch gevaar of het nu dodelijk is of kwellend, ligt onder je voeten. Laten wij dat samen zeggen: Elke vorm van demonisch gevaar of het nu dodelijk is of kwellend, ligt onder mijn voeten. Amen. Hij zegt: 'Ik heb u gezag gegeven' en dat heeft Hij ook. Dat betekent dat jullie dat hebben. Ik heb jullie gezag gegeven. Het woord voor gezag is hier exousia. Dat betekent het recht. Ik heb jullie het recht gegeven. Hier in Amerika zijn er voortdurend mensen die jullie rechten proberen af te nemen, met name het Eerste Amendement. Is dat goed of fout? Jullie hebben een recht. Jullie hebben vrijheid van meningsuiting, vrijheid om wapens te dragen, vrijheid van vergadering. Amen? Wij kennen ze allemaal. Sommigen tenminste. Maar goed, ons onderwijssysteem De vijand zal proberen inbreuk te maken op jullie geestelijke rechten. Ik hoorde eens een straatprediker op YouTube die het evangelie predikte en de politie en een ambtenaar van de gemeente zeiden: 'Je mag hier niet op de stoep staan.' Dus de politieagent en een ambtenaar van de gemeente stuurden hem weg. En hij zei: 'Ik heb het recht om te prediken op grond van het Eerste Amendement.' En de agent zei: 'Dat is waar, maar...' En toen zei de handhavingsambtenaar: 'Je overtreedt de gemeentelijke verordeningen voor deze plek.' En hij toonde een vel papier met de gemeenteverordening waarop stond dat hij mocht doen wat hij deed. En toen gingen die twee mannen...Zeg maar: Het staat geschreven. Dat is het enige dat telt. Het staat geschreven. Dat lijken mensen te zijn. Religieuze mensen zullen je ooit zeggen dat je geen macht hebt over de duivel. Je hebt geen gezag over ziekte. Of over armoede. Je hebt geen gezag om

te bidden dat je kinderen gered worden. Je hebt geen gezag over je land. Onzin. Zeg maar dat het geschreven staat. Laat mij zien waar het geschreven staat. Wij hebben een kerk nodig met lef. Amen? Gezag. Prijs de Heer. Aanbiddingsteam, kom maar naar voren. Wij zijn een geloofskerk. Amen? Prijs God. Wij zijn gelovige mensen. Ik voel mij door de Heer geleid om iedereen die gered wil worden zich vandaag te bekeren. Velen weten niet wat er gaat gebeuren als ze sterven. Ze zijn bang voor de dood. Niet-gelovigen. Wij kijken ernaar uit. Maar wij hebben hier op aarde werk te doen. Amen? Als je je leven in orde wilt brengen met de Heer, als je één van die mensen bent, als je bent afgedwaald en de Heer niet kent, als je zou zeggen dat je misschien bent teruggevallen of iets dergelijks of als je nog nooit christen bent geweest, als je het hebt overwogen en vandaag je leven aan Christus wilt toewijden en een volgeling van Hem wilt worden wil ik je zeggen dat wat ik je vraag een enorme stap is. Ik vraag je niet alleen maar een gebed te bidden. Ik vraag je om je leven neer te leggen, Je eigen ik te kruisigen, begraven te worden en tot leven te worden gewekt. Ik vraag je om je hele leven aan God te geven, niet slechts een deel. Iedereen, kijk om je heen. Sta op als jij dat bent. Wij gaan voor je bidden dat je het eeuwige leven ontvangt. En de reden dat ik niet wil dat iemand zich verstoopt of doet alsof: Als je niet voor Christus kunt opstaan in de kerk, hoe kun je dan voor Christus opstaan in de wereld? Dus als je nu je leven op die speciale manier met God in orde wilt brengen of als je vandaag een gelovige wilt worden, sta dan op. Oké, dank je wel. Prijs de Heer. Aanbiddingsteam, kom naar voren. Blijf staan. Er volgt nog meer. Nog iemand anders? Blijf staan. Wij gaan samen deze belijdenis doen. Wij gaan dit gebed bidden en ik wil dat de hele kerk dit samen bidt. Zeg mij na: Here Jezus Christus, ik geloof dat U de Zoon van God bent en de enige weg naar God. U stierf aan het kruis voor mijn zonden en stond weer op uit de dood. Ik belijd dat ik een zondaar ben en ik heb berouw van mijn rebellie. Ik keer mij af van elke vorm van zonde en ik wend me tot U, Heer voor genade en vergeving. Ik verbreek elke band met het koninkrijk der duisternis en ik kies ervoor om bij U te horen. Door geloof ontvang ik eeuwig leven en ik erken U als mijn Redder, mijn Heer, mijn Verlosser. Ik geloof dat U mij hebt aanvaard en ik geloof dat ik nu voor altijd bij U hoor. Amen. Degenen die zijn opgestaan, ga straks naar het welkomsteam achterin. Dan willen we graag nog meer voor je bidden en je leren kennen. Prijs God. We houden van jullie. Laten wij allemaal samen opstaan.

Koorzang - Holy Forever

Alle tronen en krachten, regering en machten

Uw naam staat altijd bovenaan.

Uw naam is de hoogste, uw naam is de grootste.

Uw naam staat altijd bovenaan.

Alle tronen en krachten, regering en machten

Uw naam staat altijd bovenaan.

In de hemel klinkt: heilig, heel de schepping zingt: heilig.

U bent hoogste Heer: heilig, voor altijd heilig.

Heel uw volk zingt uit: heilig, voor U Majesteit: heilig.

U bent voor altijd heilig, voor altijd heilig.

U bent voor altijd heilig, voor altijd heilig.

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.